

Kopij Onderweg – Maandag 21 oktober 2024 – Wijkberichten Holy

Komende zondag, 27 oktober, zal onze wijkpredikant Ds. Hugo Habekotté weer bij ons voorgaan. De lezing is uit Marcus 10, 46-52, over Bartimeüs. Het thema is: Bedelaar langs de weg. Op **3 november** is Ds. M. Hofman onze voorganger.

Beide vieringen beginnen om 10:00 uur en zijn eveneens te volgen via onze livestream PWH Vlaardingen op YouTube.

André Betsema



Op bezoek...

Donderdag 5 oktober ben ik samen met mijn collega Etele in Racoş, Transsylvanië. We brengen een bezoek aan zijn opa die juist die dag 91 jaar is geworden. Wanneer we de lage woning binnengaan valt mij de eenvoud van leven des te meer op. De enige luxe die ik naast de stoelen en de keukentafel aantref is een warmwaterkraan die – zo is mijn inschatting, model heeft gestaan voor de hedendaagse quooker (kokendwaterkraan) maar dan een ‘pre-

historische’ versie. Het levensgeluk van de oude baas heeft er niet onder te lijden. Elke zondag gaat hij voor dag en dauw van huis en loopt zonder stok of rollator de heuvel op naar de kerk. We heffen het glas huisgemaakte wijn op zijn gezondheid. Op de oude veranda wijst Etele mij nog op de lange zinken badkuip. Met mooi weer wordt deze in de tuin gezet en gevuld met water. Als het water warm genoeg is [...]. Voor deze eenvoud van leven moeten wij in ons land toch een halve eeuw of langer terug. Als verjaardagscadeau – zo hoor ik later, heeft de familie geld ingezameld voor een nieuwe televisie. Het contrast kan bijna niet groter.

Na een korte visite aan de ouders van Etele – zijn vader was ooit burgemeester van Racoş, brengen we een bezoek aan de oude vulkaan even buiten het dorp. Dan gaat mijn mobiele telefoon. Aan de andere kant hoor ik de stem van Mary Poot (van WG CentrumWest). Ze heeft mijn stukje over ‘zwerven door de Westwijk’ gelezen en vraagt of ik dat nu van Bart ga overnemen. Dan vertel ik haar waar ik ben en dat ik juist op dat moment geniet van een Grand Canyon-achtig uitzicht. Om de treffende gelijkenis met de Grand Canyon staat deze oude vulkaan immers bekend. Helaas moet ik de lezers teleurstellen. Het ‘zwerven door de Westwijk’ kan ik niet van Bart overnemen. Maar ik beloof wel iets over mijn ervaring in Transsylvanië te schrijven. Of ik Mary helemaal tevreden heb kunnen stellen? We dalen langs de talloze verkleurde aardlagen, verder in de vulkaan af. Iedere laag staat voor een miljoen jaar of meer. Helemaal beneden wanen we onszelf dichter bij de schepping dan ooit daarvoor. Dit moet het toehoe wabohoe van Genesis zijn, woest en ledig. [Wordt vervolgd]

ds. Hugo M. Habekotté

Poëzie voor vrede. Nu!



PAX Ambassade van vrede
Vlaardingen

Inspiratiemaaltijd 3 op donderdag 7 november

We gaan door met de inspiratiemaaltijden. Het uitgangspunt blijft: we nemen iets te eten mee voor elkaar met soms wat meer en soms wat minder soep vooraf. Er is dus altijd meer dan genoeg om te delen.

Voorlopig hebben we genoeg input van de aanwezigen gekregen. We zijn daarmee aan de slag gegaan en hebben besloten u tijdens het eten niet verder meer te vermoeien met lastige vragen.

Natuurlijk is er wel iets wat u meekrijgt om over na te denken, maar dat vormt niet het hoofdgerecht. We hopen u een mooie folder te kunnen presenteren

over wi wij zijn en wat we doen. Die folder is bestemd voor onze meer dan 1000 leden, als aan de buitenwacht. Als u nog niet eerder hebt meegegeten, kom vooral de volgende keer. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Pieter Wapenaar

Help de Voedselbank met **PRODUCT VAN DE MAAND!**

Het product van de maand november is AFWASMIDDEL en/of SCHOONMAAKMIDDEL. U kunt dit inleveren op zaterdag 2 november bij de inzameling van het oud papier of op zondag 3 november in het Kerkcentrum.

De inzameling toiletpapier was weer een groot succes. We kunnen er wel drie maal van uitdelen.

Heel erg bedankt daarvoor.

Namens de Voedselbank Vlaardingen,

Atie van Witzenburg

Oud Papier Actie (OPA)

Op **zaterdag 2 november** staan wij weer klaar om tussen 9:00 – 11:30 uur uw oud papier, karton, boeken, tijdschriften en encyclopedieën in ontvangst te nemen.

Vóór de container staat er een tafel, zodat u het makkelijk kunt afgeven en er tegenover een tafel met krat voor de Voedselbank t.b.v. het product v/d. maand.

De papierprijs is weer iets gedaald, daarom hebben wij **véél kilo's nodig** om de goede doelen te blijven steunen, via onze Wijkkas. Wilt u ons daarbij helpen?

Door het oud papier van de burens mee te nemen bijvoorbeeld i.p.v. in de afvalbak.

Moedig ook uw familieleden, kennissen en vrienden aan om bij ons hun oud papier en karton te komen brengen, zodat wij een nog vollere container krijgen!!

Opbrengst september: 1.840 kg - € 135,70.

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 2 november, namens de **OPA's**:

Henk, Jan, Peter en Ruud

Poëzie voor Vrede.Nu! en de strijd tegen kernwapens

Bij de prijsuitreiking van de Poëzie wedstrijd op zaterdag 19 oktober in Vredeshalte24 kreeg elke inzender, maar ook elke bezoeker een gratis boekje met de gebundelde gedichten. Nou ja gratis? Een belangrijk onderdeel van Pax Voor Vrede is nog steeds de strijd tegen kernwapens. Dat kost veel geld.

Steentje bijdragen

Meer dan honderd mensen in Nederland heeft zich bereid verklaard om ieder duizend euro bij te dragen en vormt daarmee de club van 100.

Het is niet iedereen gegeven zo'n bedrag te doneren, en bovendien is dan de vraag: is het genoeg? Iedereen kan zijn steentje bijdragen: symbolisch. Dat is een club van 100 de andere kant op: honderd tientjes maken ook duizend euro.



Wat is de bundel u waard?

Is de inhoud u bevalen? Dan kunt u overwegen een tientje over te maken voor deze actie en zo deelnemen aan de strijd tegen kernwapens.

Maak een bedrag van € 10,- over via de QR-code of naar rekening:

NL93RABO0373739478 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Vlaardingen. o.v.v. 'draag je steentje bij tegen kernwapens'.

Bedankt!

Zondag 13 oktober werd ik verrast met de bloemengroet vanuit de kerk.

Hartelijk dank daarvoor!

Else Groenendaal