

Protestantse  
Wijkgemeente  
Centrum-West  
Rehobothkerk  
Vlaardingen



**5<sup>e</sup> Jaargang 11 februari 2024**

**Met deze brief willen wij u op de hoogte houden van het kerkelijk gebeuren.**



We zenden de dienst van vanmorgen uit via **LIVESTREAM**

U kunt thuis meekijken. Klik daarvoor om **09.20** op het plaatje van de kerk:

Wilt u een dienst later bekijken klikt u hier **eveneens op:**



### Kliederkerk Vlaardingen

Op zondag 11 februari 2024 is er vanaf 14.45 uur Kliederkerk in de Windwijzer aan de Schiedamseweg 95 in Vlaardingen. Het thema is: Wat goed dat je er bent. Met elkaar gaan we op een creatieve manier aan de slag met het verhaal van Jezus en zijn belevenissen tijdens zijn reis door de woestijn. Hij bleef 40 dagen in de woestijn. Al die tijd at Jezus niets. Jezus krijgt honger en wordt op de proef gesteld. Kunnen wij kiezen voor het goede? Net als Jezus in de woestijn? Deed Jezus dit helemaal alleen? Kunnen wij alles alleen?

We beginnen de Kliederkerk met verschillende activiteiten om het thema te ontdekken.

Vervolgens gaan we met zijn allen naar het verhaal luisteren en in gesprek. Daarna sluiten we de middag af met eten dat is meegebracht. Neem jij iets mee uit de eigen keuken, voorraadkast of winkel om samen te delen? Niets moet, alles mag. Er is genoeg. Van harte welkom!



## AVONDGEBEDEN IN DE 40 DAGENTIJD.

(uitgaande van wijkgemeente Grote Kerk en Centrum West)

**Woensdag 14 februari; aanvang 19.30 uur. Rehobothkerk.**

**Voorganger: Teun Kramer en Leen Weerheim**

**Organist : Jan Blankers**

**Lezing: Mattheus 6 : 1-6; 16-21**



## LIEF & LEED

Zondag werd ik verrast met een mooie bos bloemen. Daarvoor wil ik heel hartelijk bedanken. Met vriendelijke groeten Ria Hunter

Afgelopen zondag zijn de bloemen met een beterschapswens bezorgd bij

Hans en Franny Treurniet, Christoffelkruid 29 en naar  
Saskia van Leeuwen, Van der Werffstraat 3B.



**11 februari 2024**

---

Zondag : 6<sup>e</sup> na Epifanie  
Kleur : groen  
Voorganger : Ds Karel Blei  
Organist : Jan Blankers  
Lector : Henriette Jansen

## VOORBEREIDING

Orgelmuziek: Psalm 32 – Gerrit 't Hart

Welkom en algemene mededelingen

Stil gebed

Zingen: lied Psalm 32 : 1 en 2

Bemoediging

Vg. : Onze hulp is in de Naam van de Heer

**Gem. : die hemel en aarde gemaakt heeft,**

Vg. : die trouw blijft tot in eeuwigheid

**Gem. : en niet laat varen het werk van Zijn handen.**

Groet

Vg. : Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer.

**Gem. : Amen**

Zingen: lie Psalm 32 : 3 en 4

Smeekgebed

eindigend met gezongen Kyrie acclamatie: Kyrie- en Glorialied 299 E

## DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag/gebed om verlichting van de heilige Geest eindigend met: 'in de eeuwen der eeuwen'.

**Gem. : Amen**

Schriftlezing: 2 Koningen 5 : 1-15 A

Zingen: Lied 356 : 1, 2, 3 en 4

Schriftlezing: Marcus 1 : 40-45

Zingen (acclamatie): Lied 339 A

Verkondiging

Zingen: Lied 863



## GAVEN EN GEBEDEN

### Diaconale mededelingen

Komende woensdag van 10 tot 12 koffiedrinken.

Vanaf aanstaande vrijdag wordt er weer vastensoep gegeten, de intekenlijst ligt in de keuken.

Komend weekend is er een inzameling voor de Voedselbank. Zaterdag tussen 9 en 12 en zondag vóór de dienst kan er afwasmiddel en schoonmaakmiddel worden ingeleverd.

Inzameling van de gaven onder orgelspel: Psalm 32 – Gijs van Schoonhoven (geb. 1953)

De **collectes** zijn deze zondag voor :

1. Noodhulp in Gaza van Kerk in Actie.
2. Wijkkas

Diegenen die de dienst thuis meevieren, kunnen hun (collecte)gift voor beide bestemmingen in één bedrag overmaken op de bankrekening van de Diaconie: NL68 RABO 0373 7394 43. Tenzij bij de overschrijving anders vermeld, wordt uw gift evenredig verdeeld over beide collectedoelen.

### Dienst der gebeden

- Dankgebed
- Voorbeden, elke voorbede te beëindigen met:  
Vg. Zo bidden wij samen Lied 367<sup>e</sup>
- Stil gebed
- Onze vader

## ZENDING EN ZEGEN

Zingen : Lied 418

Zending

Zegen:

**Gem. : AMEN**

Orgelspel: Voluntary in g – John Stanley ( 1713 – 1786)

=====

### **ACTIE KERKBALANS 2024**

**‘Geef vandaag, voor de kerk van morgen’.**

Voor de vijftigste maal is ook dit jaar in januari in alle wijken van Vlaardingen de Actie Kerkbalans weer gehouden. Steeds meer gevers hebben ervoor gekozen om digitaal te doneren aan de Kerk van morgen, maar even zo goed gingen er weer veel vrijwilligers op pad om de enveloppen uit te zetten en het antwoord een week later weer op te halen. Ieder jaar weer een uitdaging! Met soms mooie gesprekken aan de deur, met soms een vele malen ‘niet thuis’ en voldoening als het weer ‘rond’ is.

Met dank aan de vele lopers en organisatoren die zich hiervoor hebben ingezet, omdat de kerk van morgen het waard is om je ervoor in te zetten!

Hartelijk dank en hartelijke groet,

Nel Romers, Leen Weerheim en Joop Immerzeel (wijkgemeente Centrum-West)

## Vasten- of 40dagentijd,

Volgende week woensdag, As-Woensdag begint deze tijd weer.

### LEVEN IN EEN VERANDERENDE WERELD

Dat is het thema van de Vastenactie 2024. En of die wereld veranderd is! Ik hoef niemand wat te vertellen, alleen al het verschil met een jaar geleden. Oorlog in Oekraïne en oorlog in Israël en Palestina. Maar er zijn meer veranderingen, wat te denken van het KLIMAAT? Aan DIE veranderingen gaan we aandacht besteden met de Vastenactie. Dit jaar werken we, samen met de Rooms Katholieke kerken in Vlaardingen en met de PGV kerken in Vlaardingen, met de Vastenactie. We gaan mensen helpen die door het klimaat problemen hebben met hun oogsten e.d. We beginnen in Zimbabwe. We volgen een vrouw, ze heet Thandekile. Ze is weduwe geworden door Corona en doet er alles aan om haar kinderen een goede toekomst te geven. Maar door klimaatverandering en door armoede na Corona lukt het niet en ze heeft moeite om voldoende eten voor haar kinderen te verdienen.



U begrijpt wel, dat wij gaan (be)sparen voor deze vrouw en voor haar lotgenoten in Zimbabwe. Wij gaan zelf wat minder snoepen of minder vlees eten of .....? wat zullen we kiezen? Ik stel voor om makkelijk te beginnen. Laten we een week lang alle snoep, ook de hartige snackjes, liggen en we sparen vanaf As-Woensdag het geld daarvoor.

Vrijdag 16 februari beginnen we met onze eerste Vastensoepavond. We gaan soep eten om 18 uur, de inloop is vanaf 17:45 uur en we eten in een uur de soep en het brood. Het is weer de bedoeling dat iedereen zijn of haar eigen mok of kop en lepel meeneemt. Die wassen we thuis weer af. Vanaf zondag 11 februari ligt er een lijst klaar waarop je kunt invullen of je soep komt eten. Even een praktische vraag: Vul s.v.p. per persoon in, niet per stel. Weet je het zondag nog niet zeker dan kun je mij bellen, mailen, SMSen of appen tot uiterlijk MAANDAGAVOND. Na de collecte iets voor 19 uur gaan we allemaal naar waar we die avond gaan doorbrengen.

[marian.verhagen@post.com](mailto:marian.verhagen@post.com) of 0620379649

### **Heel veel dank!**

Het was een geweldige verrassing toen een paar weken geleden Carina de Klerk en Marian Verhagen op zondagmiddag de bloemen uit de kerkdienst kwamen brengen. Een schitterend boeket! Daarna kwamen er heel veel kaarten van zovelen van u uit de wijkgemeente. Voor alles van harte uiteraard heel veel dank! Al die betrokkenheid en meeleven doet gewoon heel erg goed en onderstreept de verbondenheid met elkaar!

De aanleiding was mijn gezondheidstoestand. Al veel langer herkende ik mijzelf vaak niet meer in hoe ik mij voelde en afgeremd wist. Het was ook niet voor niets dat ik het besluit nam om bijna zeven maanden vervroegd met emeritaat te gaan. In het afgelopen najaar begon ik echt ziek te worden en dat vond zijn hoogtepunt toen ik mij half december ineens op de grond terugvond, waar ik wel wat uurtjes heb gelegen voordat ik alarm kon slaan, getroffen door een herseninfarct. Met gillende sirenes naar het ziekenhuis, daar een poos op de 'Stroke Unit' gelegen en daarna naar Revalidatie Rijndam in Rotterdam. Mijn rechterhand en – arm waren totaal uitgevallen. In het ziekenhuis begon mijn hand alweer herstel te vertonen en dat is alleen maar vooruit gegaan. Ik ben nu al meer dan een maand weer thuis en enkele dagen geleden moest ik naar de revalidatiearts, die aangaf dat het uitstekend ging en dat het herstel nu langs de natuurlijke weg verder moet gaan. Ik doe eigenlijk alles weer met rechts, al trekken de armspieren nog wel eens en tintelt de rechterhand nog wat. Ik heb dus ook heel veel geluk gehad! In het ziekenhuis kwamen de artsen een heel kwaadaardige bacterie in mijn bloed tegen, waar zij ook zelf van schrokken, en die is met infusen van antibiotica uitgeroeid. Ook bleek er een schimmelinfectie in mijn keel en mond te huizen en ook die is totaal bestreden. Ik ben dus al veel langer veel ernstiger ziek geweest dan ik mijzelf wel gerealiseerd heb.

Volgende maand kan ik om de gezondheidsverklaring om hopelijk na de wettelijk vastgelegde drie maanden autorijverbod ook zelf weer de auto te kunnen besturen.

Het was mijn eigen wens om alles niet meteen in de wijk bekend te laten worden; ik zou alle tekenen van meeleven toen nog niet goed hebben kunnen hanteren. Nu ben ik er alleen maar heel erg blij mee!

Nogmaals dus heel veel dank voor alle hartelijke berichten! Ook voor u allemaal van mijn kant al het goede gewenst!

Hartelijke groet, ook alles mede namens partner/vriendin Adri Korver! Uw, ds. Nico Paap.