



5^e Jaargang 27 oktober 2024

Met deze brief willen wij u op de hoogte houden van het kerkelijk gebeuren.



We zenden de dienst van vanmorgen uit via LIVESTREAM

U kunt thuis meekijken. Klik daarvoor om **9.20** op het plaatje van de kerk:

Wilt u een dienst later bekijken klikt u hier eveneens op:

Afgelopen donderdag is de glasvezelkabel aangesloten. We hopen dat we nu zonder problemen kunnen uitzenden.



*Ja het weer zover. WINTERTIJD
We gaan de klok 1 uur terugzetten,
dus 1 uur langer slapen.*

Niet vergeten!!

WANNEER GAAN WE ZITTEN?

Er is de laatste tijd enige verwarring in de diensten of de gemeente na Votum en Groet blijft staan of gaat zitten. Omdat onze gemeenteleden over het algemeen wat ouder zijn, is tijdens de laatste kerkenraadsvergadering besloten om in het vervolg **na Votum en Groet** te gaan zitten, omdat het voor sommigen van ons wat lastig is om zo lang te staan. Wilma Kievit

LIEF EN LEED



Op zondag 20 oktober werden de bloemen met een groet bezorgd bij:

Mevr. Bijl-Vellekoop in de Meerpaal, Willem de Zwijgerlaan 2, afdeling Anker, kamer 128

en met een felicitatie bij Hilde Zwaan, Prinses Margrietlaan 7. Zij is nu officieel als kerkelijk werker geregistreerd bij de PKN.

Er zijn ook bloemen gebracht bij

Jaap en Nel Kleijwegt-de Wit, Floris de Vijfdelaan 27.

Zij waren afgelopen woensdag, 16 oktober, 55 jaar getrouwd.

Nel Roodenburg is tijdelijk verhuisd naar
Zorgcentrum Vaartland, Dillenburgsingel 9, 3de etage K.
318, 3136 EA Vlaardingen.
Een kaart is altijd welkom.





27 oktober 2024

Voorganger : Hr. F. Werkmann

Organist : Jan Blankers

Lector : Wim Poot

VOORBEREIDING

Orgelmuziek: ´

Welkom en algemene mededelingen

Stil gebed

Zingen: lied 218 Dank U voor deze nieuwe morgen

Bemoediging

Vg. : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Gem. : die hemel en aarde gemaakt heeft,

Vg. : die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gem. : en niet laat varen het werk van Zijn handen.

Groet

Vg. : Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer.

Gem. : Amen

Zingen: NLB 791: 1,3,5,6 Liefde eenmaal uitgesproken

Smeekebed eindigend met gezongen Kyrie acclamatie: Lied 299E

Glorialied Psalm 139: 1,3

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag/gebed om verlichting van de heilige Geest,

eindigend met: ´in de eeuwen der eeuwen´.

Gem. : Amen

Schriftlezing: Jona 1: 1-16

Zingen: lied 103C 1,2 Loof de koning , heel mijn wezen

Schriftlezing: Psalm 139

Zingen lied 221: 1 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Verkondiging

Zingen: lied 221: 2, 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht

GAVEN EN GEBEDEN

Diaconale mededelingen

Inzameling van de gaven onder orgelspel:

De **collectes** zijn deze zondag voor :

1. Diaconie
2. Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Diegenen die de dienst thuis meevieren, kunnen hun (collecte)gift voor beide bestemmingen in één bedrag overmaken op de bankrekening van de Diaconie: NL68 RABO 0373 7394 43. Tenzij bij de overschrijving anders vermeld, wordt uw gift evenredig verdeeld over beide collectiedoelen.

Dienst der gebeden

- Dankgebed
- Voorbeden, elke voorbede te beëindigen met:
Vg. Zo bidden wij samen: **Zingen: Lied 886 Abba Vader U alleen**
Stil gebed
- Onze vader

ZENDING EN ZEGEN

Zingen : lied 769 1,2,4, 6 : Eens als de bazuinen klinken

Zending

Zegen:

Gem. : gezongen **AMEN**

Orgelspel:

Lieve gemeenteleden,

Wat een verrassing om afgelopen week bloemen van jullie te krijgen, omdat ik officieel als kerkelijk werker geregistreerd ben. Het was een mooi en vreugdevol moment na vijf jaar studie, waarin ik ook de bijhorende minor heb afgerond. Nu is het mogelijk een zending vanuit Kerkcentrum Holy te ontvangen. Dat zal waarschijnlijk op 1 december gebeuren.

Vervolgens kan ik deelnemen aan de permanente educatie van de PKN. Ik zou bijvoorbeeld Hebreeuws willen leren, wat tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast krijg ik een mentor die mij kan helpen bij het groeien als Geestelijk Verzorger.

Dank u wel voor jullie belangstelling, felicitaties en bos bloemen.
Een hartelijke groet van Hilde Zwaan Kruit



LHBTIQ+

Op donderdag 10 oktober vond in kerkcentrum Holy het leerhuis plaats over LHBTIQ+ o.l.v. ds. Fred Blokhuis. Zijn bijdrage (voor de pauze) is opgenomen.
U kunt terugkijken via de volgende link:

<https://www.youtube.com/watch?v=cK0WjSvWsAQ>

=====

Lunch.

Bijna is het weer zover. Op woensdag 30 oktober, na het koffie drinken, kunt u weer aanschuiven voor de maandelijkse lunch. Natuurlijk mag u ook alleen koffie drinken of alleen voor de lunch komen. Graag wel even opgeven op de lijst na het koffie drinken op zondag of aan uw diakenen. Hartelijk welkom.

Namens de diakenen
Jaap Kleijwegt

Boekbespreking van Jezus waarom? van Bas Ragas

In mei 2024 was in de Stadsgehoorzaal de voorstelling 'In Gods naam' met Bastiaan Ragas. De basis voor de voorstelling ligt in het boek van Bastiaan Ragas: *Jezus waarom?* Op de achterkant van het boek staat te lezen:

Wie of wat is God? Wat is de Bijbel voor een boek? Waar komt de figuur van Jezus vandaan? En waarom zijn de verhalen van en over Jezus nog zo waardevol voor ons allen? In dit boek zoekt Bas Ragas deze vragen en nog veel meer voor je uit.

Hebben we na dertig jaar ontkerkelijking het christelijke kind niet met het badwater weggegooid? Want we gaan wel met z'n allen op zingevingsweekenden, yogaretreats en mindfulnesscursussen op Ibiza. Zijn we misschien nog steeds op zoek naar een wonder, 'God' of 'iets'?

Ragas is in elk geval blijven zoeken. Gefascineerd door de Bijbelse verhalen vraagt hij zich af wat ze ons nu nog kunnen leren. Waarom zijn ze geschreven? Door wie? En wat is de samenhang tussen al die verschillende teksten? Met die vragen gaat Bas te rade bij zijn vriend, predikant-theoloog Ad van Nieuwpoort. In het voorjaar van 2018 vertrekken ze samen naar de abdij van Egmond. Aan een houten kloostertafel voeren ze de eerste open en eerlijke gesprekken die het fundament van Jezus, waarom? zullen vormen.

Tot zover de informatie op het boek. Dit seizoen wil ik graag samen met geïnteresseerde mensen het boek lezen en erover in gesprek met elkaar. Het maakt niet uit of u wel of niet bij de voorstelling bent geweest en ook niet wat u ervan vond. Het maakt niet uit of u het boek wel of niet al heeft gelezen. Het is wel handig om het boek te kopen of te lenen en tijdens die avonden mee te nemen.

De volgende vier **maandagavonden** zijn alvast gepland:

11 november
9 december
20 januari
17 februari

Tijd; 19.30 uur Waar: Kerkcentrum Holy

Opgeven: bij Petra Nijboer (0102499872/ gpmnijboer@gmail.com)

Uitnodiging

Aangepaste kerkdienst

voor en met de doelgroep: Anders Begaafden

iedereen is WELKOM in deze diensten, dus ook begeleiders, familie, burens, vrienden/vriendinnen
andere geïnteresseerden

Zondag 27 oktober 2024

Aanvang: 15:00 uur

KERKCENTRUM HOLY, Reigerlaan 47A - Vlaardingen