

Vlaardingen, november 2021

Protestantse
Gemeente
Vlaardingen



Beste gemeenteleden,

Het is november, het jaar loopt ten einde. Het is het tweede jaar waarin Covid19 vele levens over de hele wereld heeft beheerst. Hoewel er meer leek te kunnen, zien we ook dat we er nog lang niet zijn en werden recent de maatregelen weer aangescherpt. Veel mensen - dichtbij en ver weg - hebben geleden onder het virus en lijden daar nog steeds onder. Soms heel direct door het virus zelf, soms minder direct, maar niet minder voelbaar.

Ook mensen die minder heftig of minder aanwijsbaar leden onder Covid 19, hebben op allerlei manieren last ondervonden, de één meer dan de ander. Mensen ontdekken dat Corona meer invloed op hun leven heeft gehad dan ze dachten. Er is veel verdriet, angst en eenzaamheid. Dit alles leidt tot heftige tegenstellingen, die soms zelfs relaties onder druk zetten.

Er zijn ook positieve verhalen, bijvoorbeeld over solidariteit, over mooie initiatieven, over creativiteit, over meer rust in het anders zo jachtige bestaan, over minder luchtverontreiniging en minder files. Veel mensen zijn wereldwijd heel hard bezig om ervoor te zorgen dat er betere tijden zullen aanbreken, er zijn vaccins, er zijn medicijnen in ontwikkeling. Dat is iets om blij mee te zijn.

Ook in de kerk en rond kerkelijke activiteiten gingen veel dingen anders dan we gewend waren. Steeds weer moest en moet gekeken worden naar wat kan, naar wat verantwoord is en hoe we betekenisvol aanwezig kunnen zijn voor mensen. We zien daarin ook creativiteit; er zijn nieuwe vormen ontstaan.

Hoe dan ook, we leven nog altijd in een onzekere tijd. Wij willen als predikanten en kerkelijk werkers van Vlaardingen laten weten dat wij beseffen dat deze tijd niet gemakkelijk is voor u en voor jou.

Wij realiseren ons dat iedereen die om welke reden dan ook lijdt onder de gevolgen van de pandemie tijd nodig heeft om dit alles een plek te laten krijgen. Onzekerheid en onduidelijkheid zullen nog wel even blijven. Weet dat wij er voor u en jou zijn.

Op zondag 28 november is het eerste advent, dan breekt een periode aan van inkeer en bezinning, maar ook één waarin we uit mogen zien naar het Licht van het Kerstkind. Ook in tijden van donker mogen we mensen zijn met hoop, en ons laten inspireren door het kind Jezus Christus die in al zijn kwetsbaarheid gekomen is om - als hij volwassen is - het verschil te maken. Zijn komst vertelt ons dat Gods antwoord op het donker het Licht is.

Op deze zondag willen we in alle vier de wijkgemeenten een lied zingen van Martin de Geus (tekst) en Dirk Zwart (muziek): *Er is een stilte die kan zingen.*

Soms helpt het om onszelf met elkaar boven het donker uit te zingen. Het is waardevol dat we weer samen de eredienst kunnen vieren en samen mogen zingen.

Het is goed dat we dat via livestream of opname dit mogen doen in verbondenheid met hen die er niet bij kunnen of durven zijn.

Laten we elkaar vasthouden, zorg voor elkaar dragen, verbonden blijven.
Dat we ons daarin gedragen en geïnspireerd mogen weten door het Kerstkind, waarin
God met ons is: Immanuel.

Predikanten en kerkelijk werkers Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Er is een stilte die kan zingen

*Er is een stilte die kan zingen,
een zwijgen dat vervoert,
maar nu de lofzang weer mag klinken
zijn wij verrukt, ontroerd.
O God, u loven is ons leven,
u prijzen zij aan zij –
welke gevaren ons omgeven,
u was en blijft nabij.*

*Moest Jona in een vis verblijven,
zijn bidden werd verhoord;
moest Zacharias maanden zwijgen,
zijn lofzang klinkt nog voort.
Ook onze samenzang verstilde,
een leegte daalde in –
dit lied wil ons opnieuw verbinden,
bezingt een nieuw begin.*

*Laten wij opstaan en God danken
dat hij ons heeft behoed,
hem loven om het licht, de klanken
waarmee hij ons begroet.
De tijd van afstand is vergleden,
het leven neemt een keer.
Wij wensen hier elkaar de vrede
van Christus onze Heer.*

Bron: [YouTube](#)