



Vindplaats van geloof, hoop en liefde

PAASCOLLECTE 2021

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Liedboek 556



Vlaardingen, april 2021

Beste gemeenteleden,

In de Stille of Goede Week voor Pasen gedenken we de donkere weg van lijden en sterven die Jezus is gegaan en op de Paasmorgen vieren wij het licht van Zijn opstanding, Hij is onder ons!

Deze tijd is beklemmend stil: de wereld wordt nog steeds geteisterd door het coronavirus en ons land wordt erdoor getekend. Er is pijn; veel mensen voelen zich eenzaam en bang, daklozen hebben het zwaar, er is grote economische onzekerheid, mensen verliezen hun inkomen. Het valt niet mee om in deze omstandigheden de lofzang te zingen.

De coronacrisis stelt de werkers in de kerk voor nieuwe uitdagingen. Het is bijzonder om te zien hoe de vele vrijwilligers en de beroepskrachten het werk energiek oppakken, want ook in deze tijd is het onze roeping om als kerk een vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn.

Met het deels wegvallen van de wekelijkse collecteopbrengsten blijft het extra belangrijk om ook deze Paascollecte onder uw aandacht te brengen. Blijf naar elkaar omzien en geef gul, zodat we een ieder die dat nodig heeft, aandacht, hulp en steun kunnen blijven bieden. Bij voorbaat dank! Binnenkort ontvangt u per post of per e-mail persoonlijk bericht hierover.

Zo gaan we op weg naar Pasen, ons wordt een lofzang in de mond gegeven, ook in de nacht. Een goede Stille Week en een gezegend Paasfeest toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Chris van Roon, voorzitter

bron: PKN

