



Vindplaats van geloof, hoop en liefde

## PAASCOLLECTE 2020

### PASEN maakt het leven anders

IK BEN MET JE TOT AAN DE VOLEINDING VAN DE WERELD

(Matt. 28:20)



Het is 75 jaar geleden dat de bekende Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer stierf; vlak voor het einde van WO II is hij geëxecuteerd. Nog steeds inspireert Bonhoeffer velen.

Bonhoeffer heeft veel nagedacht over Pasen. Het wonder van Pasen hield hem in de gevangenis op de been. Het geloof in Jezus, de Opgestane die tot in de dood nabij is, maakte dat hij er voor zijn medegevangenen kon zijn. Naar zijn diepste overtuiging is Christus niet in de wereld gekomen opdat wij Hem zouden begrijpen, maar opdat wij ons laten meeslepen in het gebeuren van de opstanding.

Het wonder van Pasen zet je weer op de benen, opent het leven. We zien het in het paasevangelie: de vrouwen bij het graf, Maria in de tuin, de Emmaüsgangers onderweg en thuis, ze komen in beweging. Het wonder van Pasen, de verrassende ervaring dat er Eén is die je niet vergeet, maar als Levende je roept en voorgaat, maakt het leven anders: dit geeft nieuwe kracht, hoop en perspectief.

(Bron PKN)

In deze tijd van coronacrisis weten we dat we er niet alleen voorstaan.

De praktijk is dat we de fysieke kerkdiensten én de collecteopbrengsten missen. De kerkdiensten kunt u volgen op de website van uw wijkgemeente, zie [www.pknvlaardingen.nl](http://www.pknvlaardingen.nl).

**Door nu aan de Paascollecte te geven, kunt u toch een duit in het zakje doen, zodat financieel de kerk niet onder deze situatie hoeft te lijden.** Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan.

Deze of volgende week zult u een brief in uw brievenbus vinden; mocht dat niet zo zijn: ook dan is uw gift bijzonder welkom op **IBAN: NL18 RABO 0373 7308 37**.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift!

Met vriendelijke groeten,

John Putter, voorzitter

