

Kopij Onderweg – Maandag 31 juli 2023 – Wijkberichten Holy

Ook deze Onderweg is weer voor 4 weken. Op het moment dat ik dit schrijf, lijkt de zomer ver weg. Het regent en de wind laat ook duidelijk zich horen. Maar toch is het zomer en zijn er veel mensen met vakantie. Hier een opsomming van de komende vieringen: zondag 6 augustus is Ds. Hugo Habekotté onze voorganger. Op 13 augustus zal Dhr. Co Elshout de viering leiden en op 20 augustus is er weer het jaarlijkse Kerkterras. In deze Onderweg kunt u meer hierover lezen. Tenslotte hopen we op 27 augustus weer bij elkaar te komen in het Kerkcentrum voor een dienst waarin ook het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. Voorganger is dan weer Ds. Hugo Habekotté. De vieringen beginnen om 10:00 uur en zijn ook te volgen op onze YouTube Livestream PWH Vlaardingen. De viering op het Kerkterras begint om 10:30 uur.

André Betsema

Oud Papier Actie (OPA)

Ondanks de vakantieperiode staat op **zaterdag 5 augustus** de container gewoon op de stoep voor het Kerkcentrum Holy en daar kunt u tussen 9:00–11:30 uur terecht om uw oud papier (zonder plastic) en karton bij ons in te leveren.

Boeken en tijdschriften mogen natuurlijk ook, dat weegt lekker zwaar.

Vóór de container staat er een tafel, zodat u uw papier/karton makkelijk kunt afgeven.

De papierprijs is tot een diepte punt gezakt en wel **€ 31,76/ton**, dus moedig uw burens, vrienden en familieleden aan om bij ons hun oud papier en karton te brengen.

Op naar een volle container voor het goede doel!!

De container in juni was écht vol, **opbrengst: 4.140 kg** - € 131,49.

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 5 augustus, namens de **OPA's: Henk, Jan, Peter, (Marcel) en Ruud.**

Help de Voedselbank

Ook in augustus hebben we een product van de maand. Dit keer zijn het meerdere producten: *koffie (ook pads), thee en suiker.*

U kunt ze inleveren op 5 augustus bij de inzameling van het oud papier of op 6 augustus bij de viering in het Kerkcentrum.

Dank alvast voor uw bijdrage!

Hartelijke groet, *Atie van Witzenburg*

Vakantie

De kopij voor de Onderweg op de eerste dag na onze vakantie heb ik 'gemist'. Inmiddels vier weken verder krijg ik opnieuw de kans iets over onze vakantie te vertellen. Ons eerste verblijf is in de Duitse plaats Andernach. Hier hebben we de Basiliek van Maria Hemelvaart bezocht. Een prachtige kerk met eeuwenoude fresco's. We worden door een vrijwilliger rondgeleid. en komen op plaatsen die voor de doorsnee toerist zijn afgesloten. In een klein kapelletje aan het einde van de bovengalerij staat een gevorkt kruis met Christusfiguur. Door het licht dat erop valt ontstaan twee schaduwen op de muur erachter. Van een afstand lijken het hierdoor drie kruisen en symboliseert het voor mij Golgotha. Na een kort verblijf gaat onze reis verder naar Heidelberg, Buhl en via Andermatt en de Gotthardpass komen we in Italië. Hier zijn we ruim een week met onze zoon en (aanstaande) schoondochter en hun twee kinderen. Een fantastische week gevuld met mooie opa en oma momenten. Na opnieuw een paar dagen Duitsland zijn we weer terug in Vlaardingen. We hebben

er lang naar uitgezien, veel sneller dan gehoopt was het weer voorbij en nu dus inmiddels al weer een maand geleden. Gelukkig hebben we de foto's nog. Voor wie zelf op vakantie is of nog gaat, een hele fijne tijd toegewenst. Ontvangt allen een hartelijke groet,

Anja en Hugo Habekotté

Expositie Woonwijk Vlaardingen-Holy 60 jaar

Onze stad Vlaardingen viert dit jaar feest: 750 jaar geleden besloot Floris V Vlaardingen stadsrechten te geven. Het hele jaar 2023 door zijn er op vele plekken manifestaties en feestelijke bijeenkomsten in onze stad. We worden allen door ons stadsbestuur opgeroepen leuke Vlaar DINGEN te doen.

Onze kerkelijke gemeente PWH wil aan deze feestelijkheden een eigen bijdrage leveren. We zijn van plan in ons Kerkcentrum Holy een expositie te organiseren onder het motto : **Woonwijk Vlaardingen-Holy 60 jaar.**

Na de Oostwijk en de Westwijk werd in 1960 besloten de polder Holiërhoek te gaan bebouwen met woningen. In 1963 werd de eerste nieuwe woning aan de Sperwerlaan opgeleverd. Het eeuwenoude boerenland werd opgespoten met zand, sloten werden gedempt en alle oude boerderijen werden gesloopt. Na de eerste Vogeltjeswijk volgden nog vele andere deel-wijken.

Wij vragen uw medewerking om deze expositie mogelijk te maken.

We zijn op zoek naar beeldmateriaal voor deze tentoonstelling:

Heeft u nog foto's of ander beeldmateriaal, kaarten, plattegronden, tekeningen o.i.d. over de bouwgeschiedenis van Holy?

Opgespoten zand, bouwkransen, stelconplaten, noodbestrating, de oplevering van uw woning, spelende kinderen in het zand, de eerste sportwedstrijden (voetbal, korfbal e.d.) zijn mogelijke onderwerpen.

Sommige woonstraten zijn zelfs alweer afgebroken.

Het Holy-ziekenhuis kwam, genas en . . verdween.

Aarzel niet als uw (beeld) materiaal heeft en neem contact met ons op.

Als u nog andere onderwerpen weet, laat van U horen!

Ook als u ons wilt helpen met het organiseren van deze expositie, horen we dit graag van U.

Onze woonwijk Vlaardingen-Holy bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd en het is de moeite waard deze 60+er in het 'zonnetje' te zetten.

Cees Burggraaf,

cees.burggraaf@gmail.com

06 1259 3616

Bedankt!

Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen, die wij zondag 2 juli (onze 65^{ste} trouwdag) mochten ontvangen. Wij waren er heel erg blij mee!

Ad en Janny Nederlof

Wij gedenken Jansje Hermans (91 jaar, overleden 8 juli, verbleef de afgelopen tijd in een verpleeghuis in Rotterdam).

Geboren en getogen in Leiden kwam ze samen met haar moeder in Vlaardingen wonen omdat ze graag in de buurt van dochter en zus Janny wilden zijn.

Ans Hermans was zorgzaam, pittig, kritisch, maar vooral was ze heel begaan met mensen en ze had een groot hart voor dieren.

Haar zorgzame aard kwam tot uiting in de zorg die ze voor haar moeder had nadat haar vader overleed, maar ook in haar beroepskeuze. Ze begon als kraamverzorgster en later ging ze in de ouderenzorg werken. De band met haar zus was zeer hecht en werd nog hechter toen haar zus alleen kwam te staan. Har verliezen was een grote klap.

Het achterlaten van haar huisje met tuin omdat ze te kwetsbaar was geworden, viel haar zwaar, net als het verliezen van haar vrijheid en zelfstandigheid. In Vaartland vond ze nooit haar draai. Gelukkig werd ze omringd door haar twee neven en andere mensen die naar haar omzagen. Daar was ze dankbaar voor. Haar geloof –dat voor haar een positief houvast was- bleef belangrijk en ze is altijd kerkelijk meelevend geweest.

De laatste periode was zwaar voor haar en haar naasten. Na een ziekenhuisperiode kwam ze in een verpleeghuis in Rotterdam. Ze is in alle rust overleden.

Op 14 juli namen we afscheid van haar in de aula van begraafplaats Holy. Daar hoorden we van God die schuilplaats voor mensen wil zijn.

Petra Nijboer