

KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 18 JANUARI 2021 – WIJKBERICHTEN HOLY

Afgelopen week werd besloten dat de *lockdown* met 3 weken wordt verlengd en vlak voor het weekend kwam het advies van de PKN om zeker tot en met 7 februari ook niet meer te zingen. Ook niet in kleine groepjes of met solozang. Geen leuke berichten.... Maar natuurlijk zijn we flexibel en lossen dat ook weer op. We kunnen gebruik maken van opnamen die op YouTube ter beschikking staan en onze organist kan ook heel goed deze liederen ten gehore brengen zodat u thuis wél mee kunt zingen! Én we kijken uit naar het moment dat er weer enige versoepeling mogelijk is. Tot die tijd (maar ook daarna) kunt u de vieringen volgen ons YouTubekanaal PWH Vlaardingen. Ook te bereiken via www.pknvlaardingenholy.nl. Daar vindt u ook de laatste berichten in Holy Actueel.

Afgelopen zondag was het een feestelijke viering met maar liefst 45 jubilerende echtparen! Hugo schrijft hier meer over. Deze weken vindt ook de jaarlijkse actie Kerkbalans plaats. In deze Onderweg leest u hier meer over en ook op de website staat hierover een berichtje.

Ik wens u alvast goede vieringen toe de komende weken.

André Betsema, scriba

Terugblik Kanazondag

Een jaar geleden heb ik contact met de beroepingscommissie en zijn we op zoek naar een datum waarop enkele commissieleden in Maasdijk een kerkdienst kunnen bijwonen. Op mijn voorstel 19 januari 2020, krijg ik het antwoord: 'Dan is het Kanazondag'. Voor mij de eerste kennismaking met een nieuw fenomeen. Afgelopen zondag mocht ik op deze bijzondere zondag voorgaan. Vijfenvestig jubilerende echtparen waren in evenzoveel boeketten bloemen 'aanwezig'. Met hen in gedachten hebben we een reis gemaakt door de verhalen van liefde van onder andere Jakob en Rachel. Vijfenvestig jubilerende echtparen mochten tot slot figureren in het verhaal van de bruiloft te Kana. Na afloop heb ik enkele boeketten persoonlijk afgegeven. De gesprekken aan de deur of in de huiskamer zal ik niet gauw vergeten. In mijn agenda noteer ik zondag 16 januari 2022, Kanazondag, geen afspraak die daar tussenkomt.
ds. Hugo M. Habekotté

Vooruitblik Kerkdiensten

Zondag 24 januari komen de lezingen uit 1 Samuël 3, 1-10 en Marcus 1, 14-20. 'Je hebt je roeping misgelopen. Een groter compliment voor iets dat je gedaan hebt, kun je niet krijgen. Deze zondag gaat het over 'roeping'. Wat betekent dat voor de jonge Samuël en later de discipelen? Wat kunnen wij er anno 2021 mee?

Zondag 31 januari komen de lezingen uit Deuteronomium 18, 15-20 en Marcus 1, 21-28. Het thema is: 'Goed en kwaad scheiden'.

ds. Hugo M. Habekotté

Vastentijd

Met kerst nog zo kort achter ons en een jaar dat net enkele weken onderweg is, lijkt het nog ver weg.. de Veertigdagen tijd, de vastentijd, tijd van inkeer en bezinning voor Pasen. Toch is dat dichterbij dan we denken. Op 17 februari begint het weer.

Omdat de Onderweg tegenwoordig elke twee weken uitkomt in plaats van elke week, willen we er deze keer al aandacht voor vragen.

Hoe de komende tijd ook zal verlopen, er is hoe dan ook nog veel onzeker. Graag willen we de vastentijd op afstand maar in verbondenheid met u en jou beleven. Het is onze bedoeling om in de edities van Onderweg in de veertigdagentijd aandacht te besteden aan de veertigdagen kalender van de Protestantse kerk. Als pastoraal team en als kerkenraad willen we u deze kalender aanbieden, zodat er u er die periode zelf iets aan kan beleven en we onze gedachten erover met u kunnen delen via website en Onderweg.

Als u graag een kalender wilt ontvangen, wilt u dit dan even laten weten aan één van ons, via mail of telefoon? Dan zorgen wij dat het in orde komt.

Loes Hössen, ds. Hugo Habekotté en Petra Nijboer

Oud Papier Actie (OPA)

Vanwege de verlenging van de “lockdown” zullen wij op **zaterdag 6 februari 2021** géén papier inzamelen. Kijk op onze website voor actuele informatie.

Namens de OPA's: Harm, Henk, Jan en Ruud.