

KOPIJ ONDERWEG – 8 JUNI 2020 – WIJKBERICHTEN HOLY

Beste wijkbewoners, op dit moment is er erg weinig kopij ontvangen voor de wijkberichten in Onderweg. Vanavond (8 juni) komt de kerkenraad bijeen om te kijken hoe we verder gaan, nu de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan worden versoepeld.

Ik verwacht zelf op korte termijn geen hele grote wijzigingen. Op dit moment zijn bijeenkomsten met 30 personen toegestaan en per 1 juli 100 personen. Maar de maatregelen moet wel in acht worden genomen: 1,5 meter afstand! Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden omdat dit een te groot risico is.

Afijn, we zijn er dus nog niet! Maar we zullen zoveel als mogelijk doen om met elkaar als gemeente te blijven functioneren. Het is dan ook heel fijn om te zien dat de videovieringen veel worden bekeken. Wekelijks gaat de teller over de 400 heen! Dat is weliswaar voor 2 wijkgemeenten, maar dan nog is het veel. Zeker wanneer je bedenkt dat er ook veel mensen samen kijken! Daar zijn we dankbaar voor.

Zoals gezegd gaan we vanavond verder bekijken wat er straks mogelijk is. We zullen u daar z.s.m. van op de hoogte brengen.

Voor de videovieringen in juni staan de volgende voorgangers nog op het rooster: 14 juni Ds. Wim Barendrecht vanuit de Rehobothkerk, 21 juni Arianne Lodder vanuit het Kerkcentrum Holy en 28 juni Rob van Herwaarden vanuit de Rehobothkerk.

Het interview met onze nieuwe wijkpredikant staat op de site www.pknvlaardingenholy.nl. De extra Holy Nieuws met dit interview komt er aan! We hebben de intrededienst nu gepland staan voor 20 september. Het zal dan zeker nog wel anders zijn dan voorheen, maar we hopen er een feestelijke viering van te kunnen maken.

Tenslotte nog een felicitatie aan de geslaagden in onze wijkgemeente: Stijn en Jelle Zonneveld en Stijn en Willemijn van der Poel. Van harte gefeliciteerd met het door jullie behaalde diploma! Nu even genieten van de welverdiende vakantieperiode en dan op naar de volgende school of opleiding. Wanneer je het deze keer helaas niet hebt gehaald, wil ik je een hart onder de riem steken. Kop op! Ik weet zeker dat jullie er de volgende keer weer voor 100% tegenaan gaan en dan wel succes zullen hebben! Ook voor jullie: een fijne vakantieperiode gewenst!

Rest mij u nog allen een fijne viering toe te wensen voor komende zondag.

Hartelijke groet,
André Betsema