

KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 30 MAART 2020 – WIJKBERICHTEN HOLY

We krijgen heel veel positieve reacties op de online kerkdiensten die we de afgelopen weken maakten. Het is mooi dat dit tegenwoordig kan. We gaan er voorlopig nog mee door! De dienst voor komende zondag is in voorbereiding en ook wordt gewerkt aan een viering voor Goede Vrijdag en voor Paasavond en Paasmorgen. Hoe dat er allemaal uit gaat zien moeten we even afwachten, maar we doen ons best om u van harte van dienst te zijn en ook in deze moeilijke periode naar elkaar om te zien.

De kerkenraad heeft een brief verspreid onder alle gemeenteleden. Mocht u die niet hebben gehad, dan vind u deze ook op onze welkomstpagina van onze website. Omdat er geen activiteiten plaatsvinden, is er weinig kopij deze tijd. Maar we zitten niet stil. 'Achter de schermen' proberen we met iedereen contact te houden via een belletje, e-mailtje of een kaartje. Helpt u ook mee?

Wanneer u ergens mee zit, een vraag heeft of iets anders, dan kunt u contact opnemen met Wil Baris (diaconie), tel.010-4744811, e-mail: w.baris43@gmail.com of Bram v.d. Borden (pastoraat), tel. 010-4742691, e-mail: avanderborden@live.nl
André Betsema

Kerkdienst on line

De online dienst, gedaan door gemeenteleden voor zondag 29 maart, vond ik prachtig. Ja, alles is anders dan anders en toch is het goed om zo met elkaar iets te kunnen delen van ons geloof. Juist in deze tijd.

Zondag 5 april is het Palmпасen. Ik hoop uw voorganger te mogen zijn in de online kerkdienst die we weer zullen opnemen.

Helaas geen echte optocht in de kerk met Palmпасen stokken deze zondag, maar er is wel een creatieve oplossing in de maak door de kindernevendienst leiding.

Jezus rijdt Jeruzalem binnen. Alle ogen zijn op hem gericht. Men heeft hoge verwachtingen. Alles zal anders worden denken ze. Ja, dat is ook zo, maar het zal toch anders moeten gaan dan de mensen nu denken. Wij- levend in deze voor velen zo moeilijke tijd- hopen en bidden dat het anders mag worden. Dat we dit te boven komen, al zal dit niet zijn zonder schade, zonder zorgen, zonder het gevoel dat er nu heel belangrijke dingen niet kunnen gaan zoals we dat altijd zo vanzelfsprekend vinden in ons leven.

Hou elkaar vast, al mogen we elkaar niet aanraken, blijf naar elkaar omzien, al lukt het soms zelfs niet om iemand in de ogen te kijken.

Ik wens iedereen kracht toe. En hoop. Zonder hoop zijn we nergens.

Petra Nijboer