

## KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 3 FEBRUARI 2020 – WIJKBERICHTEN HOLY

**Aanstaande zondag**, 9 februari, zal Mw Ds. Mariëtte Doolaard bij ons voorgaan in het Kerkcentrum Holy. Tijdens deze dienst zal George Anderson worden bevestigd als Ouderling Kerkrentmeester. We zijn blij en dankbaar dat George deze taak op zich wil nemen. De viering begint om 10:00 uur. In Het Zonnehuis wordt om 10:15 uur een viering gehouden in De Brasserie. Voorganger is Ds. Leendert Smit. In Drieën Huysen-Noord tenslotte begint om 10:30 uur een viering in de Gele zaal. Daar is Ds. Peterjan van der Wal de voorganger. Weet u van harte welkom bij deze vieringen!

### **7 maart: vrouwendag!**

Op 7 maart 2020 willen we een vrouwendag organiseren. We doen dat dit jaar in samenwerking met onze burens, de Pax Christi geloofsgemeenschap. Het thema van dit jaar zal zijn "Vrijheid". Dit is ook het thema van de internationale vrouwendag, in het kader van 75 jaar vrijheid. Tijdens deze dag zullen we nadenken met elkaar wat vrijheid betekent, voor iedereen individueel of in groter verband. We hebben als spreekster Lidwien Meijer uitgenodigd en werken dit thema uit in workshops. Het is de bedoeling om in ontspanning en zingeving verbinding te zoeken met elkaar, allemaal vrouwen met een eigen idee en beleving van vrijheid.

Interesse gekregen? Meld je aan en neem je buurvrouw, dochter, moeder, nichtje of welke vrouw dan ook bij je in de buurt, mee. We willen wel graag weten of je komt en met hoeveel vrouwen je komt. De dag start om 11.30 uur en zal rond 15.30 uur afgesloten worden met een hapje en een drankje. De kosten voor deze dag zijn 5.- incl. koffie/thee/lunch.

Aanmelden kan bij Loes Hössen ([loes.hossen@gmail.com](mailto:loes.hossen@gmail.com)) en Elly Barendregt ([koalsie@upcmail.nl](mailto:koalsie@upcmail.nl))

### **In memoriam**

Op zaterdag 25 januari 2020 is overleden *Cornelis Jan Quak* in de leeftijd van 94 jaar. Cor woonde de laatste jaren, in verband met zijn achteruitgaande gezondheid, in zorginstelling Drieën Huysen. Afgelopen maandag hebben wij in de aula van begraafplaats Holy afscheid van Cor genomen met het lezen van psalm 121. Ook hebben we de nieuwe psalmberijming gelezen: Ik kijk vanuit het diep dal tegen de bergen aan. Hoe moet ik verdergaan? Het is de Heer die helpen zal! De schepper van het leven zal mij bescherming geven.

Een psalm dat zegt dat we vertrouwen kunnen hebben omdat onze hulp komt van onze Heer, Schepper van hemel en aarde. Cor was een gelovig man. Samen met zijn vrouw Maria waren zij actief in het kerkenwerk. Veelal in Ouddorp waar zij een stacaravan hadden en een groot deel van het jaar verbleven.

In de psalm staat de tekst "Ik sla mijn ogen op naar de bergen". Een tekst voor op de rouwkaart door Cor zijn vrouw uitgezocht. Het leven van Cor is niet altijd makkelijk geweest. Regelmatig heeft hij tijden doorgemaakt waarin het leven zwaar was.

Ondanks dat hebben de kinderen daar, zeker in hun jonge jaren, weinig tot niets van meegekregen. Cor heeft naar de bergen opgekeken en hulp ontvangen. Zoals in de psalm staat heeft God over hem gewaakt, altijd mensen in zijn omgeving geven waardoor het leven de moeite waard was te leven. De Heer zal uw uitgang en ingang bewaren, tot nu aan tot in eeuwigheid. Zo mogen we er op vertrouwen dat God Cor thuis heeft gehaald. Dat de liefde die hij van zijn Bron heeft gekregen doorgegeven is

in de harten van zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ik hoop en bid dat het unieke van Cor zijn 'zijn' en de liefde die hij uitstraalde, samen met zijn vrouw waar van nog maar zo kort geleden afscheid genomen moest worden, de harten van de kinderen, klein- en achterkleinkinderen mag blijven verwarmen en dat zij deze liefde, ieder op zijn of haar eigen manier mogen ervaren en uit mogen stralen.

*Loes Hössen*