

KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 4 MAART 2019 – WIJKBERICHTEN HOLY

Zondag 10 maart zal Ds. Gerrit van Dijk uit Maassluis bij ons voorgaan in het Kerkcentrum Holy. We vieren dan tevens het Heilig Avondmaal. De dienst begint om 10:00 uur. In Het Zonnehuis zal Ds. Leendert Smit voorgaan in een oecumenische viering. Deze begint om 10:15 uur. In Drieën-Huysen Noord zal Ds. Peterjan van der Wal voorgaan. Aanvang 10:00 uur. We wensen elkaar alvast goede vieringen toe.
André Betsema

Kindernevendienstproject in de veertigdagentijd

Met de kinderen volgen we de komende weken het project van Kind op Zondag: "Een nieuw begin". Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt er verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. Als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor doen. In de weken voor Pasen gaan we dit met de kinderen oefenen: we doen dingen die nodig zijn om een nieuw begin te kunnen maken. We zullen het verhaal van Julia en Stef volgen. Zij mogen op een stuk grond in de buurt een nieuwe tuin aanleggen. Dat is een mooi nieuw begin, maar ze moeten er heel wat voor doen! Komende zondag (10 maart) zullen we ontdekken dat Julia en Stef veel keuzes moeten maken voordat ze een tuin aan kunnen leggen. Bijv. welke planten en bloemen zet je erin? Op de eerste zondag van de veertigdagentijd lezen we het verhaal dat Jezus in de woestijn moet kiezen (Lucas 4:1-13). We hopen jullie allemaal a.s. zondag te zien!

Kids in Actie

Aanstaande zondag is het de eerste zondag van de veertigdagentijd. Zoals gebruikelijk willen de kinderen van de kindernevendienst ook hun steentje bijdragen aan de vastenactie collecte. Ze zullen daarom zondag na de kerkdienst weer allerlei zelfgebakken lekkernijen verkopen. Neemt u zondag wat extra geld mee om een stukje cake, boterkoek of koekjes te kopen?

Henriette den Dekker – Hoeve

Op weg naar Pasen; een nieuw begin

Carnaval is voorbij, de 40-dagentijd (Vastentijd) breekt aan. Een tijd van bezinning, stil staan bij wat belangrijk is in ons leven. We kunnen dat delen met elkaar in de Avondgebeden en ook tijdens de Vastenmaaltijd. **Donderdag 14 maart** is er een vastenmaaltijd in de Pax Christi van **18.00 – 19.00 uur**. U kunt u opgeven voor deze maaltijd bij Ria Witvoet: rwit@hetnet.nl of telefonisch 010-4742031. Ook ligt er een intekenlijst in de hal van de kerk. Na de maaltijd is er een **avondgebed van 19.00 – 19.30 uur**.

Namens de Pax Christi en Kerkcentrum Holy hopen we u donderdag te ontmoeten.
Ria Witvoet