

KOPIJ ONDERWEG - 12 MAART 2018 - WIJKBERICHTEN HOLY

Zondag 18 maart

De vijfde zondag van de veertigdagentijd heet ook Judica ('Doe mij recht'), naar psalm 43 vers 1: "Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak". Deze zondag wordt ook 'passiezondag' genoemd, vanwege de klassieke lezing van een van de lijdensaankondigingen door Jezus die op deze zondag worden gelezen. Dit vers hoort als antifoon bij psalm 43, de intochtspsalmen van deze zondag. We lezen volgens het oecumenisch leesrooster Jeremia 31: 31-34 (God belooft de Wet in het binnenste van Israël te leggen) en Johannes 12: 20-33 (over de graankorrel die moet sterven om weer te ontkiemen).

Erwin de Fouw

Actie 40-dagentijd

In deze periode van bezinning in de 40dagentijd besteden we aandacht aan onze naaste wat verder weg. Dit jaar sluiten we hiervoor aan bij de campagne van de Vastenactie. De Vastenactie van dit jaar is onder meer bestemd voor de ondersteuning van het werk van de zusters in het noorden van Zambia. Afgelopen zondag heeft uw besparingen ca € 270 voor deze campagne opgebracht. Daarnaast hebben de kinderen afgelopen zondag allerlei zelfgemaakte lekkernijen verkocht die bij elkaar € 112 hebben opgebracht. waardoor de teller nu staat op ca € 1150. Mijn dank aan de kinderen (en hun ouders en de begeleiders van de kindernevendienst).

Ik begreep dat de kinderen de afgelopen tijd een paar kunststukken hebben gemaakt die komende zondag worden verkocht. De opbrengst hiervan is bestemd voor deze actie. Ik ben benieuwd hoe ze er uit zien. Zoals gebruikelijk bij kunststukken, is de oplage beperkt en geldt: op is op. Dus wanneer u een kunststuk wilt aanschaffen, moet u daar op tijd bij wezen!

Franz Jansen

Op weg naar Pasen

Op **woensdag 21 maart** wordt in de **Pax Christi kerk** de laatste vastenmaaltijd van deze 40-dagentijd gehouden van **18.30 - 19.30 uur**.

Een eenvoudige maaltijd, gecombineerd met gebed, een lied en gesprek.

Wanneer u de vastenmaaltijd wilt bijwonen, verzoeken wij u zich aan te melden bij Ria Witvoet, e-mailadres: rwit@hetnet.nl, tel.nr.: 010-4742031, maar u kunt ook gebruik maken van de intekenlijst in de hal van de kerk.

De maaltijden worden georganiseerd door Kerkcentrum Holy en de Pax Christikerk. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

U bent van harte welkom.

Nel v Bodegom en Ria Witvoet

Avondmaalsviering Meerpaal

Op woensdag 21 maart (LET OP! Dit is de **derde** in plaats van de vierde woensdag van de maand deze keer) is er om 15.00 uur een Avondmaalsviering in de kapel van Meerpaal.

Na afloop drinken we koffie en thee met elkaar. Voorgangers zijn ds. Erwin de Fouw en ondergetekende. Van harte welkom!

Petra Nijboer

Pasen tot op vandaag

Zoals bezoekers van de Paaswakeviering op zaterdagavond inmiddels wel weten, klinken er de laatste jaren – naast het Paasverhaal uit het Evangelie- ook verhalen die vertellen over Pasen vandaag: Verhalen die iets vertellen over licht na donker, over opstaan na een moeilijke tijd, of over opstaan tegen onrecht. Verhalen uit onze eigen tijd, deels uit onze eigen gemeente. Vorig jaar kwam er op mijn oproep een heel mooi verhaal van een van onze gemeenteleden en dat heeft ook geklonken tijdens de Paasnacht dienst. Ik ben ervan overtuigd dat er nog veel meer mooie verhalen zijn. Dus mijn vraag aan u:

Heeft u een dergelijk verhaal en wilt u er iets van delen (verwoord door uzelf of als u dit lastig vindt door mij) , laat u mij dat dan weten via de bekende wegen (mail/telefoon). Of misschien weet u van iemand anders wel dat hij/zij een dergelijk verhaal te vertellen heeft dat goed past, breng hem/haar dan op dit spoor. Het lijkt mij bijzonder om op die manier opnieuw iets van uw Paasverhalen te laten horen. Denkt u er eens rustig over na en schroom niet!

Petra Nijboer

Paasochtendviering

Op paaszondag vieren we een feestelijke paasviering. We lezen dan uit Genesis 2 het verhaal over de schepping van de mens die hij vervolgens in de tuin van Eden laat wonen. Het evangelie van de opstanding klinkt ook vanuit een tuin, de tuin rond het open graf, zoals we lezen in Johannes 20: 1-18. Dat beeld van de tuin is belangrijk: het is een plek voor leven en nieuw leven, opgestaan, opgewekt leven. Daarvan willen we in deze viering ook iets laten zien. Daarom zal voorafgaand aan de dienst een reeks **workshops** worden gegeven, waaraan u kunt deelnemen. In die workshops kunt u uiting geven aan wat volgens u bij dat nieuwe, bloeiende leven voor Gods aangezicht hoort. Er zal een creatieve workshop zijn, een workshop waarbij u kunt bloemschikken, een workshop waarin gedichten worden geschreven en natuurlijk is er ook voor de kinderen genoeg te doen. In de dienst, na de preek, wordt alles bijeengebracht rond een groot kruis. Zo ontstaat middenin onze kerk een groene en bloeiende tuin, vol leven!

Wie mee wil doen, kan het beste aanschuiven aan het paasontbijt. Voor wie liever thuis ontbijt: zorgt u ervoor om 9.30 uur in de kerk te zijn?

Namens de voorbereidingsgroep (Connie Koole, Peter van de Poel, Jelle Wijnstok, Hanneke Nijendijk),

Erwin de Fouw

Paasontbijt

Op paaszondag, 1 april, is iedereen die wil voorafgaand aan de kerkdienst welkom voor een gezellig paasontbijt in de hal van Kerkcentrum Holy. We willen om 9.00 uur aan tafel. Wij zorgen voor de gekookte eieren, koffie en thee. Neemt u zelf melk, sinaasappelsap, matzes, brood, boter en broodbeleg mee? We delen dan het geheel met elkaar. Bij het bepalen van de hoeveelheid kunt u het beste uitgaan van net iets meer dan u nodig hebt voor het aantal mensen waarmee u zelf naar het ontbijt komt. Dan hebben we zeker genoeg, maar houden we ook niet teveel over. Mensen met een voedselallergie, bijvoorbeeld voor gluten, wordt verzocht zelf geschikte voedingswaren mee te nemen. Vanaf heden tot en met Palmzondag liggen er elke zondag intekenlijsten voor het ontbijt in de hal van het Kerkcentrum.

Wij hopen dat u gezellig komt ontbijten!

Met een hartelijke groet,

namens de voorbereidingscommissie,
Erwin de Fouw

Wij gedenken Jan Veldhuizen (85 jaar, Drevenpark 145, overleden 1 maart). Geboren in Rotterdam groeide hij op in Vlaardingen. Zijn hele werkzame leven bracht hij door bij Unilever en ook als vrijwilliger zette hij zich met hart en ziel in, zowel binnen als buiten de kerk. Boven alles wás hij er altijd, als steun en toeverlaat voor zijn vrouw Gera, als zeer liefdevolle, betrokken, zeer geïnteresseerde vader, als zorgzame en trotse opa. Jan was een dankbaar mens die alles altijd waardeerde. Belezen was hij, maar hij paarde dat aan het vermogen om zich in anderen te verplaatsen. Hij kon slecht tegen onrecht, was recht voor zijn raap en hield van strak, kort en bondig vergaderen zonder nodeloze discussies. Toch was hij ook bescheiden. Hij hield van tradities. Tegelijk had hij moderne opvattingen en stond hij overal voor open. Zijn geloof was en bleef waardevol, al was hij erg voor keuzevrijheid daarin, ook voor zijn kinderen. Jan hield erg van zingen en zong in de Holy cantorij; in het zingen beleefde hij zijn geloof. Twijfel kende hij niet en hij was ook niet bang. Zijn laatste periode was moeilijk. Hij kwam na een herseninfarct in het Zonnehuis terecht en nam de dingen zoals ze kwamen, maar ervoer geen kwaliteit van leven meer. Kwetsbaar als hij was, werd de griep die hem trof teveel. Hij is in alle rust overleden. Op 8 maart namen we afscheid van Jan in het kerkcentrum, waarna we hem in besloten kring in het crematorium definitief uit handen gaven. Een diep verdriet en groot gemis voor Gera, de kinderen en kleinkinderen. Dat zij kracht mogen ervaren aan de Eeuwige, die – zoals we lezen in Psalm 90- een toevlucht wil zijn. Dat troostrijke warmte van mensen hen helpt dragen.

Petra Nijboer

In Memoriam Gerardus Geukes

Op 2 maart is op 90-jarige leeftijd overleden Gerardus Geukes. Gerard Geukes woonde met zijn vrouw Jannie Geukes – Hermans aan de Eksterlaan 344. Gerard Geukes was geboren in Gouda. Ging als jongeman naar Indië om zijn dienstplicht te vervullen. Trouwde in 1955 met Jannie Hermans en ze gingen inwonen bij de ouders van Gerard Geukes. Werk en een woning bracht het gezin Geukes naar Vlaardingen. Inmiddels was zoon Peter geboren en Ewald werd in Vlaardingen geboren. Vader Geukes was een zorgzame, hardwerkende vader. Een man en vader met een passie voor muziek, brassband muziek, voortgekomen uit de traditie van het Leger des Heils waarbinnen Gerard Geukes is opgegroeid. Hij verzamelde muziek, bezocht concerten en wedstrijden o.m. in de Royal Albert Hall in Londen. Voor onze wijkgemeente Holy is Gerard Geukes vele jaren actief geweest als contactpersoon. Tijdens zijn afscheid, in besloten kring op 9 maart, luisterden we ook naar deze muziek. We hebben psalm 23 gelezen, “de Heer is mij Herder”, en geluisterd naar het lied “Jezus is de trouwe Bootsman die mij altijd veilig leidt”. In dit vertrouwen is Gerard Geukes naar zijn laatste rustplaats op Begraafplaats Holy gedragen. We bidden om Gods troost en nabijheid voor mevr. Geukes, voor Peter en Ewald en de dierbaren van Gerard Geukes.

Rinske Schlebaum

In Memoriam Pieter Leonard Groen

Op 6 maart is op 87-jarige leeftijd overleden Pieter Leonard Groen. Leo Groen woonde samen met zijn vrouw Bep Groen – Maat aan de Wenenweg 121. Leo Groen groeide op in de jaren voor en tijdens de oorlog. Hij kreeg al vroeg orgelles en toen

hij 12 jaar was bespeelde hij al het kerkorgel van diverse Vlaardingse kerken. Dit kwam ook omdat veel mannen weg waren tijdens de oorlogsjaren. Hij ging naar de ambachtsschool en na een aantal baantjes werd hij werkzaam bij Tevopharm. Voor dit bedrijf reisde hij over de gehele wereld. Een druk bezet man met werk – kerk – orgel. Actief als organist, ook in de Vredeskerk, dirigent van diverse koren, mede grondlegger/ dirigent van de Vredescantorij. Bouwde zelf orgels. Leo Groen was een goede vader, een vader die zeer duidelijk, strenge regels stelde. Zeker qua tijd, zo vertelden zijn zoons tijdens de dienst. Na zijn pensionering kwam meer de gezelligheid. Leo Groen was een trotse opa, altijd vol belangstelling naar het doen en laten van zijn kleinkinderen. Leo Groen was een gelovig man en de kerkgang was daarbij heel belangrijk voor hem. Tijdens de dankdienst voor zijn leven, gehouden op 12 maart in het Kerkcentrum Holy hebben we liederen gezongen die hem dierbaar waren. Vooral hebben we ook stilgestaan bij de tekst uit psalm 37: “Wentel uw weg op de Heer en vertrouw op Hem, Hij zal het maken”, de trouwtekst van Leo en Bep Groen. Een tekst die de afgelopen 60 jaar met hen is meegegaan en waar zij steun bij zochten en vonden in moeilijke dagen maar ook op momenten van dankbaarheid. Moge Gods liefde, Zijn troost en bescherming Mevr. Groen, Bas en Wil, Leo en Mayeli, Hans en Marlies, Erik en Anouk en de kleinkinderen omringen.

Rinske Schlebaum