

KOPIJ ONDERWEG - 18 SEPTEMBER 2017 - WIJKBERICHTEN HOLY

Op zondag 24 september gaat Ds. J. C. Bos uit Heemstede voor, een goede bekende onder ons. Wat lezingen betreft is de keuze aan hem, maar op het oecumenisch leesrooster staan voor deze eerste zondag van de herfst (en de 15^e na Trinitatis) in elk geval: Jona 3: : 10-4: 11 en Matteüs 20: 1-16 en, als alternatief, uit het Lutherse leesrooster: Jesaja 66: 5-14 en Matteüs 6: 24-34. Ik wens u samen een goede dienst.

Erwin de Fouw

In het Zonnehuis zal Mw. Hermans voorgaan. Deze dienst begint om 10:15 uur.

Enkele goede woorden in deze vredesweek

Ik zocht naar goede woorden om aan u mee te geven in deze vredesweek. Ik vond ze in een prachtig dagboek bij het nieuwe liedboek, een bundel bijdragen bijeengebracht door Nienke van Andel.

Lezen: lied 223, met name vers 3

“Iemand moet de eerste zijn. Als de wereld verziekt is, als haat regeert, als mensen elkaar niet meer vertrouwen. Dan moet er eentje zijn die de cirkel van geweld en achterdocht, van haat en wantrouwen, van dood en ellende doorbreekt. Makkelijk is dat niet en dat is merkwaardig. Want zijn vrede, liefde en vertrouwen niet iets dat iedereen wel wil? Zouden we niet in de rij moeten staan om die eerste te willen zijn? Toch is een kwade reactie, een haatvolle blik, een daad uit wantrouwen, veel vaker je eerste ingeving. Misschien is het wel net als met snoepen, drinken of roken: je weet wel dat het slecht voor je is, maar zie er maar eens mee te stoppen. Daarom moet iemand de eerste zijn. De eerste gaat voorop en laat zien wat vrede met je doet. De eerste laat horen wat vrede met je doet. Zijn stem roept: ik heb de dood overwonnen, de chaos bedwongen, volg mij! Dat klinkt ons als muziek in de oren. De haat wordt overstemd en verstomt. De kerk verstaat de muziek; zij weet wie de eerste was: als zijn lichaam heeft ze het lef hem te volgen.”

Uit: *‘Iedere dag een nieuw begin. Dagelijks op weg met het nieuwe liedboek.’*, Onder redactie van Nienke van Andel, 2015, Boekencentrum Zoetermeer, ISBN 9789023928683.

Erwin de Fouw

Walk of Peace

Graag wil ik u hierbij herinneren aan de wandeling van aanstaande zondag in het kader van de Vredesweek. In Onderweg en Holy Actueel hebben we u hierover een aantal keren geïnformeerd. De wandeling begint om 13:00 uur in het winkelcentrum nabij Kerkcentrum Holy en eindigt om 16:00 uur bij de Windwijzer. Ik hoop dat ik veel van u tijdens deze wandeling zal ontmoeten.

Franz Jansen

Ontmoeten

Op zondag 10 september, in de Verrassend-Holy-dienst deed mevrouw Yordanos Gebremedhin Teklegergish haar verhaal. We vonden het belangrijk, dat iedereen nog even kon nalezen wat ze vertelde over haar vrijwilligerswerk in onze kerk. We hopen dat velen van u haar nog eens zullen ontmoeten en haar beter leren kennen.

Mieneke Gaasbeek, Leen den Boer en Erwin de Fouw

“Beste aanwezigen,

Ik ben Yordanos. Mijn achternamen zijn Gebremedhin Teklegergish. Ik ben een vluchteling uit Eritrea en woon nu enkele jaren in Vlaardingen. Ik woon hier alleen. Ik heb taallessen bij Stichting Vluchtelingenwerk. Als je in een vreemd land woont, is het belangrijk om de taal goed te spreken. Dat leer je door contact met Nederlandse mensen. Ik kende niet veel Nederlandse mensen. Daarom wilde ik graag vrijwilligerswerk doen. Ik ben heel blij met mijn werk hier in de kerk. Iedereen helpt me, iedereen is aardig voor me. Ik ga ook al beter Nederlands praten en ben niet bang meer om een fout te maken.

Eritrese mensen zijn ook christelijk. Ook voor mij is God heel belangrijk. Daarom vind ik het werk in deze mooie kerkextra fijn. Ik ben blij en dankbaar dat ik hier mag zijn. Dank u wel!”

Tentoonstelling - BRON

Op zondag 1 oktober starten we officieel met het jaarthema. Er zal een kerkdienst zijn met als thema ‘Bron’ en daarna op de gemeentezondag gaan we hier met elkaar mee aan de slag EN WE GAAN MET ELKAAR EEN TENTOONSTELLING MAKEN!

De eerste tentoonstelling van het nieuwe seizoen in de hal van het Kerkcentrum zal er één zijn die door u en jou, door ons wordt samengesteld.

Thema is “Bron”; Wat is/zijn de inspiratiebron/bronnen waaruit u en jij leeft?

En kun je dat uitbeelden?

Bijvoorbeeld in een: Schilderij - Tekening - Collage - Foto (zelf gemaakt of ergens gevonden) - Filmpje (zelf gemaakt of gevonden op internet) - Gedicht - Lied - Tekst (van jezelf of van anderen).

Je kunt hiervan zelf iets moois maken of samen met iemand anders.

Net als in een museum gaan we deze kunstwerken tentoonstellen in de hal. Bij elk kunstwerk komt een kaartje te hangen met daarop de naam van de kunstenaar én een paar zinnen waarom dit voor hem of haar een inspiratiebron is. We hebben al een aantal inzendingen.

Mocht je nu wel iets weten maar geen idee hebben hoe je dat kunt tentoonstellen, meld je dan bij Arianne om hierover van gedachten te wisselen.

(arianne@pknvlaardingenholy.nl of 06 23 24 15 40) De kunstwerken kunnen (in overleg met Arianne) worden ingeleverd in het Kerkcentrum (tot uiterlijk donderdag 28 september.) Wij hopen op een inspirerend jaar en een mooie tentoonstelling waarmee we aan elkaar kunnen laten zien welke bron(nen) voor ons belangrijk zijn.

Petra Nijboer, Erwin de Fouw, Arianne Lodder

Avondmaalsviering in de Meerpaal

De zomerstop is voorbij en dus starten we weer met de Bijbelkring in de Meerpaal.

We beginnen het seizoen niet met een reguliere bijbelkring, maar met een

Avondmaalsviering en wel op **woensdag 27 september om 15.00 uur**. Het is zoals gebruikelijk in de kapel aldaar en na afloop drinken en koffie en thee met elkaar. Ook al u niet eerder kwam, bent u van harte welkom om dit mee te maken.

Ondergetekenden hopen samen voor te gaan.

ds. Erwin de Fouw en Petra Nijboer

VERRAST ZIJN WIJ! B E D A N K T

Op de orde van dienst van Zondag stond "VERRASSEND HOLY".

Dat is voor ons ook zeker het geval als Mw. Lenie Poel ons met een geweldig bouquet namens onze wijk verrast. PRACHTIG. En ook al die namen op de kaart doet goed.

Nog steeds onder behandeling en nu weer een nieuwe kuur. Maar hoop doet leven en ik mag er nog steeds zijn.

Ook onze hartelijke dank voor al het medeleven uit Holy.

Een hartelijke groet,

Diny Hofman en Jan Struis

Zingen bij de Kerstboom

Vorig jaar was het Zingen bij de Kerstboom een proef, kijken wat het zou worden, eens kijken of er mensen zouden komen zingen. En wat was het leuk! We hebben met veel mensen gezongen! Dit jaar gaan we er een traditie van maken! Op zaterdag 23 december staat de kerstboom weer voor de deur van het Kerkcentrum. En ook dit jaar is de organisatie gezamenlijk met de Pax Christi kerk.

Hierbij doe ik een oproep voor vrijwilligers: wie wil meedoen met de voorbereidingen en het neerzetten van deze activiteit? Plan is om eind oktober/begin november voor het eerst bij elkaar te komen. Hoor het graag!

Arienne Lodder, tel. 06 23241540 of ariannelodder.kw@gmail.com. Of spreek me gerust aan als we elkaar tegenkomen.