

KOPIJ ONDERWEG - 4 SEPTEMBER 2017 - WIJKBERICHTEN HOLY

Op **zondag 10 september** vieren we weer een '**Verrassend Holydienst**', samen met de band Kaya, waarin we ook het Heilig Avondmaal zullen vieren. De dienst staat dan in het teken van 'ontmoeting'. Over dit thema willen we u zelf ook aan het woord laten. Inmiddels is het duidelijk dat een aantal mensen wat zal vertellen over hoe de ontmoeting met God en met anderen in hun leven van betekenis is. Ook na de dienst zal er voldoende gelegenheid om verder te praten over 'ontmoeting'.

17 september Oecumenische Vredesviering

Op zondag 17 september, aan het begin van de vredesweek, viert onze wijkgemeente een oecumenische vredesviering met de burens, de Rooms-katholieke Pax Christi deelgemeenschap. We bezinnen ons op de kracht van verbeelding, het thema van de vredesweek, in samenhang met de (lutherse) lezingen voor deze zondag: Jesaja 56: 1-8 en Lucas 14: 1-6. We zetten onze oecumenische verbondenheid kracht bij met een **agapèviering**, waarin we **brood en honing** (vorige week verschreef ik mij hier) delen. **De viering begint**, anders dan normaal **om 10.30 uur**. Voorgangers zijn pastor Kees Koeleman en Ds. Erwin de Fouw en het koor Liriko verleent zijn medewerking.

Erwin de Fouw

Tweede avond over de Islam

Op donderdag 14 september wordt voor de tweede maal een avond over de Islam georganiseerd, als opvolger na de eerste avond op 3 mei, waarbij Willem Jansen te gast was. Na een korte terugblik op die avond, willen we het op de tweede avond wat persoonlijker maken en ingaan op twee vragen: wat zou u zelf aan moslims willen vragen over hun geloof en wat zou u zelf antwoorden als een moslim u bevraagt op het christelijke geloof in het algemeen en uw persoonlijke geloof in het bijzonder. We lopen hiermee ook een beetje vooruit op een ontmoeting met Vlaardingse moslims, die we hopen te organiseren. De avond begint om 20.00 uur.

Tine Dam en Erwin de Fouw

70plus groep

Op woensdag 13 september komt de 70plusgroep weer bijeen. We ontmoeten elkaar in de kerk, om 15.00 uur. Gespreksthema is 'Profeten', aan de hand van oecumenisch maandblad 'Open deur'. Bestaan er nog profeten? Heeft de kerk een profetische rol te vervullen, of heeft ze in de geschiedenis haar krediet verspeeld. Maar als het antwoord bevestigend is: welke dan en hoe dan? Ook mensen die voor het eerst zouden komen, zijn van harte welkom.

Erwin de Fouw

Vredesweek en Walk of Peace

De Vlaardingse PAX Ambassade van Vrede doet actief mee aan de landelijke PAX Vredesweek, die wordt gehouden van vrijdag 15 t/m zondag 24 september 2017. In deze week worden meerdere activiteiten georganiseerd, ook specifiek op Vlaardingse gericht én in prima samenwerking met lokale maatschappelijke partners. Een uitgewerkt programma wordt nader bekend gemaakt

In verschillende steden zal tijdens de Vredesweek een **Walk of Peace** worden gehouden. In Vlaardingse sluiten we de Vredesweek hiermee af, **op zondag 24**

september. Een werkgroep van Vele Vlaardingers Eén Huis organiseert deze Walk of Peace, samen met de PAX Ambassade van Vrede.

De Walk of Peace begint op zondag 24 september 2017 om 12.00 uur in winkelcentrum Holiërhoek met koffie en thee en een **lunch**, waarvoor u zich kunt **opgeven middels intekenlijsten in onze kerk** of via Han Raeijmaekers (ambasadestadvanvrede@kpnmail.nl / 06-30565296). Ter plekke kunt u een kleine financiële bijdrage geven. De eigenlijke start is om 13.00 uur, met bijdragen van onder meer de landelijke vredesambassadeur, de cabaretier Vincent Bijlo en burgemeester Jetten. De precieze route wordt later via lokale media en Facebook bekendgemaakt, maar we wandelen circa 6 kilometer met regelmatig rustmomenten. Onderweg worden activiteiten, iets te drinken en een versnapering aangeboden. De tocht eindigt om ongeveer 16.00 uur in ontmoetingscentrum De Windwijzer (Schiedamseweg 95). Bij de afsluiting is er een korte manifestatie met infokraampjes, muziek en iets lekkers.

Ook voor de kinderen zijn er activiteiten, zowel aan de start als onderweg. We hopen op uw deelname!

Erwin de Fouw

Bedankt

Velen van U en zelfs van buiten onze eigen wijkgemeente hebben in de afgelopen periode voor en na mijn operatie intens met ons meegeleefd en ons bemoedigt met kaarten, emails, telefoontjes en bezoeken. Wij kunnen niet nalaten U allemaal te bedanken voor alle blijken van meeleven en zijn nu dankbaar op weg naar volledig herstel.

Hartelijk gegroet,

Ans en Arie Wilschut

Lege muren in het Kerkcentrum....?

Zeven jaar lang hebben wij, Riet en Jan van der Borden, met plezier Kunst in de kerk verzorgd. Dat betekende exposanten zoeken, elke zes weken een nieuwe expositie in de hal van de kerk en tijdens de vakantiemaanden de zomerexpositie. Vorig jaar hebben wij aangegeven hiermee te willen stoppen. Diverse malen hebben wij een oproep gedaan aan iedereen die het van ons zou willen overnemen. Helaas heeft niemand zich aangemeld.

Nu een laatste oproep: Wie wil dit werk van ons overnemen? Komt er geen reactie dan zullen de wanden in de hal voortaan leeg blijven!

De agenda is nog gevuld tot 23 april 2018.

Heeft u interesse, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij leggen u dan uit wat het werk voor Kunst in de kerk precies inhoudt en hoeveel tijd het kost (gemiddeld zo'n 3 uur eens in de zes weken).

Riet en Jan van der Borden 010-4740657 vanderborden@baldy.nl