

Bij de diensten

Het was een mooie dienst, op zondag 4 december, de tweede zondag van Advent. Het koor "The Messengers" had een mooie en inspirerende muzikale bijdrage. Ook was het goed te zien, dat het adventsproject in de kindernevendienst veel kinderen naar de kerk brengt en dat er een mooie groep elfplussers bijeen was. Zo werken we samen naar Kerstmis toe.

Zondag 11 december, de derde zondag van Advent, is zondag 'Gaudete' (Verheug u), genoemd naar de antifoon bij psalm 85, uit Filippenzen 4, 4-5: 'Laat de Heer uw vreugde blijven'. Het is de roze zondag in de paarse adventstijd: de kleur wordt lichter, vanwege het stempel dat de antifoon aan deze dag meegeeft, waardoor het licht van Kerst al een beetje zichtbaar wordt. Nu hebben wij geen roze antependia of stola's in onze gemeente, maar misschien kunt u zelf creatieve manieren vinden om deze zondag een roze toets mee te geven? Op deze zondag staan Jesaja 35: 1-11 en Mattheüs 11: 2-11 op het oecumenisch leesrooster. Voorganger is de in onze gemeente vertrouwde collega ds. Ab Haaima uit Ermelo.

Erwin de Fouw

Zonnehuis

In de viering van zondagmorgen in het Zonnehuis zal om 10.15 uur voorgaan ds. Peterjan van der Wal.

Klassenbezoek Kerkcentrum Holy

Op maandag 19 en donderdag 22 december krijgen we bezoek in de kerk. Brugklasleerlingen van Het Lyceum Vos en groep 8 van CBS Het Anker komen langs. Dit in het kader van "De week van de ontmoeting" waarin ze kennis maken met verschillende godsdiensten. Ze brengen ook nog een bezoek aan een van de moskeeën in Vlaardingen. De voorbereidende gesprekken waren veelbelovend. Wij vinden het leuk om de leerlingen te laten zien wie we zijn als kerk en wat we doen, op zondag maar ook in de wijk.

Juliëtte Pol, Erwin de Fouw, Arianne Lodder

70+ groep

Woensdag 14 december a.s. komt de 70+ groep weer bij elkaar van 15.00 uur tot 16.30 uur in het Kerkcentrum Holy.

U bent van harte welkom.