

### **Even terugblikken en dan weer vooruitkijken**

Op zondag 16 oktober ging het over Jozef, de geliefde zoon van Jakob en Rachel, die door zijn broers wordt gewantrouwd en erger, die door hen wordt weggewerkt. Ze doden hem niet, maar ze verkopen hem aan een karavaan, die hem naar Egypte brengt om daar als slaaf doorverkocht te worden. Het wordt niet zijn dood, maar slavernij is wel degelijk een vorm van sterven, is een 'sociale dood'. Daarnaast hoorden we uit het evangelie over de weduwe die blijft opkomen voor haar recht en die door Jezus als voorbeeld geldt van hoe vasthoudend wij moeten blijven bidden voor onszelf en elkaar. In de preek werd de weg van de herderlijke mens, de messias (voor ons dus: Jezus Christus) voorgehouden als een spoor dat wegleidt uit het gebied waar het recht van de sterksten allen gevangen houdt, een weg waarop we kunnen gaan als we onze roeping door God beantwoorden met : "Zie, ik", net als Jozef deed (in de Nieuwe Vertaling wat neutraal weergegeven met 'goed'). Net als Jozef mogen wij geloven in en dromen van een wereld die omgekeerd is. Dat is wat wij doen, in de kerk, elke zondag en vanuit het geloof gaat het ons leven in. We mogen dromen en geloven, dat wat wij doen ten goede zal komen aan niet alleen onszelf, maar ook aan onze naasten. Het gebed geeft ons daartoe de kracht. Is dat niet waarom het in de kerk gaat, zondag aan zondag en op elke dag van de week?

**Aanstaande zondag 23 oktober** gaat niet Ds. David Schiethart voor, zoals eerst de bedoeling was, maar Mw. Ds. Marieke den Hartog, die al eerder bij ons is voorgegaan. Fijn dat zij bereid is om op deze zondag voor te gaan. David heeft studieverplichtingen, waardoor hij er zondag toch niet kan zijn. De manier waarop de Permenante Educatie geregeld is, maakt soms, dat zulke wijzigingen in de planning kunnen gebeuren. Natuurlijk hopen we wel, dat David op niet al te lange termijn bij ons kan voorgaan. In Het Zonnehuis is Mw. Immerzeel-van Oosten de voorganger. De dienst in het Kerkcentrum Holy begint om 10:00 uur, die in Het Zonnehuis om 10:15 uur.

### **Blij met onze nieuwe collega**

Ze werkt hier natuurlijk nog niet, maar wij willen u wel even laten weten, dat we heel blij zijn met de aanstaande benoeming van Arianne Lodder als kerkelijk werker in onze wijkgemeente Holy. We hebben de eerste kennismakingen als heel positief ervaren en we hebben er alle vertrouwen in dat we goed zullen kunnen samenwerken. Arianne zal vast snel haar weg vinden in onze gemeente en in de wijk Holy. We verheugen ons erop!

***Erwin de Fouw en Petra Nijboer***

### **Bijbelkring Meerpaal**

Op woensdag 26 oktober is er weer Bijbelkring in de kapel van de Meerpaal. We beginnen om 15.00 uur. De koffie en thee staan klaar. Van harte welkom!

***Petra Nijboer***

**Wij gedenken Sophia Cornelia van der Vorm-Stam** (67 jaar, \*). Sophie kwam uit een ondernemersgezin, haar ouders hadden groentezaak Stam en al jong werkte ze mee in de winkel. Ze ontmoette Henk, ze werden verliefd en Sophie ging bij Henk in de zaak werken. Hun huwelijk werd bekroond met twee kinderen. Twee jaar geleden kwam daar een diamantje op: kleindochter Noor. Sophie en Henk vulden elkaar aan

en hadden het heel goed. Sophie was lief, begripvol, een luisterend oor, een schouder, attent, zorgzaam, gastvrij, doortastend en gevoelig. Ze was blijmoedig, had vaak een glimlach en een leuke babbel. Ze was positief en sterk. Naast het werken en de zorg voor haar gezin was er ook ruimte voor ontspanning en er zijn vele dierbare, mooie en blije herinneringen.

Het leven van Sophie kende ook een andere kant. 32 jaar lag moest ze steeds weer het gevecht aan met een niet zichtbare maar altijd aanwezige vijand. 32 jaar lang kende ze de worsteling van de depressie. Het was in zware periodes diepdonker om haar heen en dat maakte haar en wie van haar hielden wanhopig en machteloos. Jarenlang merkten alleen haar meest naasten daarvan. De laatste jaren werden de depressie steeds zwaarder en ze duurden langer. Tot een week of vier terug ging het langere tijd heel erg goed met Sophie. Een hele fijne en gelukkige periode was dat. Totdat die vijand genadeloos en keihard toesloeg als een bom. Natuurlijk werd hulp gezocht, maar Sophie kon niet meer, ze was op. Op maandag 10 oktober heeft Sophie haar leven teruggegeven aan haar Schepper. Een schok, een dreun, een onzegbaar verdriet voor Henk, John, Elzeline en iedereen die van Sophie hield. Een ongelooflijk bericht voor de mensen om Henk en Sophie heen. Op zaterdag 15 oktober hebben we haar leven in liefde en dankbaarheid mogen gedenken, gesterkt door geloof, hoop en liefde die in het leven van Sophie altijd zo belangrijk waren. Omdat er Eén is die begrijpt. Omdat er Eén is die weet, die altijd om haar heen was, door wie zij onvoorwaardelijk gekend en geliefd was en uit wiens handen geen mens ooit valt. Die Ene heeft een naam en die naam is: Ik zal er zijn. Dat Henk, de kinderen en wie van haar hield die dragende handen mogen ervaren in deze onvoorstelbaar moeilijke tijd.

\*) Vanwege privacy redenen staan privé adressen niet op de site, alleen in Onderweg

**Petra Nijboer**