



30 augustus 2020

Uitzending via www.pknvlaardingenholy.nl
en www.centrumwest.nl

vanuit het Kerkcentrum Holy te Vlaardingen

Zondag : 11^e van de zomer

Kleur : groen

Voorganger : ds. Nico Paap

Organist : Piet George Klootwijk

M.m.v. Jaap van Toor (zang en piano)

De **bloemen** gaan ter bemoediging naar:

Centrum-west: mevr. Zonne-Tiernego, van Baerlestraat 36

PWG-Holy: mevr. Janny Quak, Walnutendreef 6 en mevr. Rietje Eichhorn, Fazantlaan 12

De **collectes** van vandaag zijn bestemd voor **1. Diaconie** en **2. Missionair Werk**.

*U kunt hiervoor een bijdrage storten op bankrekening nummer (IBAN) **NL68 RABO 0373 7394 43** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen), onder vermelding van de datum van deze zondag. De opbrengst zal over beide doelen gelijk worden verdeeld.*

ORDE VAN DIENST

Muziek

Korte stilte

Bemoediging/Groet

Lied 86: 1, 2 en 4

1
Hoor mij, HEER, wil antwoord zenden,
zie mijn bittere ellende.
Hoed mijn leven, U gewijd,
stel uw knecht in veiligheid.
Heer mijn God, wees mij genadig,
want ik roep tot U gestadig.
Stel mij in het blijde licht,
want ik zoek uw aangezicht.

2
Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.
HEER, neem mijn gebed ter ore,
wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.

4
Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
HEER mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Morgengebed/Kyriegebed

Lied 867

1	2
Loof overal, loof al wat adem heeft, loof God die leeft. De aard' is niet zo wijd, of God wordt lof bereid, zo hoog de hemel niet of daarheen reikt het lied. Loof overal, loof al wat adem heeft, loof God die leeft.	Loof overal, looft al wat adem heeft, looft God die leeft. De kerk zingt schoon en luid het lied dat niemand stuit, het hart is 't bovenal, dat eeuwig zingen zal. Loof overal, loof al wat adem heeft, loof God die leeft.

Schriftlezing: Jesaja 45: 20 - 25

²⁰Laten de ontkomen volken zich verzamelen,
laat hen allen naderbij komen.
Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand.
Wie bidt er nu tot een god die niet redt?
²¹Kom hier, overleg met elkaar en vertel:
Wie heeft dit van meet af aan laten horen,
wie heeft het lang tevoren aangekondigd?
Was ik dat niet, de HEER?
Buiten mij is er geen god.
Alleen ik ben een rechtvaardige God,
alleen ik breng redding.
²²Keer terug naar mij en laat je redden,
ook jullie aan de einden der aarde;
want ik ben God, er is geen ander.
²³Ik heb bij mijzelf gezworen:
Uit mijn mond komt gerechtigheid voort,
een woord dat ik spreek wordt niet herroepen.
Voor mij zal elke knie zich buigen
en elke tong zal bij mij zweren.
²⁴'Alleen bij de HEER,' zal men zeggen,
'is gerechtigheid en macht te vinden.'
Allen die zich tegen hem keerden
zullen tot hem komen en beschaamd staan.
²⁵Heel het nageslacht van Israël
zal bij de HEER recht vinden
en zich gelukkig prijzen.

Lied 993

1	2	3
Samen op de aarde, dat beloofde land, God zal ons bewaren, want Hij houdt in stand	wat hij heeft geschapen met zijn hand, zijn woord. Hij zal niet verlaten wat Hem toebehoort.	't Westen en het oosten, voor- en nageslacht, om zijn naam te troosten zijn zij aangebracht;
4	5	6
om zijn naam te prijzen gaf Hij zon en maan, wijzen en onwijzen gunt Hij één bestaan.	Israël, Egypte, stem en tegenstem, hoogtepunt en diepte – alles zegent Hem,	want Hij zal verzoenen wat vijandig is, nieuwe namen noemen, voor een oud gemis.
7		
Kerk en wereld samen, vasteland en zee, worden ja en amen, ja uit ja en nee.		

Evangelielezing: Matteüs 17: 14-23

Gebrek aan geloof

¹⁴Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel ¹⁵en zei: 'Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder; hij valt dikwijls in het vuur of in het water. ¹⁶Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.' ¹⁷Jezus antwoordde: 'Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me.' ¹⁸Daarop sprak Jezus de demon op strenge toon toe. Deze ging uit de jongen weg, en vanaf dat moment was hij genezen. ¹⁹Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met hem alleen vroegen ze: 'Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?' ²⁰Hij antwoordde: 'Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: "Verplaats je van hier naar daar!" en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.'

²²Terwijl ze door Galilea trokken, zei Jezus tegen hen: 'De Mensenzoon zal uitgeleverd worden aan de mensen. ²³Die zullen hem doden, maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt.' Dit maakte hen zeer bedroefd.

Meditatie

Muziek "Ode to Simplicity" (uit: "Songs for a secret garden" van Rolf Lovland) Jaap van Toor piano

Mededelingen/bloemengroet/collecte

Wij gedenken ♪ Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Gebeden

Lied 981 : 1, 2 en 5

1
Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

2
Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

5
Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Zegen(bede)

Muziek: "Als we elkaar weer mogen omhelzen"



Orde van Dienst: Samenstelling Piet George Klootwijk (☎ 4748820)

Videoregistratie: Bram van der Borden

Onderweg (Wijkberichten): maandag 15.00: onderwegholy@gmail.com

Bloemengroet: Tiny Madern (06-26170375), tiny.madern@planet.nl

OUD PAPIER ACTIE

Ook na de vakantie staan de containers gewoon weer op de stoep bij het Kerkcentrum Holy voor uw oud papier en karton, en wel op **zaterdag 5 september**. Op de gebruikelijke tijd tussen 9:00 en 11:30 uur zijn wij aanwezig. En nog steeds de maatregelen in acht nemend, houden we **1,5 meter** afstand!! Vóór de opening v/d. containers zijn tafels geplaatst waar u uw papier (zonder plastic) en karton (gescheiden van papier) kunt aanbieden.

Wilt u zo veel mogelijk van de looprichting, van náár de kerk lopend linksom om de containers heen, gebruik maken. Onze medewerkers lopen op het kerkplein en helpen u desgewenst om uw auto leeg te halen.

Ook het gewicht en de prijs van de maand augustus is bij ons nog niet bekend, dus houdt u die van ons tegoed. Voor alsnog hartelijk dank voor al uw oud papier.

Graag tot ziens op zaterdag 5 september, namens de **OPA's**:

Harm, Henk, Jan en Ruud.