



**23 augustus 2020**

Uitzending via [www.pknvlaardingenholy.nl](http://www.pknvlaardingenholy.nl)  
en [www.centrumwest.nl](http://www.centrumwest.nl)

vanuit de Rebothkerk te Vlaardingen

**Zondag** : 10<sup>de</sup> zondag van de zomer

**Kleur** : groen

**Voorganger** : ds. Peterjan van der Wal

**Organist** : Jan Blankers

M.m.v. (zang): Franny en Hans Treurniet

De **bloemen** gaan ter bemoediging naar:

Centrum-west: de heer J.M. van Dorp, Albertine Agneslaan 278

PWG-Holy: Mevr. Teuni Brüning, Aalscholverlaan 408, zij verblijft ter revalidatie in Frankeland  
Mevr. A. van der Veen-Hielkema, Lissabonweg 255, zij is permanent verhuisd naar  
Frankeland Liduinahof 134 te Schiedam

De **collectes** van vandaag zijn bestemd voor **1. Diaconie** en **2. Protestantse Gemeente Vlaardingen**.  
*U kunt hiervoor een bijdrage storten op bankrekening nummer (IBAN) **NL68 RABO 0373 7394 43** t.n.v.  
Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen), onder vermelding van de datum van deze zondag. De  
opbrengst zal over beide doelen gelijk worden verdeeld.*

## ORDE VAN DIENST

**Orgelmuziek:** 2 variaties over gezang 304 van Paul Lüdders (1885 - 1972)  
en Paul Kickstat (1893 - 1959)

**Korte stilte**

**Bemoediging/Groet**

**Lied: Lied 304**

1. Zing van de Vader die in den beginne  
de mensen schiep, de dieren en de dingen:  
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:  
houd Hem in ere!
2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,  
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:  
luister naar Hem het woord van alzo hoge:  
houd Hem in ere!
3. Zing van de Geest, de adem van het leven,  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.  
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:  
houd Hem in ere!

**Morgengebed/Kyriegebed**

Zoals het licht

ons elke morgen  
nieuw verschijnt,  
ons wekt  
en koestert  
met zijn stralen,  
wekt Gij God,  
zo ook mij!

Zoals de zon  
geen dag  
ons in het donker laat,  
laat mij uw trouw  
ook nu weer dagen!

Schep doorgang  
aan wat zorgen baart,  
wat angst aanjaagt,  
en zet mij  
recht weer op mijn voeten:  
niet moedeloos,  
niet hopeloos verlamd,  
maar opgericht,  
met opgeheven hoofd  
tot U,  
mijn Zon,  
mijn dag, mijn licht!  
(Sytze de Vries)

#### **Lied / Gloria: Lied 119a : 1, 4**

1. Uw Woord omvat mijn leven  
en tilt het aan het licht.  
Hebt Gij zo door uw spreken  
niet alles opgericht?  
Uw Woord zet mij op vaste grond  
en vult met louter leven  
de woorden in mijn mond.
4. God, laat mij nooit verliezen  
de vreugde om uw woord,  
de moed mijn weg te kiezen  
waar ik uw voetstap hoor.  
En overtuig mij dag aan dag  
dat Gij mij hebt geroepen,  
ja, dat ik leven mag!

#### **OT-Lezing: Jesaja 51 : 1 - 6**

1 Luister naar mij, jullie die gerechtigheid najagen, jullie die de HEER zoeken. Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent, naar de diepe groeve waar je gedolven bent. 2 Kijk naar Abraham, jullie vader, naar Sara, die jullie heeft gebaard; toen ik hem riep was hij alleen, maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt. 3 De HEER troost Sion, hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestijn aan Eden gelijk, haar wildernis wordt als de tuin van de HEER. Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, waar muziek en lofzang klinken.

4 (4-5) Mijn volk, luister aandachtig naar mij, mijn natie, leen mij je oor. De wet vindt zijn oorsprong in mij, en mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. In een oogwenk breng ik de zege nabij, de hulp die ik bied is al onderweg; ik zal krachtig rechtspreken over de volken. De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd, ze zien uit naar mijn krachtig optreden. 5 6 Kijk omhoog naar de hemel, kijk naar de aarde beneden: al vervliegt de hemel als rook, al valt de aarde uiteen als een oud gewaad en sterven haar

bewoners als muggen, de redding die ik breng, zal voor altijd blijven en mijn recht zal geen einde hebben.

**Lied: Lied 138 : 2, 4**

2. Ten dage dat ik riep hebt Gij  
gehoord naar mij / en kracht gegeven.  
Als ik welhaast ten offer viel,  
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven.  
Al wat op aarde macht bezit,  
eenmaal aanbidt / het U, o HERE!  
Als Gij hun 't woord van uw verbond  
met eigen mond / hebt willen leren.
  
4. Als ik, omringd door tegenspoed,  
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.  
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,  
uw rechterhand / zal redding geven.  
De HEER is zo getrouw als sterk,  
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.  
Verlaat niet wat uw hand begon,  
o Levensbron, / wil bijstand zenden.

**NT-lezing: Matteüs 16 : 13 – 20**

13 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' 14 Ze antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.' 15 Toen vroeg hij hun: 'En wie ben ik volgens jullie?' 16 'U bent de messias, de Zoon van de levende God,' antwoordde Simon Petrus. 17 Daarop zei Jezus tegen hem: 'Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. 19 Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.' 20 Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de messias was.

**Meditatie**

**Lied: Lied 910 : 2, 4**

2. Goddank, wij overdenken  
't geheim van onze Heer,  
het heil dat Hij wil schenken,  
dat nieuw is altijd weer.  
Bevrijd van onze zorgen,  
begroeten wij de dag  
en vrezen niet de morgen,  
wat hij ook brengen mag.
  
- 4 . Al zal geen wijnstok dragen,  
geen vijgeboom zijn vrucht,  
al ligt het veld te klagen  
onder een lege lucht,  
God doet zijn hand toch open,  
zijn lof krijgt stem in mij.  
Daar ik op Hem mag hopen,  
ben ik alleen maar blij.

**Mededelingen/bloemengroet/collecte**

## **Gedachtenis afgesloten met: Lied 68 : 7**

7. God zij geprezen met ontzag.  
Hij draagt ons leven dag aan dag,  
zijn naam is onze vrede.  
Hij is het die ons heeft gered,  
die ons in ruimte heeft gezet  
en leidt met vaste schreden.  
Hij die het licht roept in de nacht,  
Hij heeft ons heil teweeggebracht,  
dat wordt ons niet ontnomen.  
Hij droeg ons door de diepte heen,  
de HERE Here doet alleen  
ons aan de dood ontkomen.

## **Gebeden**

### **Lied: Lied 418**

1. God, schenk ons de kracht  
dicht bij U te blijven,  
dan zal ons geen macht  
uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een,  
Samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen  
lachen en geweest.
2. Niemand kan alleen,  
Heer, uw zegen dragen;  
zegen drijft ons heen  
naar wie vrede vragen.  
Wat Gij schenkt wordt meer  
naar gelang wij delen,  
horen, helpen, helen, -  
vruchtbaar in de Heer.
3. Vrede, vrede laat  
Gij in onze handen,  
dat wij die als zaad  
dragen door de landen,  
zaaiend dag aan dag,  
zaaiend in den brede,  
totdat in uw vrede  
ons hart rusten mag.
4. God, schenk ons de kracht  
dicht bij U te blijven,  
dan zal ons geen macht  
uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een,  
samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen  
lachen en geweest.

## **Zegen(bede)**

**Orgelmuziek:** Praeambulum in C van Heinrich Scheidemann (1596 - 1663)