



9 augustus 2020

Uitzending via www.pknvlaardingenholy.nl
en www.centrumwest.nl

vanuit de Rehobothkerk te Vlaardingen

Zondag : 8^{de} zondag van de zomer

Kleur : groen

Voorganger : ds. Nico Paap

Organist : Hans Treurniet

M.m.v. (zang): Bert van der Meer en Jan Blankers

De **bloemen** gaan ter bemoediging naar:

Centrum-west: Mevrouw Van Zuijen-Joosse, Roemer Visscherstraat 210

PWG-Holy: Mevrouw M. de Jong, Drevencamp 127

De **collectes** van vandaag zijn bestemd voor **1. Diaconie** en **2. Protestantse Gemeente Vlaardingen**.
*U kunt hiervoor een bijdrage storten op bankrekening nummer (IBAN) **NL68 RABO 0373 7394 43** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen), onder vermelding van de datum van deze zondag. De opbrengst zal over beide doelen gelijk worden verdeeld.*

ORDE VAN DIENST

Orgelmuziek: Preludium Psalm 66, Laurens van Wingerden (1912-1996)

Korte stilte

Bemoediging/Groet

Lied: Lied 66 : 1, 2, 4

- 1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorieijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d'aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.**
- 2. Kom, zie nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de wat'ren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.**

4. Gij bracht ons in des vijands netten.
Hij heeft het tuig ons aangelegd
om in het zadel zich te zetten,
en als een rijdier ons geknecht.
Hij heeft ons in het vuur gedreven
en door de wateren gejaagd.
Toen hebt Gij 't leven ons hergeven
en alles wat ons hart behaagt.

Morgengebed/Kyriegebed

Lied / Gloria: **Lied 146c : 1, 4, 7**

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isr'els God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefd' en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!
4. Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
d'enige God die zijn macht openbaarde, -
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houdt ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!
7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

OT-Lezing: **Jona 2 : 2 – 11**

Lied: **Lied 933**

1. Gij ziet ons vechten met de macht
van dood en chaos, angst en nacht.
Gij komt ons reddend tegemoet
en treedt de golven met uw voet.
2. Maar wij herkennen niet uw gaan
en zien U voor een spookbeeld aan,
want mateloos zijn wij verblind
in ons gevecht met storm en wind.
3. Heer, dwing de stormwind weg te gaan
en raak ons met uw geestkracht aan,
opdat wij over 't boze tij
het land zien aan de overzij.

NT-lezing: **Matteüs 14 : 22 – 33**

Meditatie

Orgelmuziek: Adagio C-dur, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Mededelingen/bloemengroet/collecte

Gebeden

Lied: **Lied 362**

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'.
2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Zegen(bede)

Orgelmuziek: Gezang 467, 'O eeuwge Vader, sterk in macht', Hans van Nieuwkoop (1948)