



Uitzending via www.pknvlaardingenholy.nl
en www.centrumwest.nl
vanuit het Kerkcentrum Holy te Vlaardingen

Zondag : 7^e van de zomer

Kleur : groen

Voorganger : de heer C. (Co) Elshout (Rotterdam)

Organist : Piet George Klootwijk

Zang/piano : Jaap van Toor

De **bloemen** gaan:

- ♥ met een felicitatie naar de heer J. du Mortier, van Schravendijkplein 11. Hij wordt op 1 augustus 80 jaar. (Centrum-west)
- ♥ ter bemoediging naar mevrouw Corrie van den Berg, Holysingel 586. (PWG-Holy)

De **collectes** van vandaag zijn bestemd voor **1. Diaconie** en **2. Protestantse Gemeente Vlaardingen**.
*U kunt hiervoor een bijdrage storten op bankrekening nummer (IBAN) **NL68 RABO 0373 7394 43** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen), onder vermelding van de datum van deze zondag. De opbrengst zal over beide doelen gelijk worden verdeeld.*

ORDE VAN DIENST

Orgelkoraal "Dear Lord and Father of mankind"

Korte stilte

Bemoediging/Groet

Lied/Psalm 48: 1 en 3 "De Heer is groot, zijn lof weerklinkt"

1
De HEER is groot, zijn lof weerklinkt
waar op de berg de Godsstad blinkt.
Hoe schoon is Sion, hoe verheven,
een vreugd voor wie op aarde leven.
Hier wordt paal en perk gesteld
aan der wereld bruut geweld,
want hier staat de hoge woning
waar God zelf regeert als Koning.
En Hij toont zich t'allen tijde
de beschermer van wie lijden.

3
Wij loven, Heer, U in uw huis,
ons hart is in uw liefde thuis.
Gij die uw naam ons openbaarde,
uw lof is tot het eind der aarde.
Recht is in uw hand, o Heer,
Sion jubelt U ter eer.
Hoor hoe Juda's dochters zingen
bij de grootse rechtsgedingen,
waar Gij vonnis hebt gewezen.
Ja, uw oordeel zij geprezen.

Morgengebed/Kyriegebed

Lied 995 "O Vader, trek het lot U aan"

1

O Vader, trek het lot U aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

2

O Vader, trek het leed U aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood,
doe ons hun broeders zijn in nood,
opdat zij weten, wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

1^e lezing: Nehemia 9: 15-20

¹⁵Wanneer ze honger hadden gaf u hun brood uit de hemel, wanneer ze dorst hadden liet u water voor hen uit een rots stromen. U beval hun het land binnen te gaan en in bezit te nemen, het land dat u hun onder ede had beloofd. ¹⁶Maar onze voorouders hebben zich misdragen; koppig als ze waren luisterden ze niet naar uw geboden. ¹⁷Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. Koppig stelden ze een nieuwe leider aan, ze wilden weer slaven worden in Egypte. Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw: u verliet hen niet.

¹⁸Ze tergden u door een stierkalf te gieten en te zeggen: 'Dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!' ¹⁹Maar liefdevol als u bent, hebt u hen zelfs toen, daar in de woestijn, niet verlaten. Boven hen stond steeds de wolkkolom om hun bij dag de weg te wijzen, en 's nachts was er de vuurzuil die de weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan. ²⁰U gaf hun uw goede geest, en zo verkregen ze inzicht; u stilde hun honger met manna, u leste hun dorst met water.

Lied/Psalm 78: 14 "Mijn God, hoe snel vergeet men zijn bevrijding"

14

Mijn God, hoe snel vergeet men zijn bevrijding.
Blijdschap valt licht ten offer aan ontwijding.
Gij Heer, die heilig zijt en heilig voorging,
vergeten zijn uw heil en uw verhoring
bij 't volk dat nu schoorvoetend verder trekt,
maar eenmaal door uw hand werd opgewekt.

2^e lezing: Matteüs 14: 13-21

Overvloed aan brood, gebrek aan geloof

¹³Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hem over land. ¹⁴Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken.

¹⁵Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: 'Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.' ¹⁶Maar Jezus zei: 'Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.' ¹⁷Ze antwoordden hem: 'We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.' ¹⁸Hij zei: 'Breng ze mij.' ¹⁹En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. ²⁰Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. ²¹Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.

Meditatie

Muziek: "Reverie" van Carlo West (Jaap van Toor – piano)

Mededelingen/bloemengroet/collecte

Wij gedenken ♪ Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Gebeden

Lied 383 "Zeven was voldoende"

1

Zeven was voldoende,
vijf en twee,
zeven was voldoende
voor vijfduizend
op de heuvels langs de zee.

3

Zeven is voldoende,
brood en vis,
Jezus is voldoende
voor ons allen
als de kring gesloten is.

5

Want Gij zijt de eerste
rond alom,
ja, Gij zijt de eerste
en de laatste,
kom, o Here Jezus - kom!

2

Zeven is voldoende
toen en nu,
zeven is voldoende
alle dagen
van ons leven, dank zij U.

4

Voed ons met uw leven,
vis en brood,
alle zeven dagen,
Gij verzadigt
allen met uw offerdood.

Zegen(bede)

Orgel: "Promenade" uit Jubilee Suite (Gordon Young)



Orde van Dienst: Samenstelling Piet George Klootwijk (☎ 4748820)

Videoregistratie: Bram van der Borden

Onderweg (Wijkberichten): maandag 15.00: onderwegholy@gmail.com

Bloemengroet: Tiny Madern (06-26170375), tiny.madern@planet.nl

HERDENKINGSBIJEENKOMST

Op donderdag 6 augustus organiseert de Pax Ambassade van Vrede in Vlaardingen samen met andere organisaties bij het Rosarium aan de Holysingel van 10.00 – 10.45 uur een herdenkingsbijeenkomst t.g.v. het feit dat in augustus 75 jaar geleden de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki bijna volledig werden verwoest door atoombommen, waarbij zo'n 210.000 mensen omkwamen. Ook wordt er stilgestaan bij het feit dat er ook vandaag nog zo'n 13.500 kernwapens in de wereld zijn waarvan het gevaar dat ze op enig moment gebruikt gaan worden niet denkbeeldig is.

Tijdens de herdenking zullen de Vlaardingse Ambassadeur van Vrede, een vertegenwoordiger van Artsen tegen Kernwapens en de algemeen landelijk directeur van Pax het woord voeren. Ook zullen er witte bloemen worden gelegd in de vorm van een kraanvogel en zullen er liederen worden gezongen.

Het Rosarium is gelegen naast het benzinestation aan de Holysingel. Aanmelding vooraf, met vermelding van naam en geboortedatum, is i.v.m. de coronamaatregelen verplicht. Aanmelden vóór 5 augustus. Tijdens de bijeenkomst wordt men geacht zich aan de 1,5 meter maatregel en zich niet aan te melden of weg te blijven als men gezondheidsklachten heeft.

BEDANKT

Lieve mensen,

Afgelopen vrijdag werd ik verrast met een prachtige bos zonnebloemen en een hele mooie kaart erbij als groet van de wijkgemeente. Het doet goed te weten dat er mensen zijn, die aan je denken en je niet vergeten.

Hartelijk bedankt!! Het heeft me zeer goed gedaan.

Roos den Draak - Hofman

VRIJDAGMIDDAG...DE KERK IS OPEN!!

Weten jullie dat op vrijdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur de kerk weer open is. Er staat dan een heerlijk kopje koffie of thee voor u klaar. Ook is er meestal iets lekkers bij.

En....wat heel belangrijk is....

Je ontmoet elkaar weer en je kan een praatje maken met elkaar op gepaste afstand.

Kom je ook gezellig een keertje langs.

We vinden het wel prettig als je jezelf even van te voren aanmeld. Dit kan op onderstaand adres.

Connie Koole: connie.koole@hotmail.com

Corrie van Dorp: corrievandorp@hetnet.nl of telefoon 010-4740266

We zien je graag één van de komende vrijdagen.

