



Uitzending via www.pknvlaardingenholy.nl
en www.centrumwest.nl

vanuit de Rehobothkerk te Vlaardingen

Zondag : 4^{de} zondag van de zomer

Kleur : groen

Voorganger : ds. Nico Paap

Organist : Hans Treurniet

M.m.v. (zang): Bert van der Meer en Jan Blankers

De **bloemen** gaan ter bemoediging naar:

Centrum-west: mevrouw Waringa-van der Schee, Blois van Treslongstraat 124

PWG-Holy: de heer en mevrouw H. Eigenraam, Heiligerleelaan 3

De **collectes** van vandaag zijn bestemd voor **1. Diaconie** en **2. Protestantse Gemeente Vlaardingen**.

*U kunt hiervoor een bijdrage storten op bankrekening nummer (IBAN) **NL68 RABO 0373 7394 43** t.n.v.*

Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen), onder vermelding van de datum van deze zondag. De opbrengst zal over beide doelen gelijk worden verdeeld.

ORDE VAN DIENST

Orgelkoraal: 'Auf meinen lieben Gott', BWV 744, Joh. Seb. Bach (1685-1750)

Korte stilte

Bemoediging/Groet

Lied: Lied 111 : 1, 6

1. Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
den HEER in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den HEER,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

6. Van alle wijsheid het begin
is: vrees den HEER met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

Morgengebed/Kyriegebed

Lied / Gloria: Lied 413

1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!
3. Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan -
laat ons niet verloren gaan.

OT-Lezing: Romeinen 7 : 21 – 8 : 6

Lied: Lied 825 : 1, 3, 7

1. De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.
3. Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam één begin,
één levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.
7. Want Hij die zozeer anders is
dan al wat wij vereren,
verscheen in de geschiedenis,
God zelf, de Heer der heren.
De eeuwen der onwetendheid
zijn om, het is de hoogste tijd
tot Hem ons te bekeren.

NT-lezing: Matteüs 13 : 1 – 9; 18 – 23

Meditatie

Orgelmuziek: 'De aarde is vervuld', NLB 650, Ronald Stolk (1953)

Mededelingen/bloemengroet/collecte

Gebeden

Lied: Lied 764

1. Een zaaier ging uit om te zaaien,
hij zaaide zo wijd als de wind,
zo wijd als de winden waaien
waar niemand een spoor van vindt.
2. Een deel van het zaad ging verloren,
een deel van het zaad werd brood,
maar niemand weet van te voren
de weg van het zaad in de schoot.
3. Het wordt op de wegen vertreden,
het valt in een vruchteloos graf,
het sterft aan de doornen beneden,
de vogels van boven af.
4. De lage, de hoge gevaren
bedreigen het kiemende graan,
maar soms kan het openbaren
de zin van het aardse bestaan.
5. Er is geen verwachting van leven,
tenzij in de dood van het zaad,
wij moeten de aarde vergeven
dat zij ons sterven laat.
6. O zaaier, ga uit om te zaaien
de kiem waaruit leven ontstond,
zo wijd als de winden waaien
en maak ons tot moedergrond!

Zegen(bede)

Orgelmuziek: Fuga over B.A.C.H, Georg Andreas Sorge (1703-1778)