



5 juli 2020



Uitzending via www.pknvlaardingenholy.nl
en www.centrumwest.nl
vanuit het Kerkcentrum Holy te Vlaardingen

GOEDE REISDIENST

Zondag : 3^e van de zomer / 4^e na Trinitatis

Kleur : groen

Voorganger : Peter Jan Kik (*jeugdwerker van de Protestantse Gemeente Vlaardingen*)

Organist : Piet George Klootwijk

Solozang : Jaap van Toor

De **bloemen** gaan ter bemoediging naar:

Centrum-west: de heer en mevrouw Roijen-Koonings, Floris de Vijfdelaan 27

PWG-Holy: mevrouw Riet de Wit, Arendstraat 18.

De **collectes** van vandaag zijn bestemd voor **1. Kerk in Actie; 2. Protestantse Gemeente Vlaardingen**.
*U kunt hiervoor een bijdrage storten op bankrekening nummer (IBAN) **NL68 RABO 0373 7394 43** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen, onder vermelding van de datum van deze zondag. De opbrengst zal over beide doelen gelijk worden verdeeld.*

De kinderen van de nevendienst van de wijkgemeente Holy houden zelf een online-viering. Als teken van verbondenheid wordt voor hen een kaars aangestoken.

ORDE VAN DIENST

Orgel: "You raise me up" (Melodie: Rolf Løvland)

Welkom

Aansteken van de kaars(en)

Korte stilte

Bemoediging/Groet

Lied 280: 1, 2, 4 en 7 "De vreugde voert ons naar dit huis"

1
De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

4

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

7

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Morgengebed/Kyriegebed

Gloria: Lied 978: 1, 3 en 4 “Aan u behoort o Heer der Heren”

1.	3.	4.
Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzeekre zee. Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.	Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed. De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet. 't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis.	Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.

1^e lezing: Psalm 139 (met puzzel)

139 ¹Voor de koorleider. Van David, een psalm.

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,

²u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.

³Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.

⁴Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.

⁵U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.

⁶Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.

⁷Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?

⁸Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

⁹Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,

¹⁰ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.

¹¹Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’

¹²ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.

¹³U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.

¹⁴Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

¹⁵Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.

¹⁶Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

¹⁷Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,

¹⁸ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.

Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.

¹⁹God, breng de zondaars om,

– weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten –

²⁰ze spreken kwaadaardig over u,
uw vijanden misbruiken uw naam.

²¹Zou ik niet haten wie u haten, HEER,
niet verachten wie tegen u opstaan?

²²Ik haat hen, zo fel als ik haten kan,
ze zijn mijn vijand geworden.

²³Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,

²⁴zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.

Lied “Ik ben wonderlijk gemaakt” (Psalm 139) | Sandy Tales (YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=nysF_z3d5ZY

Uitleg voor de kinderen

Lied: “Onder boven, voor en achter “ Kinderopwekking 211 (YouTube)

<https://www.youtube.com/watch?v=CcWudeclFYs>

Refrein:

Onder, boven,
voor en achter,
God is altijd bij mij.
Onder, boven,
voor en achter,
God is om mij heen.

Al vlieg ik met het vliegtuig
naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland
met een prachtig strand.
Al loop ik naar de buurvrouw
aan de overkant;
ik ben nooit in mijn eentje,
want... (Refrein)

Al ga ik naar mijn oma
met de trein en bus
of speel ik op het schoolplein
met mijn broer en zus.
Al loop ik voor mijn moeder
naar de brievenbus;
God is altijd bij mij,
dus... (Refrein)

2^e lezing: Matteüs 28: 16 - 20

Uitzending van de leerlingen

¹⁶De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, ¹⁷en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. ¹⁸Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. ¹⁹Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, ²⁰en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Meditatie

Lied 139b: 1 en 2 “Heer, U doorgrondt en kent mij”

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

Mededelingen/bloemengroet/collecte

Wij gedenken ♪ Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Gebeden

Gezang 78: 1, 3 en 4 “Laat mij in U blijven, groeien, bloeien”

1
Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

3
Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn!
Uw liefde moet alom mij leiden,
uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

4
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.

Zegen(bede)

Orgel: “Heer, U bent mijn leven” (Hemelhoog 479)

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk.



Orde van Dienst: Samenstelling Piet George Klootwijk (☎ 4748820)

Videoregistratie: Bram van der Borden

Onderweg (Wijkberichten): maandag 15.00: onderwegholy@gmail.com

Bloemengroet: Tiny Madern (06-26170375), tiny.madern@planet.nl
