



Uitzending via www.pknvlaardingenholy.nl
en www.centrumwest.nl

vanuit het Kerkcentrum Holy te Vlaardingen

Zondag : 7^e van Pasen (Exaudi : “verhoor”)

Wezenzondag is de naam van de zondag die tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren ligt. In het Latijn wordt deze zondag ook Exaudi (verhoor) genoemd. De naam wezenzondag is ontstaan doordat men in de liturgie op de veertigste dag na Pasen gedenkt en viert dat Jezus naar de hemel gegaan is. Zijn leerlingen voelden zich verlaten, zoals een wees zich ook verlaten kan voelen.

Kleur : wit

Vorbereid door Marja van Aperen, Leni van den Berg en Pieter Wapenaar

Organist : Piet George Klootwijk

M.m.v. Jaap van Toor (zang)

De **bloemen** gaan ter bemoediging naar:

PWG-Holy: mw. J.A. Visser, Engelbrechtlaan 9 en

mw. R. Groot, Graaf Walramlaan 172 (momenteel Smeetland Verpleeghuis IJsselmonde)

en met de felicitaties vanuit beide wijkgemeentes naar:

Centrum-west: dhr. Doorduyn, Olivier van Noortlaan 97 (op 19 mei **95 jaar** geworden)

dhr. van der Kooij, van Schravendijkplein 58 (wordt op 24 mei **99 jaar**)

De **collectes** van vandaag zijn bestemd voor **1. Diaconie** en **2. Protestantse Gemeente Vlaardingen**.
*U kunt hiervoor een bijdrage storten op bankrekening nummer (IBAN) **NL68 RABO 0373 7394 43** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen), onder vermelding van de datum van deze zondag. De opbrengst zal over beide doelen gelijk worden verdeeld.*

ORDE VAN DIENST

Orgelkoraal “Du Lebensfürst Herr Jesu Christ” (J.S. Bach)

Korte stilte

Welkom (*Leni van den Berg*)

Bemoediging / Groet / Drempelgebed

Inleiding op de psalm

Lied 23e

De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken.

1 De Heer is mijn herder,

mij zal niets ontbreken.

Hij wijst mij te liggen

in grazige weiden,

hij voert mij naar wateren der rust.

Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen.

De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken.

2 Hij leidt mij in sporen van waarheid
getrouw aan zijn naam.
Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods,
kwaad zou ik niet vrezen.
Want naast mij gaat Gij,
uw stok en uw staf
zij doen mij getroost zijn.
De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken.
3 Een tafel richt Gij mij aan
in het aangezicht van mijn belagers
en zalft met olie mijn hoofd.
Mijn beker vloeit over.
De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken.
4 Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden
al de dagen mijns levens.
Verblijven mag ik in het huis van de Heer
tot in lengte van dagen.
De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken.

Morgengebed/Kyriegebed:

Gloria: Lied 550: 1

1 Verheug u, gij dochter van Sion, en jonkvrouw Jeruzalem, juich! Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen, de zalige tijden,	Hij komt ons bevrijden rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig een bloeiende tuin zijn van vrede en recht, de Heer heeft het heden gezegd.
--	--

OT-Lezing: Ezechiël 39: 27 - 29 (Marja van Aperen)

39 Door hen weg te halen bij de vreemde volken, door hen bijeen te brengen uit de landen van hun vijanden, laat ik vele volken zien dat ik heilig ben. Ze zullen beseffen dat ik, de HEER, hun God ben: ik heb hen over de hele wereld in ballingschap gestuurd en ik breng hen ook weer naar hun eigen land terug; ik zal niemand achterlaten. Ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat niet meer voor hen verbergen – zo spreekt God, de HEER.”

Lied 550:2

2 Verheug u, gij dochter van Sion, en jonkvrouw Jeruzalem, juich! Hij zal u regeren met God en met ere. De wagens, de paarden,	de wapens, de zwaarden, krijgsvreemde plannen, Hij zal ze verbannen, Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht, het is van te voren voorzeggd.
---	---

Verhaal

Lied 550 : 3

3 Verheug u, gij dochter van Sion, en jonkvrouw Jeruzalem, juich! Zijn daden, zij zullen de aarde vervullen, voor jood en voor heiden	door dood en door lijden draagt Hij met zich mede de blijdschap, de vrede, Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht, zo brengt Hij het leven terecht.
--	--

NT-lezing: Johannes 17 : 6-10 (Pieter Wapenaar)

17 ⁶ Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, ⁷ en nu begrijpen ze dat alles wat u

mij hebt gegeven, van u komt. ⁸ Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden. ⁹ Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn ¹⁰ – alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is.

Lied 659: 1, 2, 5 en 6

1
Kondig het jubelend aan,
laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan:
God heeft ons wedergeboren!

5
Overvloed, overvloed Gods,
sprengen van water en leven,
bloed uit de flank van de rots,
water en bloed om het even;

2
Zing met een juichende stem,
ademt weer opgetogen,
dit is Jeruzalem,
ere zij God in den hoge!

6
daaruit ontspringt ons bestaan,
zo zijn wij wedergeboren!
Kondig het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!

Verhaal

Orgel: "Aria" uit 10^e Orgelconcert G.F. Händel (arr. F.A. Guilmant / Herman van Vliet)

Mededelingen/bloemengroet/collecte

Wij gedenken Lied 961: Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. *[orgelkoraal]*

Gebeden

Lied 655: 1,3,5

1
Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.

5
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

3
Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

Zegen van St. Patrick

Orgel: "Geest van hierboven" Lied 675



Orde van Dienst: Samenstelling Piet George Klootwijk (☎ 4748820)

Videoregistratie: Bram van der Borden

Onderweg (Wijkberichten): maandag 15.00: onderwegholy@gmail.com

Bloemengroet: Tiny Madern (06-26170375), tiny.madern@planet.nl

Zaterdag 6 juni 2020, 08.00 - 12.00, Oud Papier Actie, Kerkcentrum Holy