



Uitzending via www.pknvlaardingenholy.nl
en www.centrumwest.nl

vanuit het Kerkcentrum Holy te Vlaardingen

Zondag : 6^e van Pasen (Rogate: "vraagt!")

Kleur : wit

Voorganger : ds. Ab Haaima (Ermelo)

Organist : Piet George Klootwijk

M.m.v. André Betsema (zang)

ORDE VAN DIENST

Orgelkoraal: "Vater unser im Himmelreich"

Korte stilte

Bemoediging/Groet

Lied 42: 1 en 3

1
Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

3
Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Morgengebed/Kyriegebed

Lied 215: 2, 3, 4 en 7

2
Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wondren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door 's Geestes doop.

3
Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

4
Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

7
Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid
voor licht en vreed' in eeuwigheid!
En dat ons leven iedre dag
als ons gebed U loven mag.

OT-Lezing Jesaja 41: 17 – 20

41 ¹⁷Armen en behoeftigen zoeken water – niets!
Hun tong verdroogt van de dorst.
Ik, de HEER, zal hun antwoord geven,
ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten.

¹⁸Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen
en bronnen in de valleien.

In de woestijn laat ik meren ontstaan,
uit dorre grond borrelt water op.

¹⁹Ik plant in de woestijn
ceder en acacia, mirte en olijfwilg,
en ik laat in de wildernis
den, sneeuwbal en cipres opschieten.

²⁰Dan zullen zij zien en beseffen,
begrijpen en erkennen
dat de hand van de HEER dit heeft verricht,
dat de Heilige van Israël dit alles schiep.

Lied 608: 1 en 2

1.
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping,
staan vol water, maar dicht,
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken.
de steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.

2.
De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schieterend omlaag van de bergen,
als lachen en juichen.
Die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.

NT-lezing Johannes 16: 16 - 24

16 ¹⁶Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.' ¹⁷Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: 'Wat betekent wat hij nu zegt: "Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug"? En: "Ik ga naar de Vader"? ¹⁸Wat betekent "nog een korte tijd"? Wat bedoelt hij toch?' ¹⁹Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei: 'Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met "Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug"? ²⁰Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. ²¹Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. ²²Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. ²³Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. ²⁴Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

Lied 904: 4 en 5

4.
Wel kan zijn hulp vertragen,
en 't schijnt soms in de nacht,
alsof geen licht zal dagen,
alsof geen troost u wacht,
als u de angst doet beven
dat God u niet meer kent,
dat Hij zich van uw leven
voorgoed heeft afgewend.

5.
Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.

Overdenking

Lied 910: 1 en 3

1.
Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donk're regen
een mild en klaar seizoen.

3.
Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kind'ren kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.

Mededelingen/bloemengroet/collecte

→ De **bloemen** gaan ter bemoediging naar:

Centrum-west: de heer en mevrouw van der Horst-Bruin, Emmastraat 89.

PWG-Holy: de heer Aad Onderdelinden, Drevenpark 51.

→ De **collectes** van vandaag zijn bestemd voor

1. DMC de Windwijzer en **2. Protestantse Gemeente Vlaardingen**.

*U kunt hiervoor een bijdrage storten op bankrekening nummer (IBAN) **NL68 RABO 0373 7394 43** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen), onder vermelding van de datum van deze zondag. De opbrengst zal over beide doelen gelijk worden verdeeld.*

→ De kerkenraad is zeer verheugd u te kunnen melden dat ds. H.M. (Hugo) Habekotté het door onze wijkgemeente op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen!

→ Orgel: “Breng dank aan de Eeuwige” (op verzoek)

Wij gedenken Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Gebeden

Lied 663: 1 en 2

1
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen,
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2
Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Zegen(bede)

Orgel: “Wat God doet, dat is welgedaan” (Lied 909)



Orde van Dienst: Samenstelling Piet George Klootwijk (☎ 4748820)

Videoregistratie: Bram van der Borden

Onderweg (Wijkberichten): maandag 15.00: onderwegholy@gmail.com

Bloemengroet: Tiny Madern (06-26170375), tiny.madern@planet.nl