



Uitzending via www.pknvlaardingenholy.nl
en www.centrumwest.nl

vanuit de Rehobothkerk te Vlaardingen

Zondag : 5^e van Pasen "Cantate"

Kleur : wit

Voorganger : ds. Nico Paap

Organist : Jan Blankers

M.m.v. Lisa Hinfelaar en Hans Treurniet (zang)

De **bloemen** gaan ter bemoediging naar:

Centrum-west: mevrouw Jacqueline Wiersma, Richard Holstraat 3.

PWG-Holy: mevrouw W. Bolderhey, Dillenburgsingel 5, Zonnehuis afd. Nova kamer 8104

mevrouw P.J. van Roon, Dillenburgsingel 5, Zonnehuis afd. Neptunes 2^e etage kamer 2

De **collectes** van vandaag zijn bestemd voor **1. Diaconie** en **2. Jeugdwerk**.

*U kunt hiervoor een bijdrage storten op bankrekening nummer (IBAN) **NL68 RABO 0373 7394 43** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen), onder vermelding van de datum van deze zondag. De opbrengst zal over beide doelen gelijk worden verdeeld.*

Orgelmuziek: Psalm 98 - Willem Vogel (1920 - 2010)

Korte stilte

Bemoediging/Groet

Lied: Lied 98: 1 en 4

1
Zing een nieuw lied voor God den HERE,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor den HEER, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

4
Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Morgengebed/Kyriegebed

Gloria: Lied 643: 1, 5, 8 en 9

1
Zing nu de Heer! Hij zag ons aan,
maakte de nacht tot morgen.
Hij die ons riep in 's Vaders naam,
heeft ons bevrijd van zorgen.

5
Zing nu de Heer! Hij is getrouw.
Ook als wij niet meer hopen,
bloeien aan dorens van de rouw
lachend de rozen open.

8
Christengemeente, jubel nu!
Dit zijn u goede dagen.
Hemelse engelen zullen u
hier op de handen dragen.

9
Jubel, want die in aarde lag,
zit op de troon verheven!
Jubel, want elke blijde dag
is ons zijn woord tot leven!

OT-Lezing: Exodus 19 : 16 - 25

19 ¹⁶Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. ¹⁷Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. ¹⁸De Sinai was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. ¹⁹Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak, en God antwoordde met geweldig stemgeluid. ²⁰De HEER was op de top van de Sinai neergedaald. Hij vroeg Mozes naar hem toe te komen, en Mozes ging naar boven. ²¹De HEER zei tegen Mozes: 'Ga naar beneden en waarschuw het volk dat ze niet te dichtbij komen in de hoop de HEER te zien, want dan zullen velen van hen het leven verliezen. ²²Ook de priesters, die gewoonlijk wel in de nabijheid van de HEER mogen komen, moeten op eerbiedige afstand blijven, anders zal de toorn van de HEER tegen hen losbarsten.' ²³Mozes antwoordde de HEER: 'Het volk kan de Sinai niet op gaan. U hebt ons immers zelf bevolen de berg af te grenzen en als heilig te beschouwen.' ²⁴De HEER zei: 'Ga naar beneden, en kom samen met Aäron weer terug. Maar de priesters en het volk mogen niet dichterbij komen, zij mogen de berg niet op gaan, anders zal mijn toorn tegen hen losbarsten.' ²⁵Mozes ging terug naar het volk en bracht hun dit over.

Lied 655 : 1, 2, 4 en 5

1
Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.

2
Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

4
De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

5
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

NT-lezing: Johannes 14 : 1 - 14

14 ¹Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. ²In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? ³Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. ⁴Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.' ⁵Toen zei Tomas: 'Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?' ⁶Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. ⁷Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.' ⁸Daarop zei Filippus: 'Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.' ⁹Jezus zei: 'Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?' ¹⁰Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. ¹¹Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. ¹²Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. ¹³En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. ¹⁴Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.

Meditatie

Muziek: "Dir, dir, Jehova will ich singen" Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Mededelingen/bloemengroet/collecte

Wij gedenken Lied 961: Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Gebeden

Lied 657

1
Zolang wij adem halen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

3
Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

2
Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!

4
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Zegen(bede)

Orgelmuziek "Allegro Maestoso" Flor Peeters (1903 - 1986)



Orde van Dienst: Samenstelling Piet George Klootwijk (☎ 4748820)

Videoregistratie: Bram van der Borden

Onderweg (Wijkberichten): maandag 15.00: onderwegholy@gmail.com

Bloemengroet: Tiny Madern (06-26170375), tiny.madern@planet.nl