



26 april 2020

Uitzending via [www.pknvlaardingenholy.nl](http://www.pknvlaardingenholy.nl)  
en [www.centrumwest.nl](http://www.centrumwest.nl)

vanuit de Rehobothkerk te Vlaardingen

**Zondag** : 3<sup>e</sup> van Pasen ('Barmhartigheid van de Heer')

**Kleur** : wit

**Voorganger** : ds. Nico Paap

**Organist** : Hans Treurniet

M.m.v. Lisa Hinfelaar en Jan Blankers (zang)

De **bloemen** gaan ter bemoediging naar:

Centrum-west: fam. Duijverman-Coljee, Witte van Haemstedestraat 3.

PWG-Holy: dhr. L. den Boer, Dillenburgsingel 9 Z nr. 732

De **collectes** van vandaag zijn bestemd voor **1. Diaconie** en **2. Protestantse Gemeente Vlaardingen**.

*U kunt hiervoor een bijdrage storten op bankrekening nummer (IBAN) **NL68 RABO 0373 7394 43** t.n.v.*

*Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen), onder vermelding van de datum van deze zondag. De opbrengst zal over beide doelen gelijk worden verdeeld.*

---

## ORDE VAN DIENST

**Orgelkoraal:** "Jesu, meine Freude" BWV 227, J.S. Bach

**Korte stilte**

**Bemoediging/Groet**

**Lied 33 : 1 en 8**

1  
Komt nu met zang en roert de snaren,  
gij volk, dat leeft van 's HEREN recht.  
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen  
een lofzang in de mond gelegd.  
Word' als nooit tevoren / door wie Hem behoren  
't feestlied ingezet!  
Meldt de blijde mare / bij de klank der snaren,  
steekt de loftrumpet.

8  
Wij wachten stil op Gods ontferming,  
ons hart heeft zich in Hem verheugd.  
Hij komt te hulp en geeft bescherming,  
zijn heilige naam is onze vreugd.  
Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden,  
uw barmhartigheid.  
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten  
nu en voor altijd.

**Morgengebed/Kyriegebed**

**Lied 659 : 1, 3, 6**

1  
Kondig het jubelend aan,  
laat het de windstreken horen,  
doe het de aarde verstaan:  
God heeft ons wedergeboren!

3  
Hier heeft de Heer ons geleid,  
hier doet Hij Israël wonen  
uit de ellende bevrijd,  
God zal het lijden ons lonen.

daaruit ontspringt ons bestaan,  
zo zijn wij wedergeboren!  
Kondig het jubelend aan,  
laat heel de wereld het horen!

### OT-Lezing: Exodus 16 : 28 - 36

16<sup>28</sup>Toen zei de HEER tegen Mozes: 'Hoe lang blijven jullie nog weigeren mijn geboden en voorschriften in acht te nemen?' <sup>29</sup>De HEER heeft jullie de sabbat gegeven en daarom geeft hij jullie op de zesde dag voedsel voor twee dagen. Laat ieder dus op de zevende dag blijven waar hij is, niemand mag dan het kamp verlaten.' <sup>30</sup>Toen hield iedereen op de zevende dag rust.

<sup>31</sup>Het volk van Israël noemde het voedsel manna. Het leek op korianderzaad, maar dan wit, en het smaakte als honingkoek. <sup>32</sup>Mozes zei: 'De HEER heeft het volgende bevolen: "Er moet één volle omer bewaard blijven voor de generaties die na jullie komen, want zij moeten het brood kunnen zien dat ik jullie in de woestijn te eten heb gegeven toen ik jullie uit Egypte leidde.'" <sup>33</sup>Daarom zei Mozes tegen Aäron: 'Doe een volle omer manna in een kruik en leg die op de plaats waar de HEER wordt vereerd, om het manna daar voor de komende generaties te bewaren.' <sup>34</sup>Zoals de HEER Mozes had opgedragen, legde Aäron de kruik neer voor de verbondstekst, om het manna daar te bewaren. <sup>35</sup>Veertig jaar lang aten de Israëlieten manna, tot ze in bewoond gebied kwamen; ze aten manna tot ze de grens van Kanaän bereikten. <sup>36</sup>(Een omer is een tiende efa.)

### Lied 353 : 1 en 4

1  
Nu heeft het oude leven afgedaan!  
Wij mogen aan de toekomst toebehoren,  
want grote dingen heeft de Heer gedaan:  
wij zijn als kinderen van God herboren.

4  
't Lied van de vreugde gaat van mond tot mond:  
Gods liefde heeft ons samen uitverkoren  
om overal, de hele wereld rond,  
de boodschap van zijn rijk te laten horen.

### NT-lezing: Johannes 21 : 1 - 14

21<sup>1</sup>Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. <sup>2</sup>Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent 'tweeling'), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. <sup>3</sup>Petrus zei: 'Ik ga vissen.' 'Wij gaan met je mee,' zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. <sup>4</sup>Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. <sup>5</sup>Hij riep: 'Hebben jullie soms iets te eten?' 'Nee,' antwoordden ze. <sup>6</sup>'Gooi het net aan stuurboord uit,' riep Jezus, 'dan lukt het wel.' Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. <sup>7</sup>De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: 'Het is de Heer!' Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het water. <sup>8</sup>De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. <sup>9</sup>Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. <sup>10</sup>Jezus zei: 'Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.' <sup>11</sup>Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. <sup>12</sup>Jezus zei tegen hen: 'Kom, eet iets.' Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. <sup>13</sup>Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. <sup>14</sup>Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.

### Meditatie

#### Solozang Lisa Hinfelaar: "Auf, auf! Mein Herz, mit Freuden" BWV 441, J.S. Bach

Auf, auf, mein Herz, mit Freuden  
nimm wahr, was heut geschicht;  
wie kommt nach großem Leiden  
nun ein so großes Licht!  
Mein Heiland war gelegt  
da, wo man uns hinträgt,  
wenn von uns unser Geist  
gen Himmel ist gereist.

Er war ins Grab gesenket,  
der Feind trieb groß Geschrei;  
eh'er's vermeint und denket,  
ist Christus wieder frei,  
und ruft Victoria,  
schwingt fröhlich hie und da  
sein Fähnlein als ein Held,  
der Feld und Mut behält.

## Mededelingen (bloemengroet/collecte)

### Gebeden

#### Lied 675

1.  
Geest van hierboven,  
leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht!  
Hemelse Vrede,  
deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht!  
Wij mogen zingen  
van grote dingen,  
als wij ontvangen  
al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheidsleven  
zal Hij ons geven,  
als wij herboren  
Hem toebehoren,  
die ons is voorgedaan. Halleluja!

2.  
Wat kan ons schaden  
Wat van u scheiden  
Liefde die ons hebt liefgehad  
Niets is ten kwade  
wat wij ook leiden  
Gij houdt ons bij de hand gevat.  
Gij hebt de zege  
voor ons verkregen  
Gij zult op aarde  
de macht aanvaarden  
en onze Koning zijn. Halleluja!  
Gij, onze Here  
doet triomferen  
die naar U heten  
en in U weten  
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!

### Zegen(bede)

#### Lied 708 : 6

Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God, mijn Heer!  
Op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmermeer!  
Dat ik toch vroom mag blijven,  
uw dienaar t'aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.

**Orgelbewerking: "Zolang wij ademhalen"** (NLB 657), Henk Gijzen



**Orde van Dienst:** Samenstelling Piet George Klootwijk (☎ 4748820)

**Videoregistratie:** Bram van der Borden

**Onderweg (Wijkberichten):** maandag 15.00: [onderwegholy@gmail.com](mailto:onderwegholy@gmail.com)

**Bloemengroet:** Tiny Madern (06-26170375), [tiny.madern@planet.nl](mailto:tiny.madern@planet.nl)

---