

Wijkberichten maandag 18 november 2024

Eredienst zondag 24 november 2024 aanvang 9.25 uur

Voorganger: Dhr. Bart Starreveld

In de dienst van zondag wil ik graag duidelijk maken dat geloven in God je vrij maakt van elke dwang van buitenaf. 'De stille stem in 't hart', dat is het thema van de dienst. Ik ben blij dat ik christelijk ben opgevoed. In het gezin waarin ik ben opgegroeid waren mensen die de verhalen uit de Bijbel voorlezen. Gaandeweg ben ik over die verhalen gaan nadenken, ze hebben tot vandaag aan toe mijn denken en leven gestempeld. Ze hebben mij geleerd dat de stille stem in je hart het kostbaarste is wat je hebt gekregen. Dit groeiproces heeft ertoe geleid dat ik het geloof in God ervaar als een grote luxe, een groot cadeau, elke dag opnieuw. God ervaar ik als een Bevrijder. En zo noemt Hij zichzelf ook: 'Ik ben de Heer, die je bevrijd heeft uit het slavenland'. De boodschap van het Evangelie is: '*Blijf* bij je Bevrijder, je hoeft je door niets te laten knechten'. Mensen denken weleens dat geloven in God één en al dwang en drang is. Ze denken dat de kerk een sombere en onnodige instelling is. Wie dat denkt heeft er niet veel van begrepen, helaas. We zingen in de dienst Lied 836 'O Heer, die onze Vader zijt...'. In het laatste couplet van dat lied lezen we de woorden: 'Maak Gij ons rein en welgezind, en spreek tot ons in vuur en wind, o stille stem in 't hart'. De Bevrijder wijst je zijn weg van het hart, van de liefde. Hij spreekt door de stille stem van de liefde in je hart. Zo wijst God je zijn weg. Je mag altijd de stille stem in je hart volgen. Ik hoop dat de boodschap overkomt.

Bart Starreveld

Eredienst zondag 1 december 1^e advent aanvang 9.25 uur.

Voorganger: Drs Kina Tigelaar

In Memoriam Mevr. Ali van der Luit – van Tol

Op zondagmorgen 27 oktober is overleden ons gemeentelid Ali van der Luit in de leeftijd van 89 jaar. Ali werd opgenomen in de Bieslandhof in Delft. Zij werd daar geplaatst omdat haar echtgenoot Kees in het St Franciscus werd opgenomen voor onderzoek waarna hij kort daarna in Delft overleed. En nu 6 weken na het overlijden van Kees overleed ook Ali. Bij Ali was de schemering intussen toegenomen en zij miste Kees des te meer. Dat het overlijden van Ali zo kort na de begrafenis van Kees was is menselijkerwijs gesproken een zegen. Niet alleen voor haar maar ook voor haar dierbaren. Op 4 november jl. was de uitvaart van Ali vanuit de aula van begraafplaats Holy net als bij Kees. Het was een eenvoudige, zinvolle dienst met diverse sprekers afgewisseld door een fotosessie over hun leven o.a. aan boord van hun binnenschip. Zelf was ik de laatste spreker en hanteerde voor Ali een aantal voorvallen die ik ook bij Kees had gebruikt. Het lied 'Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand' werd gespeeld. Aan het eind van de speech werd door mij dit lied aangehaald, Psalm 139 vers 5 -23. Deze verzen bevatten een alles omvattende troost. Bij het graf bedankte ds. Habekotté alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en de uitvaart werd afgesloten met het 'Onze Vader'. Wij denken aan de drie dochters, hun gezinnen en allen die verdriet hebben en hen beide zullen missen. Ali en Kees zijn nu weer samen, laat dat als nagedachtenis tot een zegen zijn.

Wim v. Klaveren

Cadeau artikelen verkoop zaterdag 16 november.

Na maanden van knutselen en handwerken was dan afgelopen zaterdag de verkoop van de zelfgemaakte cadeau artikelen. Het was een gezellige ochtend met een geweldige opkomst. We hebben het mooie bedrag van € 500,00 opgehaald voor de wijkkas. Alle medewerkers hartelijk dank voor jullie inzet.

De 3^e zaterdag van december

worden er met de ontmoetingsochtend naast kerststukken, erwten- en bruine bonensoep verkocht. Ook dan is de opbrengst voor het goede doel. Mary Poot

Woensdag 27 november koffie drinken/lunch

is de laatste woensdag van de maand. Dat betekent koffie drinken met de mogelijkheid om te blijven voor de lunch. Alleen koffie drinken of lunchen is ook een mogelijkheid. Dit weekend kunt u zich nog opgeven voor de lunch na de kerkdienst. Hartelijk welkom, namens de diakenen Jaap Kleijwegt

Op weg naar kerst

zijn er ook dit jaar weer 4 avondgebeden te beginnen op 27 november. De aanvang is 19.30. Het tweede avondgebed is 4 december. Allen in de Rehobothkerk. De avondgebeden gaan uit van de wijkgemeenten: Grote Kerk, De Fontein en Centrum-West. Namens de kerkenraad Leen Weerheim.

Sfeer in huis, wensen voor anderen en het goede doel steunen!

December komt er weer aan: tijd om (kerst)sfeer in huis te brengen; tijd om kaarten met goede wensen te sturen en tegelijkertijd Amnesty International te steunen in haar strijd voor mensenrechten: dat is nog eens een goede combinatie. Dat kan op **zondag 1 december**: dan is Amnesty aanwezig en bent u in de gelegenheid om na de dienst uw inkopen te doen. Er kan contant betaald worden, maar digitaal betalen is ook mogelijk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de dienst bij te wonen of kunt u net niet de kaarten en kaarsen naar uw smaak vinden: u kunt ook een bestelling plaatsen via de site van Amnesty Vlaardingen: www.vlaardingen.amnesty.nl Uw aankopen via de plaatselijke groep stelt ons in staat om ook komend jaar activiteiten te organiseren: we ontvangen namelijk een deel van de opbrengst. We rekenen op uw medewerking!

Zwerven door Transsylvanië (slot)

In de afgelopen weken lees ik het boek Kameraad Baron van Jaap Scholten. Hij beschrijft de periode van Roemenië na de Tweede Wereld Oorlog. Terwijl ons land de vrijheid viert, begint de ellende in dit deel van Europa pas echt. Op 2 maart 1949 wordt er door de Roemeense Communistische Partij een wet aangenomen waarbij alle landgoederen van 50 hectare of meer worden onteigend. In de vroege ochtend van 3 maart 1949 worden de landeigenaren samen met hun gezinnen van bed gelicht en gedeporteerd. Het is het begin van de volledige vernietiging van de Transsylvaanse aristocratie. De verschrikkingen die velen van hen moeten ondergaan zijn met geen pen te beschrijven. Alle adellijke families zijn niet alleen hun eigendommen kwijt. Ze worden samengedreven in interneringskampen en werken onder mensonterende omstandigheden aan het Donau-Zwarte Zeekanaal. In één kamp met de naam Coasta Gales, worden achthonderd priesters gevangen gehouden. Deze ellende eindigt in 1989, met de val van het regime van Nicolae Ceaușescu. Dit is dus de recente geschiedenis van het land met zijn prachtige vergezichten waar ik onlangs ben geweest. Dit is het verleden van de mensen die ik heb ontmoet. De foto bij dit gedeelte is genomen in Gheorghieni, nabij Cluj. Hier staat het theologisch centrum waar we met onze Hongaarse collega's in gesprek zijn geweest rondom het boek van Jonathan Sacks, To heal a fractured world (Een gebroken wereld heel maken). Na het lezen van het boek van Jaap Scholten krijg ik meer en meer respect voor mijn Hongaarse collega's. Hun directe voorouders hebben onder het bewind van de communistische partij geleden. De verhalen waar Jaap Scholten over schrijft, zijn de verhalen van hun families. Zij kiezen ervoor om vanuit het verwoeste verleden te bouwen aan een nieuwe toekomst. Eén ontmoeting uit het boek wil ik u niet onthouden. De schrijver is op bezoek bij Deszö Buystya, die zelf



Nederlands spreekt. Deszö is 17 jaar als hij wordt gearresteerd en in de gevangenis terecht komt. Evenals vele anderen ondergaat hij de verschrikkingen van het regiem. Hij blikt terug en zegt: 'De gevangenis heeft mij verrijkt. Ik heb er een vrouw gevonden en een beroep. Toen ik eruit kwam kon ik alleen nog maar naar de theologiefaculteit.' Dan ben ik even stil. ds. Hugo M. Habekotté

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.