

Eredienst zondag 10 november 2024 Heilig Avondmaal aanvang 11.00 uur

Voorganger: Ds. F. Renes

Eredienst zondag 17 november aanvang 9.25 uur.

Voorganger: Ds. W. van Haften

Gedachtenisdienst 3 november 2024

Wat een warme gemeente zijn jullie en wat een fijne troostvolle dienst, werd mij bij het uitdelen van het steentje, de roos en het lichtje gezegd.

Ontmoetingsochtend zaterdag 16 november 2024 van 10.00 – 14.00 uur

Vanwege de verkoop van een uitgebreid assortiment zelfgemaakte cadeau artikelen (150 st.) t.g.v. het goede doel "de wijkkas" zijn we er van **10.00 tot 14.00 uur**. Wanneer mij wordt gevraagd wat gaan jullie dan verkopen kan ik alleen maar verklappen dat het heel verassend is. Wij hopen natuurlijk op heel veel kopers dus neem gerust een vriendin/buurvrouw mee. Namens de ijverige gemeenteleden van harte welkom. De koffie staat klaar en als u wilt kunt u een mooi boek uitzoeken om de wintermaanden door te komen.

Voedselbank "Product van de maand"

Zaterdag 16 en eventueel zondag 17 november, heeft u weer gelegenheid om uw bijdrage voor de Voedselbank af te geven in de kerk. Deze keer willen ze graag flessen afwas- en/of schoonmaakmiddel hebben. Want dat krijgen ze niet vaak aangeboden van de leverancier. Maar met uw flessen afwas- en/of schoonmaakmiddel kunnen ze wat extra doen. Voor december staat koffie en/of thee op het wensenlijstje. Namens de klanten van de Voedselbank: Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage Arie Noordhoek

Verantwoording Wijkdiaconie oktober 2024

Afgelopen maand heb ik weer diversen giften ontvangen voor de bloemengroet, algemene kas en voor andere doeleinden, zoals de Voedselbank en Najaarsactie. Deze giften heb ik weer overgemaakt. Via de bank heb ik voor de bloemgroet ontvangen: € 10 van via de wijkpenningmeester, via Atie Kramer € 10 en via Wim van Klaveren € 20,00 voor wijkkas en bloemengroet. En nog een bedrag van € 30,00. Contant van Lenie de Boer € 20,00 Najaarsactie en € 10,00 voor de bloemengroet. Nogmaals € 5,00 voor de bloemen groet en in de bussen zat € 80,00. Voor de algemene uitgaven € 20,00. Tot slot nog 2 bedragen voor de Voedselbank van € 10,00 en € 12,50 Iedereen weer hartelijk dank voor giften. En ik vermeld toch nog even het bankrekeningnummer: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Diaconale Wijkkas Centrum-West Arie Noordhoek Wijkpenningmeester Diaconie

Verantwoording Wijkkas oktober 2024

In de maand oktober werden de volgende bedragen ontvangen. De opbrengst van de offerblokken in de maand oktober bedroeg € 35,20. Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft is bestemd voor de bloemenpot van de wijkkas diaconie. Via Lenie de Boer werden twee giften van € 20 ontvangen. Ons aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maand september bedroeg € 98,83 (1,34 ton). De papierprijs is iets gezakt, maar nog steeds gunstig (€ 73,75 per ton). De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 15 en 16 november aanstaande. Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen en aanmoedigen om zoveel mogelijk oud papier te komen inleveren. Ook kunt u kleding e.d. inleveren voor Dorcas. Alle gevers en de medewerkers van het oud papier heel veel dank. Een hartelijke groet, Paul Faas Wijkpenningmeester IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Zwerven door Transsylvanië, deel 2

Transsylvanië –de Hongaarse bevolking gebruikt deze naam bij voorkeur in plaats van Roemenië, is de geboorteplaats van Vlad Tepes. Vlad werd in 1431 in Sighisoara geboren en was halverwege de 15^e eeuw heerser van Walachije. Vanaf de 10^e eeuw bestaat het huidige Roemenië uit drie hertogdommen: Transsylvanië, Moldavië en Walachije dat aan de zuidkant van de Karpaten ligt. Deze Vlad Tepes is tot op de dag van vandaag wereldberoemd en zonder uitzondering, u kent hem allemaal. Deze heerser heeft immers model gestaan voor de bloeddorstige figuur Dracula. Zijn kasteel Bran in de buurt van Braşov is nog steeds een toeristische trekpleister. Wat er ook van de verhalen van Vlad Tepes waar is of niet. De horrorverhalen worden voor Roemeense adel na de Tweede Wereldoorlog opnieuw werkelijkheid. In zijn boek Kameraad Baron, schrijft Jaap Scholten over de razzia's waarbij in één nacht de adel van bed wordt gelicht en in vrachtwagens wordt afgevoerd. De Kastelen en landhuizen worden geplunderd en in brand gestoken en aan de teloorgang prijs gegeven. Een zekere Nicolae Ceauşescu is op dat moment lid van het Centraal Comité van de Roemeense Arbeiderspartij, en de rest is geschiedenis. Er volgen nog meer Razzia's waarbij de hele elite en geestelijkheid wordt 'onthoofd'. Ze worden uit alle openbare functies gebannen en hun kinderen wordt het onderwijs ontzegd. Het vindt plaats op een moment waarop wij in ons land de herwonnen vrijheid vieren en beginnen aan de Wederopbouw. Terwijl ik het lees, dringen de parallellen met de huidige tijd zich als angstspoken aan mij op. Deze geschiedenis hoort tot het land waar mijn collega Etele Gaspar Babos predikant is. Deze geschiedenis is onderdeel van het verhaal dat zijn gemeenteleden maar al te goed kennen. Voor al deze mensen zou de Wederopbouw nog tot 1989 op zich laten wachten. Wie door de dorpen en steden rijdt, beseft dat is een niet geringe opgave. Roemenië is letterlijk een verscheurd land en de historische breuklijnen zijn overal zichtbaar. De mensen daarentegen die ik heb ontmoet, ze zijn de vriendelijkheid zelve. De weidse vergezichten, adembenemend. [Wordt vervolgd.]

ds. Hugo M. Habekotté



Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoon nummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.