

Eredienst zondag 13 oktober aanvang 9.25 uur

Voorganger: Ds. Yvonne Schoonhoven

Eredienst zondag 20 oktober Aanvang 9.25 uur

Voorganger: Hr. M. Lock

In memoriam Izaak Pieter Marinus

Op 20 september is overleden Izaak Pieter Marinus in de leeftijd van 84 jaar. De laatste jaren woonde Izaak in de Meerpaal. De ziekte van Alzheimer tast in de laatste jaren zijn geheugen aan en hij verdwijnt steeds verder uit het leven dat hem lief is geweest. In de goede jaren had hij een sterk karakter en heeft hij alles gedaan voor zijn gezin. Eén van de kleinkinderen noemt hem tijdens de dankdienst voor zijn leven, 'zijn held'. Izaak stond dan ook altijd voor anderen klaar en was behulpzaam. Moest er geklust worden dan deed je op hem nooit vergeefs een beroep. In zijn werkzame leven was hij verantwoordelijk voor het onderhoud aan de Maastunnel. De controlekamer was zijn domein, daar was hij heer en meester. Moest er een rijbaan worden afgesloten, dan bediende hij de knoppen om het verkeer in goede banen te leiden. Haperde de roltrap, dan gaf hij monteurs de opdracht om de boel weer aan de gang te krijgen. Izaak en Anny waren vorig jaar zestig jaar getrouwd en dat hebben ze samen met familie en vrienden gevierd. De liefde voor elkaar is tot het laatst gebleven. Op 26 september hebben we afscheid van Izaak genomen en herinneringen met elkaar gedeeld. In de dienst stonden we stil bij de tekst uit I Petrus 5 die Izaak op 34-jarige leeftijd bij zijn belijdenis mocht ontvangen. Na een arbeidzaam leven vol liefde voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden mocht hij thuiskomen in de eeuwige luister van God. ds. Hugo M. Habekotté

Zangavond 16 oktober

Wijkgemeente Centrum-West/Grote Kerk nodigen u van harte uit voor een zangavond op woensdagavond 16 oktober om 19.30 uur in de Rehobopthkerk. In het kader van Israëlzondag eerder die maand is het thema van de avond "het nieuwe Jeruzalem, visioen van vrede". Het nieuwe Jeruzalem dat bijv. als visioen in het bijbelboek Openbaring wordt beschreven, heeft heel veel weerklank gekregen in talloze liederen. In vele klassieke en bekende liederen klinken verwijzingen naar het nieuwe Jeruzalem. Mooi om met elkaar te zingen, als verlangen naar vrede en ook als gebed om vrede voor die verscheurde stad, het land en de hele regio vandaag. WEES WELKOM!

Ontmoetingsochtend zaterdag 18 oktober 2024

Het is inmiddels een leuke gewoonte geworden om de 3^e zaterdag van de maand niet alleen **oud papier en/of spullen voor de voedselbank** te brengen of een boek uit te zoeken maar ook met elkaar een kopje koffie te drinken met wat lekkers erbij natuurlijk. Op deze ochtend komen vaak fijne gesprekken op gang. Op deze zaterdag zal Louise Kesseboom weer aanwezig zijn om leuke artikelen te verkopen voor het kindertehuis in Roemenië.

Verantwoording Wijkkas augustus 2024

In de maand september werden de volgende bedragen ontvangen. De opbrengst van de offerblokken in de maanden augustus en september bedroeg € 39,40. Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft is bestemd voor de bloemenpot van de wijkkas diaconie. Ons aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maand augustus bedroeg € 59,31 (0,73 ton). De papierprijs is nog steeds gunstig (€ 81,25 per ton) en hopelijk blijft dat ook zo. De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 18 en 19 oktober aanstaande. Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen en aanmoedigen om zoveel mogelijk oud papier te komen inleveren. Ook kunt u kleding e.d. inleveren voor Dorcas. Alle gevers en de medewerkers van het oud papier heel veel dank. Een hartelijke groet, Paul Faas Wijkpenningmeester IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Voedselbank: "Product van de maand"

Volgende week is het weer gelegenheid om toiletpapier in te leveren. Toiletpapier is namelijk het “product van de maand”. Vorige maand zijn er 150 potten en pakken jam en hagelslag ingeleverd. Deze maand hopen we op net zo veel pakken toiletpapier. In de keuken staat nog steeds het kistje voor uw DE- en Perla-punten. Afgelopen maand heb ik alles weer een keertje geteld en toen telde ik meer dan 4000 punten. En ik heb een paar spaarkaarten met Perla-punten ingeleverd. De opbrengst is net als de DE-punten bestemd voor de Voedselbank. En u weet het: De DE-punten worden omgewisseld voor pakken koffie. En voor de mensen die willen weten wat het “product van de maand” in november, is afwas- en/of schoonmaakmiddel. Namens de klanten van de Voedselbank: Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Arie Noordhoek

Verantwoording giften ontvangen in september.

Aan het begin van een nieuwe maand maak ik een overzicht van de ontvangen giften. In september heb ik alleen via de bank giften ontvangen. En wel de volgende bedragen: een gift van € 30,00, via Korrie Hahn € 5,00, via de wijkpenningmeester € 10,00, nogmaals € 10,00 en € 50,00. In de bloemenbussen begin van de maand zat € 70,00. Alle gevers en geefsters HARTELIJK DANK. Voor de gemeenteleden die een gift over willen maken, hierbij het bankrekeningnummer: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Diaconale Wijkkas Centrum-West. Arie Noordhoek Wijkpenningmeester Diaconie

Zwerven door de Westwijk Spionnen van God

De laatste weken heb ik wat vaker met eigen ogen gezien wat dakloosheid betekent voor mensen. Mensen die dakloos geworden zijn hebben meestal al maanden van allerlei narigheid achter zich: schulden, conflicten met naasten, slecht geregelde echtscheidingen, het verliezen van een baan. Je staat ervan te kijken waardoor mensen zonder huis of verblijfplaats komen te staan. Dakloze mensen hebben geleerd om in de open lucht te overleven. Ambtenaren fietsen soms speurend langs de plekken waar ze bivakkeren. Dat was in de afgelopen weken van regen en kou geen kleinigheid. Sommigen hebben alleen maar een zeil uitgespannen in struiken of aan laaghangende bomen. Onder dat zeil richten ze dan een slaapplek in, alle 'kostbare' spullen zoals documenten in waterdichte tassen of wandelwagentjes. De aanblik van zo'n onderkomen raakt me tot diep van binnen. Dakloze mensen onder een tentzeil maken lange nachten. Een nacht duurt lang als je de hele tijd moet proberen om droog en beschermd te blijven in regen en wind en een gammel bouwwerk van bij elkaar geraapte spullen. Gelukkig hebben we in Vlaardingen De Elementen, waar de gemeente Vlaardingen nachtopvang aanbiedt voor dakloze mensen. Fijn dat Vlaardingen dat (nog) doet, want PVV-asielminister Faber haalt de bezem door de bestaande regelingen. Kwetsbare mensen die al niets meer over hebben krijgen dus de klappen, omdat het kabinet Schoof rekensommetjes maakt om overal geld vandaan te schrapen voor andere doelen. Overal in Europa wordt harder opgetreden tegen asielzoekers en andere dakloze mensen. Het zijn nog altijd 'mensen'. Het valt me op hoe sterk dakloze mensen zijn. Niet alleen overleven ze op straat en in het bos, meestal weten ze heel goed welke regelingen voor hen bestemd zijn. Het valt me ook op hoe goed dakloze mensen anderen kunnen inschatten. Ze nemen geen risico's in de contacten die ze hebben. Het is interessant om met hen te praten, omdat ze vaak goede mensenkenners zijn. Maar vaak leven ze ook in situaties die vaak niet op te lossen zijn. Er zijn geen huizen voor de mensen, maar ze moeten wél verder. Laatst kwam ik langs een plek waarvan ik weet dat er een dakloos stel bivakkeert. Het was nog niet laat op de dag en ik zag dat een mevrouw al zoekend op weg was naar de plek waar het stel verbleef. Ze had een thermoskan bij zich, het zal wel koffie geweest zijn. De aktie van deze vrouw maakte indruk op me en ik moest er lang over nadenken. De aktie van de vrouw was onmiskenbaar een gebaar van ontferming over een naaste. Het leven van daklozen zit vaak klem in allerlei vormen van gebrek: geen geld, geen relaties, geen eten, geen rust, geen goed humeur. Ze vallen buiten alle regelingen en moeten bedelen om te overleven. Of stelen. Of erger. En als ik dan het kleine gebaar van een vrouw zie die voor een dakloze over straat gaat met een thermoskan koffie dan krijg ik weer wat hoop. Er zijn nog altijd mensen die dakloze mensen blijven zien als mensen. Zouden dat de spionnen van God zijn? De katholieke kunstenaar Timothy Paul Schmalz heeft een serie bronzen beelden gemaakt van Jezus als dakloze. Hij had immers ook geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Bart Starreveld.



Foto: Jezus als dakloze van kunstenaar Schmalz naast de Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein, Amsterdam

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.