

Wijkberichten maandag 9 september 2024

Eredienst zondag 15 sept. Aanvang 9.25 uur

Voorganger: Dhr. F. Werkmann

Eredienst zondag 22 sept. Aanvang 9.25 uur

Voorganger: Ds. K. Blei

In Memoriam De heer Adrianus Johannes Gerardus Selier

Op 30 augustus jl. Is op 77-jarige leeftijd dhr. Adrianus Johannes Gerardus Selier overleden. Hij woonde als betrokken lid van de Rehobothkerk in de [Madoerastraat 43](#). Later is hij verhuisd naar Duitsland, waarvandaan hij enige tijd geleden weer terugverhuisd is naar Schiedam. De heer Selier is o.a. meer dan 10 jaar ouderling geweest. Hij wilde graag vanuit de Rehobothkerk begraven worden en dit zal dan ook plaatsvinden op maandag 9 september a.s. Er kan afscheid genomen worden om 12.00 uur, waarna om 12.30 uur de uitvaartdienst begint. Dhr. Selier wordt om 14.30 uur begraven op Begraafplaats Holy.

Voedselbank: "Product van de maand"

In het weekend van 21 en 22 september a.s., is het weer inleveren oud papier. Gelijk met het oud papier kunt u het "product van de maand" weer afgeven. Voor de maand september is het: **Jam en/of Hagelslag**. Houdt eventueel de reclames in de gaten en koop wat extra. In de grote zaal staan weer de kratten klaar. En daar kunt ook nog een kopje koffie drinken. Voor oktober is het "product van de maand": het toilet papier. Wilt u de Voedselbank op een andere steunen, kijk dan even op de site van de Voedselbank, voor de bankrekening of ga inkopen doen in de webwinkel. Namens de klanten van de Voedselbank: Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Arie Noordhoek

Verantwoording giften ontvangen in augustus 2024

Als ik naar de giften kijk, zie ik dat het vakantietijd is. Deze maand alleen via de bank giften ontvangen. En wel de volgende bedragen voor de bloemengroet: € 15,00 en € 50,00. En via de wijkpenningmeester 2x € 10,00. En voor de algemene kas € 10,00 (via Jaap Kleijwegt). In de bussen begin van de maand zat € 80,00. Alle gevers en geefsters HARTELIJK DANK. Voor de gemeenteleden die een gift over willen maken, hierbij het bankrekeningnummer: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Diaconale Wijkkas Centrum-West. Arie Noordhoek Wijkpenningmeester Diaconie

Verantwoording Wijkkas augustus 2024

In de maand augustus werden de volgende bedragen ontvangen. De opbrengst van de offerblokken in de maand juli bedroeg € 18,60. Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft is bestemd voor de bloemenpot van de wijkkas diaconie. Rechtstreeks werd op de bankrekening een gift van € 20 ontvangen. Via Joke de Zwart werd een gift ontvangen van € 50. En via Lenie de Boer werden twee giften van respectievelijk € 40 en € 50 ontvangen. De opbrengst van de losse verkoop cadeau artikelen tijdens het oud papier weekend, via Mary Poot, bedroeg € 30. Ons aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maand juli bedroeg € 69,87 (0,86 ton). De papierprijs is nog steeds gunstig (€ 81,25 per ton) en hopelijk blijft dat ook zo. De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 20 en 21 september aanstaande. Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen en aanmoedigen om zoveel mogelijk oud papier te komen inleveren. Ook kunt u kleding e.d. inleveren voor Dorcas. Alle gevers en de medewerkers van het oud papier heel veel dank. Een hartelijke groet, Paul Faas Wijkpenningmeester IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

De tijd vliegt.....

Hopelijk ben ik niet de enige, die regelmatig naar de kalender moet kijken, om te zien welke dag we leven. We hebben onlangs weer een heerlijke lunch mogen meemaken en omdat het kerkblad elke veertien

dagen verschijnt, mag ik u nu (maandag 9 september) weer uitnodigen voor de volgende keer. Dat zal zijn op woensdag 25 september, aansluitend aan het koffie drinken. U kunt zich weer opgeven, want dat willen we graag, op woensdag bij de koffie en zondag na de kerkdienst. Natuurlijk bent ook welkom voor alleen koffie. Namens de diakenen Jaap Kleijwegt

Ontmoetingsochtend zaterdag 21 september 2024

Zaterdag 21 september kunnen we elkaar weer ontmoeten bij een kopje koffie met.....

Deze ochtend kunt U ook weer terecht voor het uitzoeken van een boek en de oude kranten worden weer dankbaar in ontvangst genomen door het OPA team. Op de vorige ontmoetingsochtend hebben we al een begin gemaakt met de verkoop van eigen gemaakte (cadeau) artikelen. De opbrengst was € 30,00 voor de wijkkas. Een mooi begin.

Zwerven door de Westwijk



Barmhartigheid

Als je op straat werkt als pastor moet je vooral goed luisteren. Je moet ook weten hóe je moet luisteren. Het is de bedoeling dat je snapt wat je hoort. Als iemand op straat iets tegen je zegt, krijg je altijd te maken met een verhaal. Dus: luister goed, want het zit anders in elkaar dan je hoort. Dat klinkt raar, ik weet het. Maar zo werkt het pastoraat: je luistert, je neemt iemands verhaal in je op en je probeert je te verplaatsen in de mens tegenover je. En dan ga je het verhaal van de andere mens van binnenuit verkennen. En dan kun je er nóg naast zitten. Laatst sprak een licht verstandelijk beperkte Turkse man mij aan met de vraag: 'Kunt u voor mij urgentie regelen voor een ander huis?'. Als iemand om een huis vraagt, is het antwoord altijd: 'Nee'. Iemand kan wel vragen om een ander huurhuis, maar er heerst een enorm tekort aan huurwoningen. Er zijn geen woningen in de aanbidding. En als iemand vraagt of het met spoed kan, dan is het antwoord opnieuw: 'Nee'. Twee keer 'nee', de man was volledig kansloos. Als professional weet ik dat, maar als mens krijg ik het niet door mijn keel. Die man zat echt in zak en as. Ik zei dus niet meteen 'Nee' tegen de man. Ik ging vragen wat er aan de hand was. Wat is uw situatie? Als pastor hoor je wel degelijk de feiten, maar de Grote Straatpastor houdt ons voor dat 'barmhartigheid' voorop gaat. En als ik 'meevoel' met de man, dan 'voel' ik ook zijn uitzichtloze positie. Ook dat hoort bij het pastoraat: je draagt de 'last' van een ander, je duikt niet weg. Mensen willen altijd erkenning van hoe erg het met hen is. En als je niet kunt laten merken dat je dat 'erge' begrijpt, dan wordt het ook geen pastoraat. De man vertelde me dat hij gescheiden was van zijn vrouw. Het echtpaar had een aantal oudere kinderen, waarvan er één nog bij de vader woonde. Deze jongen was een echt zorgenkind, vertelde de man. Het was een zeer pijnlijke situatie, dat kan ik wel vertellen. Echt zo'n verhaal waar ik een knoop van in mijn maag kreeg. Hoe moest het nou verder? Als ik met één persoon spreek en ik krijg van die persoon een verhaal te horen, dan weet ik dat ik niet één persoon, maar een wolk van mensen voor me krijg. De man was gescheiden, zijn vrouw woonde ergens anders. Er was één zoon, die geen contact meer wilde hebben met zijn ouders. En er was een dochter die alles 'regelde' voor vader en die ook 'contact onderhield met moeder'. Een geoefend luisteraar weet dan dat niet de vader of de moeder, maar de ene dochter die 'alles' regelt de grootste problemen

heeft. Ik stelde aan de man voor om toch maar bij zijn vrouw te gaan wonen. Gewoon, bij wijze van test en ter willen van het zorgenkind. De man keek me aan of de bliksem hem trof. Dat vond ik toch wel vreemd. Dus vond ik de moed om te vragen wat de reden van de scheiding was. De man vertelde me dat hij en zijn vrouw een gearrangeerd huwelijk hadden gehad. Maar dat ze het nu niet meer 'uithielden' met elkaar, ze pasten gewoon niet bij elkaar. Heel triest, maar de situatie was reddeloos. Met deze kennis was de zaak natuurlijk nog niet opgelost. Maar de persoon die echt 'pastoraat' nodig had was de dochter. Zij draait voor alles op en heeft echt een zwaar leven: ze bemiddelt tussen vader en moeder en zorgt óók voor het zorgenkind. Wat moet er dus gedaan worden? De man woont al jaren in een situatie die verre van optimaal is, zeker niet voor de jongen, het zorgenkind. Ik moet dus eerst aankarten dat de jongen een onderkomen krijgt waardoor hij niet verder beschadigd wordt. En verder heb ik de dochter een gesprek aangeboden om te praten over de situatie. Als maatschappelijk werker weet ik wel wegen om ondersteuning voor haar te krijgen, want zij hoeft vader niet op die manier te verzorgen. De vader moet als beperkt mens hulp krijgen, maar niet van zijn dochter. Daar zijn maatschappelijk werkers voor. De vader zorgt nog voor zijn zorgenkind en misschien levert dat een kans op om een ander huis te vinden. We gaan het zien. Maar in het gesprek met de dochter moet ik haar prijzen omdat ze de zware taak op zich heeft genomen om liefdevol voor haar vader te zorgen. Terwijl ze zelf moeite moet doen om haar hoofd boven water te houden. Op het moment dat ik deze tekst schrijf, begint het verhaal van dit gezin pas. 'De kop d'r veur', zeggen ze dan in het oosten van Nederland. Bart Starreveld, pastor Rehobothkerk.

Terugblik Startzondag.

Wat een bijzondere dienst hadden wij op onze startzondag! Voorbereid en geleid door een groepje gemeenteleden en met medewerking van onze zanggroep, met als hoogtepunt toch wel de hulding van Hans Treurniet, die dit jaar al 60 jaar organist is! Er waren ook veel familieleden en vrienden van Hans aanwezig, hij was erg verrast een oorkonde en een speldje te ontvangen. Na de dienst was er koffie met gebak en de liefhebbers konden nog blijven voor soep en pannenkoeken! Kortom, we kunnen er komend seizoen weer tegenaan!

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.

Foto 1

Foto 2

Foto 3