

## **Eredienst zondag 30 juni 2024 Aanvang 9.25 uur**

Voorganger: Ds. M. Zijlstra

## **Eredienst zondag 7 juli 2024 Aanvang 9.25 uur**

Voorganger: De heer L. Smit

### **Bedankje**

Dank voor alle belangstelling in de vorm van kaarten, telefoontjes en bezoek in de periode dat ik in het ziekenhuis lag en nu al een aantal weken in de Marnix Revalidatie. Het gaat redelijk goed met mij en ik vind het fijn om op de hoogte te blijven van het wel en wee in onze wijkgemeente. Hartelijke groet van Wil van Veelen

### **Verjaarsfeestje**

Het is weer bijna zover. Op vrijdag 5 juli vieren wij de verjaardagen van alle 80-plussers die in het tweede kwartaal jarig waren, nog eens dunnetjes over. Als het goed is heeft iedereen een uitnodiging hiervoor ontvangen. U kunt zich nog aanmelden bij Ilma Frederiks, tel.: 010 435 40 68 of 06 413 542 41. We gaan er weer en gezellige middag van maken met koffie met gebak, een hapje en drankje. Namens de wijkdiakenen: Joke de Zwart

### **Zwerven door de Westwijk**

Kerk in de buurt (2)

In onze geloofsgemeenschap van de Rehobothkerk hebben we verjaardagsfeestjes met gemeenteleden die ouder zijn dan 80 jaar die in een bepaald kwartaal jarig zijn geweest. Dat zijn heel gezellige bijeenkomsten waar verhalen verteld worden. Mensen van boven de 80 jaar leiden weleens een stil bestaan. Met dagen die allemaal op elkaar lijken. Dan is het wel fijn als je als 80-plusser andere mensen kunt spreken in een ongedwongen setting. En om de verhalen van de mensen gaat het: als mensen bij elkaar komen, worden er altijd verhalen verteld. In de kerk is het er gelukkig van gekomen dat we gezamenlijk, met elkaar verjaardagen vieren. Deze vieringen zijn gelegenheden waarop mensen die elkaar niet uitgekozen hebben elkaar tóch ontmoeten. Het is misschien wat onwennig om zomaar ineens gezellig aan tafel te zitten met mensen die je niet zo heel goed kent. Maar tijdens een ontmoeting verdwijnt de onwennigheid en ontstaan gesprekjes. In de Westwijk wonen veel mensen van 80-plus die niet bij onze geloofsgemeenschap horen. Misschien leven ze wel een beetje eenzaam in een portiek waar de mensen elkaar niet zo kennen of spreken. Ook die mensen zouden vast weleens een praatje willen maken met anderen zoals op de verjaardagsvieringen in de Rehobothkerk. Uit ervaring weet ik dat mensen soms zó kunnen vereenzamen, dat ze maar moeilijk anders zouden willen of kunnen. Ze zijn de omgang met anderen wat ontwend geraakt. Als je lang vereenzaamt, leer je het omgaan met andere mensen een beetje af. Dan ga je er tegenop zien om de deur uit te gaan. 'Laat mij maar zitten, ik red me wel, geen behoefte aan contact'. Dat heb ik ouderen in de Westwijk wel horen zeggen. Stel nou eens dat u - lezer van deze tekst - in uw directe omgeving mensen zou kunnen vinden die zo'n ongedwongen gesprek wel leuk zouden vinden. Het hoeven niet per se mensen 'van de kerk' te zijn. Een buurvrouw, een gezin in uw buurt. Misschien vindt u dit een enge gedachte: zomaar met je burens praten zonder dat er een echte dringende reden voor is. Misschien zou u met een paar buurtgenoten kunnen regelen om eens in de drie maanden een koffie-ochtend te hebben met mensen in uw directe omgeving die in een bepaald kwartaal jarig zijn geweest. Net zoals in de Rehoboth-gemeenschap. Zou u dat durven proberen: mensen uit de buurt uitnodigen voor een verjaardags-koffie-tafel van twee uurtjes? Het hoeven niet veel mensen te zijn, twee of drie is al genoeg. Hoe vaker mensen met elkaar praten en hoe langduriger ze dat doen, des te beter. Als mensen elkaar leren kennen in hun alledaagse leven, dan gaan ze spontaan met elkaar meeleven. Ze kennen elkaars verhalen en ze leven mee met wat ze elkaar vertellen. Als ze een reden hebben om bij elkaar te komen, dan kómen ze ook bij elkaar. En dan gaan de verhalen over tafel, over hoe het is om te leven in je huis en in je straat en in je wijk. Eén uurtje in de drie maanden. Dat is toch kerk in de buurt?

Bart Starreveld, pastor Rehobothkerk

### **Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West**

**06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur**

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.