

Wijkberichten maandag 27 mei 2024

Eredienst zondag 2 juni 2024 Aanvang 9.25 uur

Voorganger Mevr. Hanneke Blom

Hanneke Blom was tot voor kort missionair werker in de Windwijzer en gaat per mei aan de slag in Oud Beijerland.

Eredienst zondag 9 juni 2024 Aanvang 9.25 uur

Voorganger de Hr. Theo de Koning.

De heer Theo de Koning is, na te zijn opgeleid tot hovenier, theologie gaan studeren. Daarnaast is hij mediator en procesbegeleider. Hij ontspant door (lange) wandelingen te maken. De heer De Koning woont in Nieuw Lekkerland en heeft een eigen website, eindeloosgelukkig.nl.

In Memoriam Francina Jacoba van Ekelenburg

"Op woensdag 1 mei jl. is op 88-jarige leeftijd ons gemeentelid mevrouw Francina Jacoba van Ekelenburg overleden. Zij woonde in het Billitonflat op nr. 113. Kort voor haar overlijden is zij nog naar De Kreek in 's Gravenzande overgebracht. Zij was alleenstaand en had geen kinderen. De afscheidsdienst vond plaats op 10 mei jl. op Begraafplaats Holy."

Van de diaconie

Ons oudste gemeentelid

Op 24 mei is de heer Van der Kooij 103 jaar geworden. Hij woont al vele jaren aan het Van Schravendijkplein. Met de nodige hulp en alle zorg die mogelijk is. Hoewel hij de meeste tijd in bed - dat in de woonkamer staat - doorbrengt, lijkt het allemaal nog een beetje te doen. Zijn zoon, die ook op leeftijd is, heeft de meeste zorg op zich genomen. Zijn dochter woont in het buitenland, maar was rond de verjaardag een paar dagen in het land. Zij zorgde ervoor dat er nog een aantal mensen op bezoek kon komen, zo ook Wim van Klaveren en ik. We hadden een plantenbak met vrolijke plantjes meegenomen. Hugo Habekotté kwam ook nog langs, dus over kerkbezoek had de jarige niet te klagen. Het was een aangenaam uur bij het bed met de jarige, die genoot van zoveel aandacht, hoewel hij door zijn doofheid niets van de gesprekken meekreeg. Goed dat we apart van elkaar en dichtbij hem nog een paar woorden met hem konden wisselen.

Verjaarsfeestje

Op 5 juli houden wij al weer het tweede verjaarsfeestje van dit jaar. Alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder die in het tweede kwartaal jarig waren (of deze periode nog jarig worden), zijn uitgenodigd voor een gezellige middag van 14.00 tot 16.30 uur in de Rehobothkerk. De jarigen mogen een introducé meenemen. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven dan kan dat alsnog bij Ilma Frederiks, tel.: 010 435 40 68 of 06 413 542 41.

Zwerven door de Westwijk

Té mooi, té nieuw

Mijn vrouw en ik hebben momenteel vijf kleinkinderen. Dat is een grote zegen en ook een bron van veel 'meedenken'. Ik heb gemerkt dat het voor mij niet went, kleinkinderen ontvangen in je leven. Elke keer dat een nieuwe telg op komst was leefden we mee met alles wat er gebeurde. En na de geboorte kwam stevast het moment dat je het kleinkind voor het eerst zag of zelfs mocht vasthouden. Steeds maakte bij die eerste ontmoeting met een klein kind een ontroering meester, die ik niet onder controle kreeg. Het nieuwe leven kwam telkens met grote kracht binnen in mijn leven. Het verbaasde me elke keer opnieuw. Als u kleinkinderen heeft herkent u het misschien wel, denk ik. Laatst was er in de wijk een Somalische vrouw zwanger van een kind. De vrouw was ongehuwd moeder en zorgde al voor een aantal eerder geboren kinderen. Telkens als ik die vrouw zag, vroeg ik hoe het ging. Het ging natuurlijk goed, al was het gezeul met een ongebooren kind ook niet echt comfortabel. Op zekere dag zou het moment van de geboorte

daar moeten zijn. Maar het kind maakte nog geen aanstalten om geboren te worden. Het duurde zelfs nog een hele week. Intussen werden alle mensen in haar omgeving wat ongerust. Het was nu toch echt de tijd voor de geboorte. Maar die kwam niet. Op een dag besloot de vrouw het ziekenhuis te bellen. Ze kreeg een dokter aan de telefoon en ze legde haar situatie uit. Prompt kreeg ze een afspraak die nog een paar dagen in het verschiet lag. Op die dag ging ze naar het ziekenhuis en op dezelfde dag werd een gezonde dochter geboren. Toen ik haar een paar dagen daarna op straat zag - in het gezelschap van andere Somalische vrouwen - kreeg ik het verhaal te horen. Het kind lag in blakende welstand in een wagen en vroeg vooral om veel voedsel. Wat ze dan ook kreeg van de moeder. Een week daarna kwam ik het hele gezelschap opnieuw tegen op straat. Toen vroeg ik aan haar of ik het kind ook even mocht vasthouden. Ze haalde haar jongste dochter meteen uit de wagen en legde haar in mijn armen. En toen voelde ik onverwacht opnieuw - als bij mijn eigen kleinkinderen - die schok van verwondering en ontroering door mij heen gaan. Ik wilde me natuurlijk niet laten kennen, maar ik merkte dat de dames het allang aan me gezien hadden. Wat prachtig om zo'n nieuw begin in je armen te hebben! Ik had een wonder in mijn armen, dat ik in nederigheid alleen maar kon aanvaarden. Toen ik het meisje een minuut gewiegd had gaf ik het aan een andere moeder die deel uitmaakte van het gezelschap. Met grote tederheid nam zij het kind van mij in haar armen. Ook zij wiegde het en keek met een blij gezicht naar de moeder. Op die dag heb ik geleerd dat verbinding met mensen een geschenk is dat je niet kunt arrangeren. Ik denk dat de belangrijke dingen in je leven alleen maar in deemoed ontvangen kunnen worden. Zonder deemoed kun je de grote dingen niet aannemen in je leven. Misschien is dat het wel: sommige dingen zijn te mooi, je kunt de komst van een klein nieuw mensje alleen maar ontvangen, je hart gaat er vanzelf van open. De komst van een nieuw mens in de kring van je leven zet alle dingen even op losse schroeven. Die schok is een emotie die ik alleen maar kan ondergaan, omdat de aanblik van een nieuw mensje totaal ontwapenend is. De kerkvader Augustinus merkte eens op: de mens is door God geschapen 'opdat er een begin zou zijn; een begin dat er op die manier nooit tevoren was geweest'. Dat God in zijn schepping de mens een plaats geeft, betekent dat er vernieuwing mogelijk is. De belofte van dit nieuwe begin wordt het mooist samengevat in de evangelieboodschap 'Een kind is ons geboren'. Ik denk dat elk nieuw begin, in de Westwijk of waar dan ook, mijzelf ook een beetje vernieuwt. Een nieuw begin is waar we allemaal zo naar uitzien. En als ik dan ineens een nieuw begin in mijn armen gelegd krijg, dat geeft dat weer moed. Zodat ik mijn werk met mensen weer kan voortzetten, waar dan ook, telkens opnieuw.

Bart Starreveld, pastor Rehobothkerk.

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.