

Wijkberichten maandag 13 mei 2024

Eredienst zondag 19 mei 2024 "PINKSTEREN"

Bethelkerk: : aanvang 10 uur: Voorgangers Pastors Annabell de Jong en Petra Nijboer

Rehobothkerk: aanvang 10 uur: Voorganger Geert van Meijeren

Eredienst zondag 26 mei 2024 Aanvang 9.25 uur

Voorganger de Hr. M. Hofman

Vergadering W.W.G.:

Maandag 27 mei a.s. wordt er weer een W.W.G.vergadering gehouden voor alle wijken achter de Marathonweg en de buitenwijk. Deze vallen onder de ouderlingen Wim Poot en Hannie Baauw.

Samen met enkele trouwe medewerkers zullen we deze middag de wijken weer doornemen.

De vergadering begint om 14.00 uur in de Rehobothkerk. Lenie de Boer-Keijzer

Verantwoording Wijkdiaconie april 2024

Het is altijd fijn als je weer een enveloppe in de brievenbus vind, met daarin een gift voor de wijkdiaconie of voor de bloemengroet. Dat was ook weer in de maand april het geval. Zo waren 2 enveloppe van Wil Verkade met ieder € 25,00 voor de algemene kas en de bloemengroet. En Wil had nog een enveloppe met € 10,00 voor de bloemengroet. Verder had ik een gift van € 10,00 (via Joke de Zwart) en € 14,00 voor de algemene kas. En voor de bloemengroet een gift van € 5,00 via Lenie de Boer en € 20,00 via Truus van de Vlis. Op de bank heb ik de volgende bedragen gekregen: € 20,00 via Wim Poot en € 10,00 via de wijkpenningmeester beide voor de bloemengroet en € 25,00 via de Centrale Diaconie voor de algemene kas. In de bloemenbussen zat het mooie bedrag van € 53,50. De koffiepot van de woensdagochtenden is weer een keertje geleegd en daar zat het mooie bedrag in van € 155,10. Van dat mooie bedrag kunnen de kosten van o.a. de koffie en de lunch enz. weer betaald worden. Iedereen weer bedankt voor uw bijdrage aan de wijkdiaconie. Ten overvloede toch nog even het bankrekeningnummer vermelden: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Diaconale Wijkkas Centrum-West Met vriendelijk groet Arie Noordhoek

"Product van de maand" voor de Voedselbank.

Zaterdag 18 mei is weer de derde zaterdag van de maand. Naast het brengen van oud papier kunt u ook weer het "product van de maand" inleveren. Voor de maand mei is het **toilet papier**. U weet het "product van de maand" zijn artikelen die de klanten normaal niet krijgen. Vorige maand was het o.a. pindakaas en er zijn ongeveer 80 potten ingeleverd. Daar zijn de klanten van de Voedselbank erg blij mee. Er zijn gevers die het "product van de maand" tijdens een reclame willen kopen, daarom vermeld ik alvast het product voor juni. Dat is beschuit en ontbijtkoek.

Namens de klanten en vrijwilligers van de Voedselbank; Hartelijk dank voor uw bijdrage. Arie Noordhoek

Verantwoording Wijkkas april 2024

In de maand april werden de volgende bedragen ontvangen. De opbrengst van de offerblokken in de maand april bedroeg € 19,40. Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft is bestemd voor de bloemenpot van de wijkkas diaconie. Via Lenie de Boer werden drie giften van € 20 ontvangen, totaal dus € 60! Ons aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maand maart bedroeg € 34,85 (0,82 ton). De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 17 en 18 mei aanstaande. Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen en aanmoedigen om zoveel mogelijk oud papier te komen inleveren. Ook kunt u kleding e.d. inleveren voor Dorcas. Alle gevers en de medewerkers van het oud papier heel veel dank. Een hartelijke groet, Paul Faas Wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

De tijd gaat snel.

Zeker wanneer er speciale dagen vallen binnen een korte periode moet je opletten, dat mededelingen op de juiste tijd aangeleverd worden. Het is geen nieuws, als we nog eens schrijven, dat er iedere woensdagmorgen koffie gedronken kan worden in de Rehobothkerk. En uiteraard zijn mensen uit uw omgeving van harte uitgenodigd. De reden, dat we dit stukje nog eens plaatsen is om te melden dat woensdag 29 mei na de koffie weer een lunch geserveerd wordt. Omdat er meestal nogal wat aanmeldingen zijn, vinden we het prettig als u de intekenlijst even invult. Dit kan op woensdag en zondag tijdens het koffie drinken. Namens de diakene Jaap Kleijwegt

Ontmoetingsochtend zaterdag 18 mei 2024

Ontmoeting bij een kop koffie met wat lekker erbij. Uw oude kranten worden weer dankbaar in ontvangst genomen door het O.P.A-team. In de boekenkast vindt u naast leesboeken ook nog vele kookboeken. De kratten voor de voedselbank staan er weer om gevuld te worden. Welkom.

Zwerven door de Westwijk Geloven in de wijk

‘Geloven in de wijk’ betekent dat je als geloofsgemeenschap niet alleen maar op zondag bij elkaar komt in een kerkgebouw. Je gelooft elke dag van de week altijd mét anderen en ook met de mensen in je wijk. Sterker nog: je hebt de gouden kans om je enthousiasme, je vertrouwen en je geloof niet voor jezelf te consumeren. Strooi rijkelijk om je heen met hoop en vriendelijkheid in de buurt waar je woont, in je wijk. Je gelooft – hoopt – hebt lief met het oog op elkaar én op de anderen in je wijk. Je hebt de mogelijkheid om met je christen-zijn aan het werk te gaan in je directe omgeving: je gezin, je straat, je wijk. Benut de kansen om mensen geloof te bieden en hoop en een vriendelijk woord! Een tijdje terug vierden we als gelovigen Hemelvaartsdag. Het was mooi weer en heel Nederland was vrij. Nederland is weliswaar vrij op Hemelvaartsdag, zonder eigenlijk te weten waarom iedereen vrij is. Wie weet er nou waar ‘Hemelvaart’ over gaat? In veel kerken werd op die donderdag (= 40 dagen na Pasen) een kerkdienst gehouden. Traditioneel komen weinig mensen naar de dienst op Hemelvaart. Dus ook binnen de kerk staat Hemelvaart niet warm in de belangstelling. Hoe vertaal je ‘Hemelvaart’ naar de mensen in de wijk? Een tijdje terug liep ik met de toezichthouder van de gemeente Vlaardingen door de Westwijk. We liepen een willekeurig portiek binnen en we belden aan bij een woning. Een meneer deed open en we begonnen een gesprekje. ‘Woont u naar uw zin hier? Bent u gelukkig in dit huis?’, vroegen we. De meneer aarzelde met antwoorden. Het waren best pittige vragen. Maar als je pittige vragen stelt, dan weten de mensen meteen wie je bent en vrijwel altijd prikkelen directe en diepere vragen de mensen. De meneer vertelde dat hij best een aantal jaren in het portiek woonde. En hij vertelde ook dat hij eigenlijk de andere mensen in het portiek nog altijd niet echt kent. In het voorbijgaan groeten de bewoners van het portiek elkaar niet eens. Je voelt bij zo’n antwoord dat het leven in zo’n portiek niet echt vrolijk of gemoedelijk is. Wat heeft dit nou allemaal te maken met Hemelvaart en ‘geloven in de wijk’? Ik begon de meneer te schilderen hoe het leven in het portiek eruit zou zien als de mensen in het portiek elkaar nou eens wél zouden groeten. Omdat dát na de Hemelvaart de vertaling is van ons geloof naar dit portiek. Het is bij maatschappelijk werkers een bekend verschijnsel, dat veel mensen – met name senioren – een heel klein netwerk hebben. Als er iets met ze gebeurt is er vaak niemand die er iets van weet, laat staan dat de senioren iemand hebben die naar hen omziet. De senioren binnen de kerk hebben elkaar tenminste. Maar de mensen die geen lid zijn van de geloofsgemeenschap hebben vaak niemand, zelfs soms geen kinderen die naar hen omzien. Daarom is de verbinding tussen de geloofsgemeenschap en de wijk waar je in woont zo belangrijk. Die verbinding is eigenlijk de opdracht voor de kerk na Hemelvaart. Hemelvaart betekent dat u en ik als gelovigen met een gerust hart en met een opgeheven hoofd in de voetsporen van Jezus mogen treden. Wij mogen de verbinding leggen tussen onze wijk en het Rijk van God. Altijd op je eigen manier en met de middelen die jij toevallig hebt. Als je je geloof vertaalt naar vriendelijkheid voor andere mensen, dan kún je het niet verkeerd doen. Ik heb het al vaker gezegd: Jezus was misschien de eerste straatpastor. Hij bracht mensen – zieken, eenzamen, outcasts, boeven – het zicht op het Rijk van God. In de kring rondom Jezus kunnen mensen op adem komen, daar mogen mensen vertellen hoe het écht met hen gaat, dáár vinden ze een luisterend oor. Wat hen écht bezighoudt of dwars zit mag daar gezegd én gehoord worden. In de hemel, de hoogste plaats, waar God zelf woont, steunt Jezus dit werk in de wijk. ‘Ga naar de mensen, steek hen een helpende hand toe, geef hen een luisterend oor, loop met hen mee als dat nodig is, troost hen!’, zo moedigt

hij ons als geloofsgemeenschap aan. In de hemel, de hoogste plaats die er is, wordt het geloven in de wijk, het verlichten en troosten van wijkbewoners – al dan niet met problemen – permanent toegejuicht. Als je met jouw eigen woorden en daden en trouw aan de mensen gelooft in de wijk, samen met de andere mensen, kun je rekenen op de aanmoediging door Jezus zelf. Dan kun je echt niet meer stuk.

Bart Starreveld, pastor Rehobothkerk

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.