



Met deze brief willen wij u op de hoogte houden van het kerkelijk gebeuren.



We zenden de dienst van vanmorgen uit via LIVESTREAM
U kunt thuis meekijken.

Klik daarvoor om **9.20 uur** op het plaatje van de kerk:

Wilt u een dienst later bekijken klikt u hier eveneens op:



VREDESHALTE

Wij schrijven u nogmaals aan vanuit het pop-up initiatief **Vredeshalte**, recent in korte tijd opgezet vanuit de PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen, samen met Zona Franca en verschillende andere maatschappelijke en culturele organisaties binnen Vlaardingen. In Nederland leven de burgers vanuit heel veel verschillende sociale achtergronden, culturen en religies in betrekkelijke vrede en harmonie samen. Elders op de wereld is dat helaas niet zo vanzelfsprekend, de wereld staat in brand. Met de oorlogshandelingen en verwoestingen in Oekraïne en Gaza als schrijnende dieptepunten met vele onschuldige burgerdoden, gewonden, vermisten, wezen en daklozen tot gevolg.



Kortgeleden nog maar (september) hebben we in Vlaardingen de Vredesweek afgesloten; het thema was én is "Geen Vrede met Oorlog". We voelden dan ook de sterke drang om iets te doen: mensen de gelegenheid geven om hun emoties te uiten, samen te brengen, ontmoetingen te laten plaatsvinden, dialogen te laten ontstaan. Zonder vooroordelen samen te schrijven, zingen, tekenen, schilderen of gewoon een praatje maken bij een kopje koffie of thee. Daarom zoeken wij doelgericht contact met zoveel mogelijk instanties, organisaties, vrijwilligers en anderen die hieraan mee willen werken, die ook een steentje bij willen dragen. Die de VREDESHALTE BEZOEKEN, als groep of individueel.

Op 4 november jongstleden is de Vredeshalte geopend, tot waarschijnlijk half december zal in ieder geval elke woensdagmiddag en zaterdagmiddag van 13.00-17.00 uur de ruimte gastvrij toegankelijk zijn voor eenieder. **Voor groepen** is dit, in overleg, ook op andere dagdelen mogelijk. Doorlopend is een expositie te zien van grote kunstwerken die tijdens de Vredesweken in 2018, 2020 en 2022 gemaakt zijn door eerder voor oorlogsgeweld naar Nederland gevluchte kunstenaars, samen met inwoners van Vlaardingen. De locatie is op het Liesveld, in een groot leegstaand winkelpand naast de voormalige ANWB-winkel (Liesveld 126). Kunnen we ook op u rekenen? Brengt u ons een bezoek met kinderen, jongeren, ouderen, geboren of nieuwe mede Vlaardingers. Familie, vrienden, collega's, burens, hobbyclubs, kerkgenoten, werknemers **Maakt u de Vredeshalte ook bekend met onze (bijgaande) flyer?** Voel u verbonden, wees welkom!! We horen/ lezen graag uw reactie, **we zien u graag binnenkort bij onze tijdelijke VREDESHALTE!**

Namens de werkgroep Vredeshalte
Han Raeijmaekers, secretaris PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen



12 NOVEMBER 2023

Voorganger : Ds. K. Blei
Organist : Kees Quak
Lector : Henriette Jansen

VOORBEREIDING

Orgelmuziek: ´

Welkom en algemene mededelingen

Stil gebed

Zingen: lied 85 : 1 en 2

Bemoediging

Vg. : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Gem. : die hemel en aarde gemaakt heeft,

Vg. : die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gem. : en niet laat varen het werk van Zijn handen.

Groet

Vg. : Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer.

Gem. : Amen

Zingen: lied 85 : 3 en 4

Smeekgebed

eindigend met gezongen Kyrie acclamatie: Lied 299e (Kyrie-gedeelte)

Zingen: Glorialied: 299e

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag/gebed om verlichting van de heilige Geest eindigend met: ´in de eeuwen der eeuwen´.

Gem. : Amen

Schriftlezing: Jesaja 48 : 17 - 21

Zingen: Lied 659 : 1,2,3 en 4

Schriftlezing: Matteüs 25 : 14-30

Zingen: 339 A

Verkondiging

Zingen: lied 756 : 1,2,3,4,5 en 6

GAVEN L



Diaconale mededelingen



De **collectes** zijn deze zondag voor :

1. Kerk in Actie/Werelddiaconaat
2. Protestantse Gemeente te Vlaardingen.

Diegenen die de dienst thuis meevieren, kunnen hun (collecte)gift voor beide bestemmingen in één bedrag overmaken op de bankrekening van de Diaconie: NL68 RABO 0373 7394 43. Tenzij bij de overschrijving anders vermeld, wordt uw gift evenredig verdeeld over beide collectedoelen.

Komend weekend is er weer een actie voor de Voedselbank.

U kunt hiervoor toiletpapier inleveren op zaterdag van 9 tot 12 en op zondag voor de dienst.

Afkondiging van overlijden:

Zingen: Lied 739 : 1 en 2

Dienst der gebeden

- Dankgebed
- Voorbeden, elke voorbede te beëindigen met:
Vg. Zo bidden wij samen Lied 367^e
- Stil gebed
- Onze vader

ZENDING EN ZEGEN

Zingen: lied 755

Zending

Zegen:

Gem. : AMEN

Orgelspel:



"Want zonder Mij kunt gij niets doen".
Johannes 15:3b

Ondanks heel veel doorzettingsvermogen en vechtlust moeten wij nu toch echt afscheid nemen van mijn allerliefste man en maatje, onze lieve vader en opa

Johannes de Boer
-Jan-
Schijpluiden Vlaardingen
* 14 maart 1943 † 6 november 2023

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 13 november om 11.00 uur in de Rehobothkerk, Bilttonlaan 104 te Vlaardingen.

Na afloop brengen we Jan naar zijn laatste rustplaats op begraafplaats Holy, Olmendreef 150 te Vlaardingen.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in het naas gelegen uitvaartcentrum tot 14.30 uur.

In plaats van bloemen graaegen donatie aan het KWF.

Keesonstraat 1
3132 TH Vlaardingen

Lenie de Boer-Keijzer
Marga de Boer
Jesper
Manlene
Perry & Liesel
Pepijn
Henry & Jur van Dam-de Boer
Lisa
Rick & Sammie
Madelief & Ruben

We zenden de afscheidsdienst van Jan de Boer maandag 13 november uit via LIVESTREAM.
Klik daarvoor om 10.50 uur op het plaatje van de kerk:



kerk in actie

Werelddiaconaat Libanon - Kansen voor jongeren in achterstandswijk



Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. Jongeren centrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst.

Met je bijdrage steun je werelddiaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het jongeren centrum Manara in Beiroet. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte jongeren Libanon, of doneer online.

Meer informatie op kerkinactie.nl/jongerenlibanon

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Kliederkerk 12 november: Kom jij ook?

Op zondag 12 november is er weer Kliederkerk in de Windwijzer.

Het thema is: Weet jij hoe laat het is?

Je bent van harte welkom vanaf 14:45 uur. Met elkaar gaan we weer op een creatieve manier aan de slag met een Bijbelverhaal. Dit keer het verhaal dat er een nieuwe wereld gaat komen. Wanneer er knoppen en blaadjes aan komen, weet je dat het gauw zomer wordt. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld. Als je ziet gebeuren wat is voorspeld, dan weet je dat het niet lang meer duurt, dat het vlakbij is. Die nieuwe wereld.

Hoe zien wij 'die nieuwe wereld'? Wanneer? Weet jij hoe laat het is?

We beginnen de Kliederkerk met verschillende activiteiten om het thema te ontdekken. Na een korte

viering eten we samen en sluiten we de middag samen

Kliederkerk VLAARDINGEN

Weet jij hoe laat het is?

Locatie: De Windwijzer
Schiedamseweg 95, 3134 BD
Vlaardingen

Zondag 12 november 2023
14:45 - 17:00 uur

Vanuit de Windwijzer: 3 luik rondom Zin op Zondag

Met ingang van september bieden we rondom Zin op Zondag een tweetal activiteiten aan. “Het verhaal vooraf” is een bijeenkomst om in het thema van de Zin op Zondag lezing met elkaar te verkennen. “Het vervolg” is een doe-activiteit rondom het thema. De activiteiten zijn ook los van elkaar te bezoeken. We hopen je bij één of meerdere activiteiten te zien!

Voor de maand november is er het volgende programma:

Het verhaal vooraf: Omgaan met verlies en gemis

In aanloop naar de lezing op Zin op Zondag “Ik mis je terwijl je bij mij bent” is er een moment van ontmoeting om verdriet, verlies en gemis te delen. Dat doen wij in het licht van de Eeuwige. Heb je een gedicht, tekst of lied dat je troost en steun geeft, neem deze dan mee.

📅 Woensdag 15 november: 20.00 tot 22.00 uur.

Zin op Zondag: Ik mis je terwijl je bij me bent – ds. Marianne Vonkeman

Ds. Marianne Vonkeman, voormalig predikant in Vlaardingen, hield dertig jaar een dagboek bij over God, de liefde en de dood. Hierin gaan de pijn en het geluk in relaties en predikantenwerk samen op met innerlijke ervaringen en bespiegelingen over de omgang met God. Op zondag 19 november zal zij met name ingaan op het omgaan met sterven en rouw, in haar werk en haar persoonlijk leven.

📅 Zondag 19 november van 15.00 tot 16.00 uur

Het vervolg: In onze gedachten

Als vervolg op de Zin op Zondag lezing is er bij Licht op de week op maandag 20 november een gedachtenismoment. We herdenken de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. Er is voor iedereen de mogelijkheid een kaarsje te branden voor een overleden dierbare.

📅 Maandag 20 november: 10.30 uur (ipv 11.00 uur zoals op de ladder staat)