

Wijkberichten maandag 2 januari 2023

‘Epifanie’ betekent ‘verschijning’

God is mens geworden. God is mens geworden opdat wij mensen worden. De weg van Jezus van de voerbak tot zijn kruis; de weg van de opstanding; de weg van Gods heil. Het licht van Kerst is immers enkel te verstaan vanuit het licht van Pasen. God is mens geworden. Epifanie: de tijd van wie ons verschenen is in het Kind van Bethlehem. Want het is niet de bedoeling dat wij in Bethlehem blijven staan, weer overgaan tot de orde van de dag. Het gaat om het openbaar-worden van Gods heil, van Gods heilsweg in Jezus Christus de Zoon.

De hemel opende zich toen Hij zich door Johannes liet onderdompelen in de Jordaan. Een paasverhaal: Hij die aan ons gelijk bij ons gekomen is: Hij gaat ons voor, met ons mee door de ondergang in het doodswater naar een nieuw bestaan. Zo worden wij mensen. Het kon ook nergens anders dan in de Jordaan. De Jordaan is de scheiding tussen de oude wereld en het nieuwe beloofde land. Er moest een paaswonder gebeuren om, onder Jozua, het volk door de Jordaan te laten gaan: de Ark van het Verbond wordt ingezet in het midden van de stroom; de Allerhoogste, de Redder zelf waagt zich en zet zich in het allerdiepste. En het water wijkt en de oever van de toekomst van belofte wordt bereikbaar. Zo is de nieuwe Jozua, Jezus, ‘God is Redder’, ondergegaan in het water van de grenssituatie tussen het oude en nieuwe bestaan, tussen dood en leven. Zo zijn de lezingen van aanstaande zondag, 8 januari: Jesaja 43 : 1 – 7 en Mattheüs 3 : 13 – 17.

Het wordt nog eens onderstreept. Als er een bruiloft in het water dreigt te vallen. Wanneer op de bruiloft van twee mensen in Galilea, eigenlijk: wanneer op de bruiloft van God en de schepping, klinkt: ‘De wijn is op’, zal het dan maar weer water drinken worden en het feest voorbij en over; mooi, maar ’t was maar voor even?! Maria doet de kreet dat de wijn op is en het bitse antwoord van Jezus volgt. Hij is niet gekomen om een feestpartij te organiseren, maar om het feestelijke van de geschiedenis te redden. Het gaat Hem en in Hem om de komst en de doorbraak van het Koninkrijk Gods. De opening is immers al een klaroenstoot: ‘op de derde dag’! De paasdag na de dood; de scheppingsdag waarop zelfs twee keer klinkt dat God zag dat het goed was, tot zijn, Gods, bestemming kwam. Jezus kijkt al naar de grote Bruiloft van het Lam, wanneer Hij zijn uur gekomen ziet en weet en met het offer van zijn leven de redding van alle ellende van de geschiedenis mogelijk maakt. En het water wijkt en wordt tot de wijn van de meest superieure kwaliteit: doodswater wordt de gloedvolle vreugde van het Koninkrijk van God. De grauwe geschiedenis gaat niet ten onder in algehele chaos. Ook een paasverhaal. De lezing is Johannes 2 : 1 – 11, maar dan is het al zondag 15 januari.

Nieuwe mensen worden: mensen worden weggeroepen uit hun oude bestaan om met Jezus als zijn leerlingen mee te gaan, Hem na te volgen. Dan de heelmaking van mensen in hun aangetaste bestaan; dat is bevrijding, dat is heil-making van mensen uit de greep van wat hen ten dode houdt. Paasverhalen.

Jezus’ verschijning/epifanie geeft nieuw perspectief: rond Hem licht de grond van de schepping op, het geheim van het leven-zelf, het wezen van God. Hij is mens geworden opdat wij nieuwe mensen worden: de nieuwe toekomst van zijn Koninkrijk betreden en niet blijven in de oude orde van de dag. Anders blijft de schepping woest en ledig.



Ten slotte

In de afgelopen tijd is er een hele stapel kaarten met goede en warme wensen voor Kerst en Nieuwjaar 2023 via de brievenbus op de deurmat gevallen en mijn postvakje in de consistorie bleek ook een goedwerkend adres. Ook op deze plek heel veel dank voor al die hartelijke tekenen van verbondenheid met elkaar! Altijd wat minder persoonlijk via het wijkbericht, maar ook van partner/vriendin Adri Korver, onze allerbeste wensen voor een goed, veilig en gezond 2023; en misschien heel ouderwets, of op zijn minst klassiek: ik ervaar die woorden nog altijd als het diepst veelzeggend: heil en zegen in het nieuwe kalenderjaar! Daarbij een hartelijke en warme groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Wijkdiaconie

Voedselbank. Als vrijwilliger van de Voedselbank wil ik alle gevers hartelijk danken voor het doneren van de pakken koffie, thee en/of suiker. Bij elkaar waren het 65 pakken, een mooie start van een nieuwe actie. De volgende inzameling is gelijk met de oude kranten op zaterdag 21 en zondag 22 januari aanstaande. Dan willen we graag luchtdichte verpakte kaas ontvangen.

Bloemengroet. Ook wil ik uw aandacht vragen voor de bloemengroet. Door het samengaan met de Wijkgemeente Grote kerk zijn onze boeketten wat groter en duurder geworden. Nu hebben beide wijkgemeentes dezelfde boeketten. Op de eerste zondag van de maand staan de bloemengroetbussen bij de uitgang, uw bijdrage is dan van harte welkom. Gemeentelieden die thuis de dienst volgen en bij willen dragen aan de bloemengroet kunnen hun bijdrage overmaken op rekening van de Wijkdiaconie Centrum West.

Verantwoording. Voor de bloemengroet zijn afgelopen maand de volgende giften binnen gekomen: € 80,00 in de bussen voor de bloemengroet, en via de bank € 10,00 en € 10,00 via de wijkpenningmeester. Met deze laatste giften van 2022 zijn de ontvangsten bijna gelijk aan de uitgaven van de bloemen.

Op dinsdag 20 december was het een gezellige kerstbijeenkomst voor de ouderen. Na de maaltijd is er een collecte gehouden en die heeft € 436,00 opgebracht. Een heel mooi bedrag.

Overige giften in de maand december: via de bank € 20,00 en via Joke de Zwart 2 x 20,00, via Wim Poot ook € 20,00 en via Jaap Kleijwegt kreeg ik ook een zakje met kleingeld, geteld was het € 13,50.

Afgelopen jaar hadden we ook koffiedrinken en ook een paar een lunches op de woensdagochtend. Elke week zijn er tussen de 20 en 30 bezoekers, die gezellig met elkaar kunnen praten. Ook financieel was het geslaagd, totaal is er ongeveer € 950,00 in de koffiebuis gestopt, meer dan de kosten. Dit had ik niet verwacht, bedankt koffiedrinkers.

Woensdagochtend. Ook in het nieuwe jaar gaat het koffiedrinken op woensdagochtend door. U bent van harte welkom om een kopje koffie te komen drinken. Dat kan tussen 10.00 en 12.00 uur. Woensdag 11 januari is er weer een warme lunch aansluitend op het koffiedrinken. Wilt u mee eten dan graag even Jaap of Nel Kleijwegt bellen. Tel.: 010 – 4351039.

Met een hartelijke groet,

Arie Noordhoek, penningmeester
Rek.nr.: NL16 INGB 0003 5314 05
t.n.v. Wijkdiaconie Centrum West

Wijkkas

In de maand december werden de volgende bedragen ontvangen. Dit jaar was er weer opbrengst van de offerblokken. Door de pandemie heb ik verzuimd om de volgende bedragen te verantwoorden: tot medio juli € 105,10, van juli tot en met oktober € 95 en tot het eind van dit jaar € 41,75. Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft is bestemd voor de bloemenpot van de wijkkas diaconie. Via Lenie de Boer werden twee giften ontvangen van € 10 en € 20.

Het aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maand november bedroeg voor onze wijk € 69,50 (1,86 ton). De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 20 en 21 januari aanstaande. Ondanks dat de prijs van het oud papier is gedaald, wil ik toch iedereen van harte uitnodigen en aanmoedigen om het oud papier te blijven inleveren. Ook kunt u kleding e.d. inleveren voor Dorcas.

Alle gevers en medewerkers van het oud papier heel veel dank. Ik wens u allen een gelukkig, voorspoedig en vooral gezond 2023 toe. Een hartelijke groet,

Paul Faas, wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Wijkwerkgroep

Voor de wijken: Lage Weide; Hoogkamer; Zuidbuurt; Marnixflat; Wetering/ Wijk Wetering; Buitenvijk is er weer overleg met contactpersonen en ambtsdragers. Maandag 9 januari a.s. om 14.00 uur. Onder leiding van Wim Poot en Hannie Baauw.

Lenie de Boer-Keijzer

Dank

Wij willen u hartelijk bedanken voor de mooie bloemen die wij mochten ontvangen voor ons 55-jarig huwelijk! Groet,

Sinus en Hennie Koerts

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.