

Wijkberichten maandag 14 november 2022

Kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar gaat afsluiten: de zondag van de Voleinding – nu 20 november – is de laatste zondag van het kerkelijke jaar en op de eerste adventszondag – dit jaar op 27 november – begint het nieuwe jaar van de kerkelijke telling. Dat lijkt een beetje op een ‘breuk’, maar dat is het niet; wij leven niet in een oneindig draaiende cyclus of cirkel, maar doelgericht naar het Koninkrijk Gods. Dat is dus volstrekt anders dan opkomst, ondergang, opkomst, enzovoort. In de inhoud van de zondagse diensten is die doorlopende lijn ook te zien: de eerste twee adventszondagen dragen duidelijk de thematiek van de voleinding en pas de laatste twee adventszondagen richten zich op de geboorte van onze Heer. Speels gezegd, leven wij deze komende week als het ware tussen wederkomst en komst. Op de eerste zondag van Advent wordt de Schrift dan ook geopend met de lezing van Mattheüs 24 : 32 – 44. Dat is uit de ‘rede over de laatste dingen’, die Mattheüs 24 en 25 beslaat. Op zondag 27 november zal ik de voorganger zijn in onze Rehobothkerk.

Het komende kerkelijk jaar zal in het teken staan van de lezingen uit het evangelie van Mattheüs – ‘Mattheüsjaar’ –; in Noordwest Frankrijk ligt de stad Lens en daar is het museum ‘Louvre-Lens’, waar kunstschaten van het Parijse Louvre tentoongesteld worden. Van Rembrandt (1606 – 1669) is daar het schilderij van Mattheüs te bewonderen uit 1661. De evangelienschrijvers worden vaak afgebeeld met een symbool: Marcus een leeuw, Lucas een stier, Johannes een adelaar en Mattheüs met een engel.



Avondgebeden

Het goede gebruik is er al jaren om in de adventstijd avondgebeden te organiseren. Dat gebeurt ook dit jaar weer en opnieuw als een gemeenschappelijke viering van onze wijkgemeente met de wijkgemeente Grote Kerk en de gemeente van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, de Fonteinkerk. Deze korte en ingetogen avondgebeden zijn wekelijks op woensdag, te beginnen op woensdag 30 november. Dat is in de eerste adventsweek. Alle avondgebeden zijn nu in de Rehobothkerk en beginnen om 19.30 uur. Nieuw is – en fijn! – dat de vieringen via livestream uitgezonden worden en u dus ook thuis er bij aanwezig kunt zijn. Elke woensdag in Advent dus: na 30 november ook op 7, 14 en 21 december. U bent er hartelijk welkom!

Ten slotte

Wij hopen op goede en fijne diensten en een zinvolle en gezegende tijd van Advent! Een hartelijke en warme groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Eredienst

Zondag 20 november mogen we welkom heten in onze eredienst ds. R. Wattel uit Hoofddorp die dan bij ons zal voorgaan. We wensen elkaar ook deze zondag een goede en gezegende dienst toe.

Lenie de Boer- Keijzer

Vanuit de kerkenraad

Welllicht ten overvloede maar toch nog even over het samengaan met wijkgemeente Grote Kerk.

Per 18 december komt de wijkgemeente naar de Rehobothkerk. De diensten van wijkgemeente Centrum-West vangen aan om 09.30 uur en na de dienst kunnen wij dan koffie drinken in de grote zaal. De diensten van wijkgemeente Grote Kerk vangen aan om 11.00 uur en zij kunnen na hun dienst ook aan de koffie. Dit zijn vaste tijdstippen die vooralsnog niet wijzigen.

Mij bereiken opmerkingen over de tijdstippen dat 09.30 te vroeg is maar 11.00 uur weer te laat is. Dat begrijpen wij, maar we moeten toch een keer beslissen hoe of wat. Dit leek ons de beste oplossing. Maar alle afspraken met wijk GK zijn niet in beton gegoten. Wanneer wij merken dat er iets gaan wringen, gaan we direct met elkaar rond de tafel om te kijken hoe we het gaan oplossen.

Dan zijn er opmerkingen waarom we niet gelijk samen één dienst kunnen gaan houden. Dat is nu echt een brug te ver. We hebben dit in de gesprekken uiteraard aan de orde gesteld, maar gemeenteleden van wijk GK gaan al met moeite de Grote kerk verlaten, en dat is logisch. Vervolgens komt men in een vreemde kerk. En dan is de invulling van beide diensten toch wel anders. Dus nu samengaan zal onzes inziens kunnen leiden dat mensen dan maar thuis blijven of elders gaan ‘kerken’. Dat kan echt niet. Voor de toekomst sluiten we niets uit, maar we willen dit op natuurlijk basis laten geschieden.

Dan over de komende diensten. Ook Wijk GK heeft een Kerstnachtdienst die om 19.30 aanvangt. Na de dienst drinkt men nog koffie. Het leek ons goed dat wijk CW dan een half uurtje opschuift en de Kerstnachtdienst voor wijk CW om 21.30 uur aanvangt.

Dan de oudejaarsdienst. Ook wijk GK heeft dan een dienst om 19.30 uur. Om wijk CW hierna nog een dienst te laten houden wordt wel wat laat. Er is nog even overwogen deze dienst voor wijk CW te laten vervallen vanwege de geringe bezetting maar alles wat je laat vervallen komt nooit meer terug. Uiteindelijk kwam het idee dat wijk CW dan een dienst vooraf aan de dienst van wijk GK gaat houden. Deze zou dan om 18.00 uur aanvangen. Dit leek ons de beste oplossing. We zijn nog in overleg met wijk GK om hun dienst om 20.00 uur aan te laten vangen zodat wijk CW om 18.30 kan beginnen. Is een iets betere tijd maar dat krijgt u nog te horen.

Vragen of opmerkingen? Stel ze. U kunt de kerkenraadleden altijd hiervoor aanspreken.

Bram van der Staaij

Dank

Dank voor alle aandacht in de vorm van kaarten bloemen en telefoontjes tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en het Zonnehuis.

Truus de Jong-Schaap

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.