

Wijkberichten maandag 25 juli 2022

Kerkdiensten

Op de komende vier zondagen hebben wij wisselende voorgangers en kerkdiensten: op 31 juli en 14 augustus hoop ik de voorganger te zijn; op 7 augustus pastor Bart Starreveld en op 21 augustus is het kerkterras. Voor dat laatste verwijs ik graag naar wat vast elders in dit kerkblad te lezen is. Op diezelfde 21^{ste} augustus zal ik voorgaan in de vesper, die om 17.00 uur in de Grote Kerk gevierd wordt. Bij alle vieringen hartelijk welkom en wij hopen op goede en fijne diensten!

15 en 17 augustus

In het begin van dit jaar verscheen het officiële rapport over de strijd rond het dekoloniseren van Nederlandsch-Indië naar Indonesië: er was ongelooflijk veel extreem militair geweld bij te pas gekomen, meer dan in eerdere tijden erkend werd. Een schandvlek voor Nederland, al waren er ook zeer veel militairen, die gewoon heel correct deden waarvoor zij daar waren. Een 'nasleep' van 17 augustus 1945, toen de Republiek Indonesië werd uitgeroepen. Een periode met ook omgekeerd veel extreem geweld in de tijd van de Bersiap. Twee dagen eerder, op 15 augustus, capituleerde Japan, een bevrijdingsdag, die geen bevrijding inhield. Er is heel veel dubbelheid bij Indische Nederlanders en bij Nederlanders die een sterke gevoelsband met Indië hebben: sterke verbondenheid met het hedendaagse Indonesië en ook heimwee naar het land waarin men geboren is, opgroeide en uiteindelijk gerepatriëerd werd naar een Nederland, waar men nauwelijks welkom was. Beide dagen zullen ook dit jaar gevierd en herdacht worden met al die wisselende gevoelens. Nederland heeft een stempel op Indië gedrukt en Indië evenzeer op de cultuur in Nederland. En van beide kanten ook zeker niet alleen negatief! Met warmte voel ik mijn eigen Indische contacten met vrienden en bekenden: ik heb zelfs een echte Indische 'Tante'! In één van haar Indische liedjes verwoordt Wieteke van Dort het zo, van moederland en vaderland:

Hoe zou het leven staan, daar in die kleine kampong
Is die muziek daar nog van gamelan en krontjong
Zouden er nog zoveel prinsesjes zijn op Bali
Bestaat dat liedje nog:
Terang boelan di kali
Misschien dat u dit liedje niet helemaal verstaat
Dat u niet eens de naam begrijpt van uw eigen Timorstraat

Refrein:

Mijn hart is op twee plaatsen tegelijk
Vooral ook in de stilte van de nacht
Mijn hart is in het Nederlandse koninkrijk
En in de grote Gordel van Smaragd
In Rotterdam of Heerlen of in Oude Pekela
Zie ik de verre kust van Ambon, Soemba, Soembawa
En ik zie sawah's in de mist, vlak langs de Afsluitdijk
Mijn hart is op twee plaatsen tegelijk

De kantjil heeft nog steeds wel honderd loze streken
De wajangpoppen staan te kijken of ze breken
In de alang-alang ligt Sarina fijn te vrijen

Maar kassian, daar komt een tijger tussenbeien
't Is mogelijk dat dit liedje wat vreemd voor u zal zijn
Dat u niet eens de naam begrijpt van uw Buitenzorgplein

Daarginder is een land vol wonderlijk getover
Het heimwee naar dat land, dat gaat niet zomaar over
We wonen mooi op stand, maar de gedachten zwerven
Door een heimwee dat ons kind, ons kleinkind nog zal erven
Misschien dat u dit liedje een beetje zal ontgaan
Dat u niet eens de naam begrijpt van uw Halmaheiralaan

Ik houd de Indische gemeenschap in hoge ere!

Ten slotte

Langs deze weg weer tot over vier weken, maar eerder natuurlijk heel graag weer een tot ziens of een telefonisch tot horens en een hartelijke en warme groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Ouderensoos 'De Regenboog'

In de wijk was wekelijks de ouderensoos te bezoeken, jaren geleden een samengaan van de ouderensoos van de toenmalige Ichthuskerk en de Rehobothkerk: ontmoeting, bezinning en gezelligheid voerden daar de boventoon. Toen gingen begin 2020 de kerken dicht en lagen alle activiteiten stil. Het coronavirus was té bedreigend. Een herstart werd voor veel activiteiten problematisch: niet iedereen durfde weer te komen, was de ruimte van de grote zaal wel voldoende veilig, sommige soosleden waren de middagen ontgroeid en ontwend. De eerste opzet voor een nieuw begin was door eerst maandelijks weer een soosmiddag te houden. Uiteindelijk bleek voortzetting van de soos toch niet meer haalbaar en moest besloten worden tot opheffing. Alle leden kregen persoonlijk bericht en in onze nieuwsbrief werd het eveneens bekendgemaakt. Nu, op deze plek, willen wij alle vrijwilligsters – gastdames en bestuursleden – en alle deelnemers uit die vele jaren heel hartelijk bedanken voor al hun inzet en betrokkenheid: het was in de volle zin van het woord meer dan goed!

Bram van der Staaij en ds. Nico Paap

Startweekend

Wie heeft het niet, een hobby of een passie? En hoe leuk kan dat zijn om dit te delen met anderen. Daarom nodigen wij u uit om dit te doen op zaterdag 20 september. Deze hobby/passiemarkt wordt gehouden in de kerkzaal van de Rehobothkerk en wordt Vlaardingengebreed gedragen, vanuit de andere gemeenten zijn ook aanmeldingen. Maakt u scheepjes in flessen, bakt/kookt u graag, diamondpainting, mandala tekenen, tuinieren, heeft u een fietsvakantie gedaan en wilt u daarover vertellen, bent u lid van een vereniging, dit is de kans om nieuwe leden enthousiast te maken. Laten we elkaar verrassen met een 'nooit geweten dat jij dit doet' en meld u aan bij een van de onderstaande personen. Hartelijke groet,

Mary Poot, 06 20 732 372, Hannie Baauw, 06 26 931 241

Pelgrimstocht

Petje af voor Paul Faas: 2348 km gelopen naar Santiago de Compostella. Alleen. Helemaal naar Spanje. Een ware pelgrimstocht. Een aantal gemeenteleden heeft hem ruim drie maanden

kunnen volgen via Polarsteps, heel bijzonder. Hij ontmoette veel mensen, maakte veel mee en bereikte zijn doel. Nou ja, een beetje afzien af en toe, maar toch doorgegaan. Na jarenlang getraind te hebben kon het ook niet anders, dit moest wel lukken. Vanuit Scherpenheuvel in België vertrok hij op 20 maart en is inmiddels weer een paar weken terug in Vlaardingen. Paul kennende blijft hij wandelen en dat is ook goed. Na deze tocht heeft hij er in ieder geval veel fans bijgekregen die trots op hem zijn. En, zoals hij vanuit Santiago schreef: 'Maar nu is het mooi geweest en ga ik mij prepareren op de overgang naar de gewone werkelijkheid.'

Joke de Zwart

Bedankt!

Na mijn vertrek op 20 maart ben ik, na 109 dagen lopen, op 6 juli aangekomen in Santiago de Compostella. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle getoonde belangstelling en support tijdens en na mijn camino. Ook bedankt voor de bloemengroet van onze wijk bij mijn thuiskomst. Ik heb dit alles zeer gewaardeerd.

Paul Faas

Zomerprogramma

Kopje koffie? Wat boffen we toch. Al enkele weken kunnen we tijdens de koffiemorgen op woensdag heerlijk onder de parasols buiten genieten van de koffie. En daar wordt duidelijk gebruik van gemaakt. Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u terecht voor koffie en een praatje. We gaan ook weer lunchen met elkaar op woensdag 3 augustus en woensdag 24 augustus. Het is dan wel raadzaam om u even aan te melden voor de lunch. Dat kan via een van de diakenen, via 06-30740153 of op de intekenlijst in de keuken na de kerkdienst. Namens de diakenen,

Jaap Kleijwegt



Wijkdiaconie

Eerst de verantwoording van de maand mei. Via Korrie Hahn heb ik een gift voor de bloemenpot van € 20,00 ontvangen. De bloemenbussen brachten afgerond € 65,00 op. Via de bank heb ik de volgende bedragen ontvangen: voor de algemene rekening € 10,00 en voor de bloemenpot € 25,00 en € 10,00, via de wijkpenningmeester.

In juni heb ik in totaal 3 giften ontvangen. Via de wijkpenningmeester € 10,00 voor de bloemenpot. Via mevrouw Adri van Vliet € 10,00 en zij gaf ook de opbrengst van de koffiepote op de zaterdagmorgen. Dat was over de maanden: maart, mei en juni € 23,00. Nu mist u natuurlijk de bloemenbussen van juni, die waren er niet in verband met de gezamenlijke dienst in de Grote kerk op 1^{ste} Pinksterdag.

Ik wil alle gevers hartelijk bedanken voor de giften. Met een hartelijke groet,

Arie Noordhoek, penningmeester
Rek.nr.: NL16 INGB 0003 5314 05
t.n.v. Wijkdiaconie Centrum West

Wijkkas

In de maand juli werden de volgende bedragen ontvangen. Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft is bestemd is voor de bloemenpot van de wijkkas diaconie. Via Lenie de Boer werd een zakje met los geld ontvangen met in totaal € 11,35, opgespaard voor de koffiepote.

Het aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maanden mei en juni bedroeg voor onze wijk respectievelijk € 183,27 (1,42 ton) en € 155,50 (1,08 ton). De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 19 en 20 augustus aanstaande. De prijs van het oud papier is nog steeds heel hoog, dus ik wil graag iedereen van harte uitnodigen en aanmoedigen om het oud papier te komen inleveren. Ook kunt u kleding e.d. inleveren voor Dorcas. Alle gevers en medewerkers van het oud papier heel veel dank. Een hartelijke groet,

Paul Faas, wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Dank

Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna in de revalidatie kliniek heb ik van meerdere mensen van de kerk warme belangstelling mogen ontvangen. Dit gebeurde door: telefoontjes, kaarten en bezoek. Ook kreeg ik een boekje van de kerk. Dit alles heeft me zeer goed gedaan. Dank daarvoor. Groetjes,

Tiny Dijkema