

Liturgische bloemschikkingen Kerst 2021

1^e advent



Het verhaal gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd.

De opkomende zon is nog maar klein.

Wij gebruiken voor de stralen goudgele tinten van gedroogde grassen.

Voor de schikking ligt een in wol verpakte bol veilig en beschermd.

Het moet nog tot bloei komen.

Gedroogde grassen als stralen van de zon.

*- Morgenlicht - vol
verwachting*



Op deze tweede zondag van advent horen we hoe de engel Gabriël Maria komt vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam Jezus moet geven....

In de schikking zien we de opkomende zon is iets groter geworden er zijn meer stralen geplaatst en de stralen worden langer.

De lelie in het liturgisch stuk staat voor zuiverheid van Maria en de rode bloemen als symbool voor het ontvangen van Gods Geest.

*“De hemel spreekt, Maria hoort,
Zij geeft zich over aan dat woord.
Daarom zal zij moeder zijn van Gods geheim,
een kindje klein. “*