

Wijkberichten maandag 12 december 2021

Kerkdiensten

In de komende weken zijn er veel momenten om elkaar te ontmoeten in de kerkdiensten en samen te vieren. Op 19 december is het de vierde zondag van Advent, die ook een naam draagt: 'Rorate', 'Dauwt, hemelen van omhoog' (Jesaja 45 : 8). Nu is de verstomming van Zacharias voorbij en slaat hij aan het zingen, Lucas 1 : 57 – 80.

Dan volgt op 24 december de Kerstnacht, waarin pastor Bart Starreveld zal voorgaan. Op Kerstmorgen zal ik de voorganger zijn en geven leden van het Pauluskoor de dienst een extra feestelijk karakter. Op 26 december is het de vierdag van Stefanus; in een kort morgengebed ga ik dan voor. Ook op de oudejaarsavond en op zondag 2 januari begroeten wij elkaar als gemeente en voorganger.

Bij de geboorte van onze Heer ook een afbeelding. Afgelopen zomer schreef ik over Tilmann Riemenschneider (1460 – 1531), die veel werken heeft nagelaten in het dal van de Tauber. In Creglingen het deel van zijn Marien-Retabel (1508 – 1509) met de geboorte van Christus, de laatste kerstkaarten met deze afbeelding zijn in dit jaar verstuurd:



Er blijven meerdere praktische kanten aan de kerkdiensten: alle maatregelen ter bestrijding van het coronavirus blijven gehandhaafd: de stoelen op de gewenste afstand van zeker anderhalve meter, de flesjes bij de ingang om uw handen te ontsmetten ook en het dragen van een mondkapje bij het betreden en verlaten van de kerk én bij alle lopende bewegingen in de kerk (bent u een kapje vergeten, dan liggen ook die bij de ingang). Bij binnenkomst en verlaten van de kerk wordt u begeleid. Het maximum aantal kerkgangers is gesteld op 60, maar u hoeft zich niet meer aan te melden, al kan het misschien gebeuren dat dit voor de diensten van Kerstnacht en Kerstmorgen toch wél goed zou zijn om iedereen de gelegenheid te bieden tenminste een van de beide diensten bij te wonen. Houdt u hiervoor de nieuwsbrief in de gaten of belt of mailt u bij twijfel onze scriba Lenie de Boer, telefoon 4340176 of e-mail jenmdeboer@hetnet.nl.

Dan een groot punt van alertheid: omdat ook de kerkelijke adviezen uit solidariteit met de hele samenleving zeer dringend inhouden om na 17.00 geen kerkdiensten meer te houden, is de ***aanvangstijd van de Kerstnachtdienst en van de Oudejaarsavonddienst gezet op 16.00 uur***. U kunt gewoon aanwezig zijn en 's avonds wordt de dienst nog een keer uitgezonden via livestream.

Deze regels schrijf ik juist de dag vooraf aan de nieuwe persconferentie van de regering, maar de intussen bijbehorende lekkages doen sterk vermoeden dat de huidige maatregelen eerder verlengd dan versoepeld zullen worden. Er is dus een kleine slag om de arm, maar het is alleen maar juist dat de kerkenraad verstandige beslissingen neemt. Het contact met de in de kerk aanwezige coronateststraat is uitstekend en van hun kant is er alle ruimte en begrip om de teststraat op 24 en 31 december eerder te sluiten ten behoeve van de kerkdiensten die dan op de middag komen. Met en bij alle beperkingen, ook die van het alleen zacht zingen, blijven wij hopen op goede en gezegende diensten!

Persoonlijk

In de Rehobothkerk slaagt men er heel goed in om iemand geweldig te verrassen! Dat bleek na de dienst op 21 november, toen ik mijn hoofdmicrofoon nog stond af te doen, was daar ineens onze scriba Lenie de Boer met een schitterende bos bloemen als een gelukwens van de hele gemeente: op 16 november was ik namelijk exact 35 jaar predikant. Op die datum ben ik in de Grote Kerk in Almelo in mijn ambt bevestigd, want in Almelo was mijn eerste gemeente. Heel verrast mijn dankwoorden, waarin ik onderstreepte dat het ambt voor mij verbonden is met en in de gemeente en wat een haast niet voor te stellen voorrecht het is om deel van onze wijkgemeente Centrum-West te zijn, die een échte gemeenschap is in de Rehobothkerk. Dit jaar was er door alle coronamaatregelen geen idee om 35 jaar met elkaar te vieren; tien jaar geleden was er in de pas gerestaureerde kerk in mijn geboorteplaats Zandvoort, met haar ook kort tevoren schitterend gerestaureerde Knipscheer-orgel wél een feest, met aan het begin van de avond een dienst met Engelse kerkmuziek en een echt Anglicaans koor. Na de gezongen zegen trok 'mijn' Adri mij van mijn stoel en stonden we samen voor de avondmaalstafel, waarop de gemeenschap van Leidschendamse en Zandvoortse gemeenteleden, met alle aanwezige familie en vrienden het 'Dat 's Heren zegen op u daal' zong, een heel klassieke bede. Dat komt wel binnen! Vandaar dat ik onze Rehobothgemeenschap vroeg hetzelfde lied te zingen voor elkaar: 'u' werd dus vervangen door 'ons'. En zo sloten we daarmee ook het kerkelijk jaar af.

De bloemen hebben ruim twee weken bij Adri in de huiskamer gestaan en wij hebben er daar van genoten! De verrassing werd in het vorige kerkblad nog eens herhaald, toen ik foto in het

wijkbericht zag, waarop ik met die bloemen in mijn hand mijn dankwoorden sprak; die foto was helemaal buiten mij omgegaan. Nu moest dus ook wel op deze plaats nog een keer gezegd worden: heel veel dank!

Ten slotte

In de laatste tijd is Rembrandt weer in de belangstelling door de aankoop van zijn schilderij 'De Vaandeldrager' om aan de collectie van het Amsterdamse Rijksmuseum toe te voegen. Rembrandt is de schilder die speelt met het licht: waar veel donker in zijn schilderijen te vinden is, laat hij juist het meest belangrijke in het licht komen. In deze opnieuw wat bizarre dagen, die door alle coronabeperkingen getekend zijn, ervaren wij veel donker; we zouden het immers zo graag zo heel anders willen vieren: het geboortefeest van onze Heer. Ik blijf dus maar steeds weer kijken naar het schilderij van Rembrandt, waar hij in alle donkerte het meeste wezenlijke laat oplichten: het nieuwgeboren Kind, gekomen in al het woeden van de wereld en van de tijd:



Past daar niet het kerstlied bij van Jochen Klepper (1903 – 1942), de Duitse kerklieddichter, waarvan ik in het vorige wijkbericht een adventslied opnam, ook nu als een bemoediging en een hart onder de riem én uitdrukking waar het met Kerst ten diepste om gaat?:

*Kind, in dit heilig samenzijn
gedenken wij uw diepe pijn;
het leed dat wij in deze nacht
zelf over U hebben gebracht.
Kyrie eleison!*

*De wereld is vol feestgeschal.
Maar U ligt in een arme stal.
Het oordeel is al lang geveld;
het kruis staat voor U opgesteld.
Kyrie eleison!*

*De wereld is één vreugdelied,
maar onze lofzang helpt U niet.
Geen mens wendt uw ellende af,
want voor uw kribbe gaapt het graf.
Kyrie eleison!*

*De wereld kleedt zich nu met licht,
maar U, o Heer, wacht het gericht.
Geen warme wieg die u omhult:
U wordt omarmd door onze schuld.
Kyrie eleison!*

*Maar straks wanneer U opstaat, Heer,
is er geen dood, geen lijden meer.
Pas dan is zonder bitterheid
ons vreugdelied aan U gewijd!
Hosanna!*

Zinvolle voorzetting van Advent, gezegend Kerstfeest, goede jaarwisseling en het alle goeds voor 2022 gewenst; met een hartelijke en warme groet aan u allemaal, ook van partner/vriendin Adri Korver!

ds. Nico Paap

Persoonlijk

Hartelijk dank voor de bloemen, kaarten telefoontjes en bezoeken. Het doet me goed dat zoveel mensen aan me denken en voor me bidden. Ik probeer elke dag te genieten die God me nog geeft. Ik wens u allen alvast gezegende Kerstdagen en een liefdevol en gezond Nieuwjaar. Met vriendelijke groeten,

Corrie van der Kooij

Wijkdiaconie

Van 25 november t/m 10 december zijn door de Wijkdiaconie de volgende giften ontvangen. Op onze bankrekening: € 50,00 en 4 x € 10,00. Kontante bedragen zijn opbrengsten van de 'koffiebusjes op inloopochtenden, t.w. € 6,00 en € 51,71. Via Nel Romers was er een gift van € 10,00. Uit de bloemengroetbussen op 5 december telden wij € 60,00. Alle gevers weer hartelijk dank. Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar. Met vriendelijke groet,

Riet Elmendorp, penningmeester.
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05
t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

Van advent naar Kerstmis

advent is geen tijd van
passief afwachten
advent is
een tijd van verwonderd verwachten

verwachting naar
vrede in ons leven
vrede in ons hart
een koninklijke gift
van het Kind in de kribbe

een blij uitzien
naar het kerstfeest
vrede voor nu en
vrede voor elke dag
in het komende nieuwjaar

Riet Elmendorp
uit de bundel VREDE

Actie Kerkbalans 2022

Ook komend jaar is deze Actie er weer van 15 januari tot 29 januari 2022 onder het motto 'Geef vandaag voor de Kerk van morgen'. Ieder jaar blijkt dat u de Protestantse Gemeente Vlaardingen financieel een warm hart toedraagt. Zo konden wij alle activiteiten van verkondiging van het Woord, de steun voor ons allen in pastoraat, het onderhoud van de kerkgebouwen en zo veel meer ook dit jaar weer in stand houden. Daarom durven wij erop te rekenen dat u voor 2022 ruimhartig vrijwillig zult bijdragen waarvoor bij voorbaat dank, hetzij langs digitale weg, door het afhalen van uw antwoord of het 'gratis' opsturen van uw antwoord aan het Kerkelijk Bureau in Vlaardingen. Mochten vrijwilligers zich geroepen voelen enveloppen te bezorgen en op te halen dan graag even opgeven bij onderstaande adressen. Wij wensen u gezegende Kerstdagen en een goed Nieuwjaar.

Joop Immerzeel, Brusselweg 109, tel. 4349682, Email jh.immerzeel@ziggo.nl
Nel Romers, Roemer Visscherstraat 3, tel. 4343658, Email jromers01@hetnet.nl