

Wijkberichten maandag 29 november 2021

Kerkdiensten

Wij vieren op 5 december de tweede zondag van Advent en op 12 december hebben wij het midden van deze tijd van het kerkelijk jaar al bereikt; die zondag heeft geen nummer, maar een naam: 'Gaudete', 'Verblijdt u'. Aanstaaende zondag vervolgen wij Lucas 1 met vers 26 tot en met 38, de engel Gabriël die bij Maria de aankondiging doet van de geboorte van haar zoon, de 'Annunciatie'. Vele jaren lang heb ik de gewoonte gehad om ergens op een vakantiereis de kerstkaarten te kopen met een afbeelding in een van de bezochte kerken van wat rond de geboorte van onze Heer speelt. In 1993 was dat in de kathedraal van Wells in Zuid-West Engeland: deel van een albasten voorkant van een altaar in een van de zijkapellen.



De laatste jaren was overigens niet mogelijk, omdat corona vakanties in het buitenland blokkeerde en ook omdat nu al meerdere jaren steeds het vaste vakantiehuis in Duitsland werd bezocht.

Wat de praktische kant van de kerkdiensten betreft: alle maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn sinds vrijdag 26 november verscherpt en dat betekent dat wij die in de Rehobothkerk ook volgen: de stoelen stonden al op de gewenste afstand van zeker anderhalve meter, de flesjes bij de ingang om uw handen te ontsmetten ook en het dragen van een mondkapje bij het betreden en verlaten van de kerk én bij alle lopende bewegingen in de kerk is nu een wettelijk voorschrift (bent u een kapje vergeten, dan liggen ook die bij de ingang). De aanscherping zit hier: u dient zich voor het bijwonen van de kerkdienst eerst weer tevoren aan te melden en het maximum aantal kerkgangers is gesteld op 60. Zo is het binnen alle voorschriften mogelijk om de kerkdiensten gaande te houden. Het koffiedrinken na de dienst komt te vervallen en bij binnenkomst en verlaten van de kerk wordt u in veilige volgorde uitgenodigd en begeleid. Het aanmelden voor de kerkdienst kan bij onze scriba Lenie de Boer, telefoon 4340176 of e-mail jenmdeboer@hetnet.nl.

Met en bij alle beperkingen, ook die van het alleen zacht zingen, blijven wij hopen op goede en gezegende diensten!

Avondgebeden

De avondgebeden, georganiseerd door de wijkgemeente Grote Kerk, de Fonteinkerk van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en onze wijkgemeente Centrum-West, op de woensdagavonden gaan gewoon door, alleen nu zonder kerkgangers, omdat deze diensten plaatsvinden na 17.00 uur. Op de woensdagen 8, 15 en 22 december kunt u u om 19.30 uur het avondgebed bijwonen via www.kerkomroep.nl en dan onder Zuid-Holland de link Vlaardingse Grote Kerk.

Koffieochtenden

Na de recente aanscherping van de coronamaatregelen komen de koffieochtenden op de woensdagmorgen te vervallen. Heel spijtig voor de vele bezoekers, maar veiligheid van gezondheid gaat nu eenmaal voor. Zo zullen we betere tijden afwachten en dat doen door heel nauwkeurig te letten op alles wat de rijksoverheid aangeeft en wat de landelijke PKN daar aan adviezen aan verbindt.

Ten slotte

Aan het einde van de preek op zondag 28 november las ik het derde couplet van een adventslied van de Duitse kerklieddichter Jochen Klepper (1903 – 1942). Hij leefde in de acute doodsdreiging van de ergste gruwelijkheden van de twintigste eeuw. Vanwege de deportatieoproep van zijn Joodse vrouw en de dochter uit haar eerste huwelijk beëindigde het gezin zelf het leven; huiveringwekkend teken als juist de keuze vóór levenswaardig leven. En hij dichtte het adventslied, dat ik graag als een hart onder de riem, een bemoediging in onze tijd met donkerte en bedreiging, voor ons allen hier opneem (Lied 445):

- 1. De nacht is haast ten einde,
de morgen niet meer ver.
Bezing nu met verblijden
de heldre morgenster.
Wie schreide in het duister
begroet zijn klare schijn,*

*als hij met al zijn luister
straalt over angst en pijn.*

2. *Zo is ons God verschenen
in onze lange nacht.
Hij die de engelen dienen,
die eeuwen is verwacht,
is als een kind gekomen
en heeft der wereld schuld
nu zelf op zich genomen
en draagt ze met geduld.*

3. *Hoevele zwarte nachten
van bitterheid en pijn
en smartelijk verwachten
ons deel nog zullen zijn
op deze donkere aarde,
toch staat in stille pracht
de ster van Gods genade
aan 't einde van de nacht.*

4. *God lijkt wel diep verborgen
in onze duisternis,
maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is.
Hij komt ons toch te stade
ook in het strengst gericht.
Zijn oordeel is genade,
zijn duisternis is licht.*

Een hartelijke en warme groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Eredienst

Zondag 12 december zal ds. H. Mast onze voorganger zijn. Hartelijk welkom. Goede en gezegende diensten gewenst de komende weken.

Lenie de Boer-Keijzer

Wijkkas

In de maand november werden de volgende bedragen ontvangen. Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft bestemd is voor de bloemenpot van de wijkkas diaconie. Via Nel Romers werden twee giften ontvangen van € 10 en € 20.

De opbrengst van het oud papier van de maand oktober bedroeg € 225,15 (1,90 ton). De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 17 en 18 december aanstaande. De prijs van het oud papier is nog steeds heel gunstig, dus iedereen wordt van harte uitgenodigd om het oud papier te komen inleveren. Zoals u wellicht is opgevallen wordt het oud papier vanaf november 2021 ingezameld in samenwerking met de wijkgemeente Grote Kerk. Ook kunt u kleding e.d. inleveren voor Dorcas.

Vanzelfsprekend geldt het advies om alle maatregelen van de overheid, met betrekking tot de oplopende coronaproblemen, op te volgen. Alle gevers en medewerkers van het oud papier bedankt. Een hartelijke groet,

Paul Faas
wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Van de diaconie

We zijn onderweg naar het feest van het licht.

Dit blijft, hoewel niet alles meer gevierd kan worden zoals wij in gedachten hadden. Mijn agenda is niet om aan te zien: vol met vraagtekens voor dingen die onzeker waren en dikke strepen als deze dan tóch weer niet doorgingen. Heel vervelend allemaal, maar ja, als er hoop is ga je vanzelf weer dingen organiseren. Alleen al om naar uit te kijken. Hoop doet leven nietwaar?

Toch hebben velen van ons in de afgelopen periode nog kunnen genieten van uitgestelde evenementen zoals bijvoorbeeld het vieren van 75 jaar bevrijding in de Stadsgehoorzaal. Een prachtige musical met mooie optredens van vele Vlaardingers.

Zoals bekend zijn er weer nieuwe maatregelen afgekondigd. Er wordt na de eredienst geen koffie meer gedronken. Ook zijn de wekelijkse koffieochtenden en de maandelijkse soosmiddag afgelast. U begrijpt, dat de seniorenkerstviering dus ook weer een jaar moet worden uitgesteld. Het is niet anders. Het draaiboek blijft nog even dicht.

Wat we wel kunnen doen is: een kopje koffie bij iemand drinken, elkaar bellen, een kaart bij iemand in de bus doen, kortom: alles wat we eigenlijk al bijna twee jaar gewend waren gewoon door laten gaan. We laten elkaar niet los toch?

En dan de bloemengroet: gedurende de hele periode van de pandemie is het ons gelukt om wekelijks gemeenteleden blij te maken met een boeket bloemen. Iedere eerste zondag van de maand wordt hiervoor gecollecteerd bij de uitgangen. Bovendien kan men altijd een bedrag storten op onze bankrekening: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West.

Veel zegen voor de komende weken en gezondheid, voorspoed en geluk voor het nieuwe jaar toegewenst door

Joke de Zwart

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West 06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en

mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.