

# Wijkberichten maandag 1 november 2021

## Kerkdiensten

Aanstaande zondag zullen pastor Bart Starreveld en ik samen voorgaan in de dienst. Wij gedenken op deze zondag immers de gemeenteleden die ons in het voorbij jaar door hun overlijden ontvallen zijn en noemen hun namen. Dat is elke keer een indrukwekkend moment in de kerk. De families van de gemeenteleden die genoemd zullen worden, hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen om in de dienst betrokken te zijn. Wij doen deze gedachtenis altijd op de zondag die het meest dicht bij 1 november ligt, de vierdag van Allerheiligen; dat zou dit jaar dan eigenlijk zondag 31 oktober zijn, maar toen vierden wij de Hervormingsdag en een gemeentezondag over de toekomst van onze wijkgemeente. Het meest praktisch is dus altijd de eerste zondag in november, al ligt die deze keer wat verder van de eerste november af dan anders. Er zal een liturgieblad zijn, maar neemt u ook gewoon uw liedboek mee, want de liederen staan niet volledig met hun tekst afgedrukt.

Op zondag 14 november begroeten wij een gastvoorganger. Wij hopen op goede en gezegende diensten!

## Liturgieboekje

In een eerder wijkbericht schreef ik al dat de wijkkerkenraad een nieuwe vaste structuur van onze erediensten heeft vastgesteld. Dat is nu concreet in een nieuw gedrukt boekje met de orde van de dienst. Het gele boekje gaat dus vervallen. Het nieuwe boekje is nu crèmekleurig en is heel fraai om te zien en – veel belangrijker! – heel fijn om te gaan gebruiken. De verschillen met het oude gele boekje zijn niet groot: anders is dat er nu één orde voor de viering van het Heilig Avondmaal in staat, degene die wij al meerdere jaren volgen, en er is meer ruimte bij de responsies – zeg maar de ‘antwoorden’ – die wij zingen bij het Kyrie, na de evangeliëlezing en tijdens de voorbeden. Het liedboek 2013 kent er meerdere en die kunnen wij nu ook gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld in de verschillende perioden van het kerkelijk jaar eenzelfde gebruiken en in een andere periode weer een andere als dan vaste responsie. Met de te zingen liederen van een dienst staan zij dan ook op de liedborden voorin aan de muur. Misschien even meer bladeren in uw liedboek en in het begin even wennen, maar het is bepaald een verrijking voor onze diensten.

De orde van de dienst van aanstaande zondag, 7 november, is in zijn geheel al volgens dit nieuwe boekje, maar op deze zondag hebben we – zoals hierboven al gezegd – een liturgieblad. Vanaf zondag 14 november ligt het nieuwe boekje in de vaste vakken bij de deuren van de kerk. Neemt u er dan steeds eentje mee in de dienst – na de dienst graag weer terugleggen – en brengt u ook steeds zelf uw liedboek mee. Ik weet wel zeker dat het binnen een paar weken ons volledig eigen is geworden.



### Ten slotte

Een hartelijke groet aan u allemaal, heel graag tot ziens op zondagmorgen in de kerkdienst, op woensdagmorgen bij het koffiedrinken en bij allerlei andere contactmomenten!

ds. Nico Paap

### Van de diaconie

De wijkdiaconie zit niet stil. Inmiddels heeft iedereen wel gemerkt dat de koffieochtenden op woensdag (van 10 tot 12 uur) een succes zijn, zodanig dat we deze erin houden, zoals dat heet. Wist u dat sommige gasten hier zelfs hun doktersafspraken voor verzetten? We zijn nu bezig om parasols aan te schaffen voor warme, zonnige voorjaars- en zomerweken op het kerkplein. Regeren is vooruitzien zagezegd. We hebben een leuke groep gastdames die wij iedere woensdag kunnen inzetten, een goed moment om hen vanaf deze plek even te bedanken voor hun hulp in de afgelopen maanden.

En dan de coronatijd, die nog niet voorbij is. We zijn blij dat we ook op zondag weer bij elkaar mogen komen, maar toch blijven we voorzichtig. We denken aan de gemeenteleden die nog niet zover zijn, dat ze een kerkdienst bezoeken of vanwege hun leeftijd of gezondheidsproblemen niet kunnen komen. Een aantal volgt de diensten dan online. Goed dat er ook andere mogelijkheden zijn. Verder blijven we met elkaar in contact via de telefoon of de brievenbus, want hoe fijn is het om een gewone kaart te krijgen. Het liefst volgeschreven natuurlijk.

Alvast een leuke mededeling voor uw agenda: op dinsdag 21 december is de seniorenkerstviering gepland. In de ochtend een korte meditatie, verder een warme lunch en veel momenten voor ontmoeting met tussendoor de nodige warme – en koude dranken. De dag duurt tot ca. 15 uur, dus korter dan u in de afgelopen jaren gewend was. Op een later moment volgt meer informatie.

Hoe mooi is het om met slotlied 425 (dienst van 24 oktober met ds Buurmeester) een extra zegen mee naar huis te nemen, zodanig dat de melodie de hele zondag nog in je hoofd galmt... *Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord...* Met een hartelijke groet van

Joke de Zwart

### Wijkkas

In de maand oktober werden de volgende bedragen ontvangen. Rechtstreeks op de bankrekening werden giften ontvangen van € 20, € 50 en € 100. Omdat de giften van € 20 en € 100, voor de helft bestemd zijn voor de bloemenpot van de wijkkas diaconie, is een bedrag van € 60 doorgestort. Via Joop Immerzeel werd een gift ontvangen van € 20 en via Lenie de Boer werd een gift ontvangen van € 20. Via de diaconale wijkkas is voor de laatste boekenmarkt op 12 september, nog een bedrag van € 20 ontvangen voor de verkoop van boeken. Via Truus van de Vlis werd afgerond een bedrag van € 100 ontvangen. Dit was het restant van het koffiegeld van de boekenmarkt. De opbrengst van het oud papier van de maand september bedroeg € 260,70 (2,20 ton).

De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 19 en 20 november aanstaande. De prijs van het oud papier is nog steeds heel gunstig, dus iedereen wordt van harte uitgenodigd om het oud papier te komen inleveren. Alle gevers en medewerkers van het oud papier en nogmaals alle medewerk(st)ers van de boekenmarkt ontzettend bedankt. Een hartelijke groet,

Paul Faas  
wijkpenningmeester  
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

## Dank



Beste Rehoboth-mensen,

Met veel plezier denken we terug aan 17 oktober, de Wereldvoedseldag bij jullie in de gemeente, waar FFA een mooi plekje kreeg toebedeeld. Een *mooi* plekje?? Een *schitterend* plekje! De opbrengst van de collecte was € 105,-, op onze FFA-bankrekening kregen wij nog eens een totaal ong. € 140,- aan giften en we hebben voor ruim € 200,- Ethiopische artikelen verkocht. Dus dat mogen we gerust **schitterend** noemen, toch?

Bij dezen heel hartelijk dank voor de gelegenheid die jullie FFA hebben gegeven om onze stichting te promoten. En natuurlijk willen we gerust nog eens terugkomen als jullie dat willen. Dat kan ook met een (veel uitgebreidere) presentatie voor ouderen/vrouwen-bijeenkomsten of iets dergelijks. Dat hebben wij ooit weleens bij jullie gedaan, maar dat is alweer jaren geleden. In september 2012 om precies te zijn. Met vriendelijke groet,

Hans en Franny Treurniet,  
(respectievelijk voorzitter en secretaris FFA)

**Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West**  
**06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur**