

Wijkberichten maandag 18 oktober 2021

Erediensten

A.s. zondagmorgen mogen we ds. Hans Buurmeester verwelkomen als onze voorganger. Zondag 31 oktober zal ds. Nico Paap weer onze voorganger zijn. We wensen elkaar Goede en Gezegende diensten toe.

Lenie de Boer-Keijzer

Gesprekskring

De eerste bijeenkomst op woensdag 29 september was heel erg waardevol! De groep was (nog) niet zo groot, maar de deelnemers waren erg betrokken en na afloop enthousiast. Zij concludeerden dat dit veel minder uitleggend éénrichtingsverkeer was vergeleken bij de klassieke Bijbelkring, al kon ook daar van alles gevraagd en besproken worden. Voor de tweede keer komen wij bij elkaar op woensdag 27 oktober, om 15.00 uur in de grote zaal van de Rehobothkerk. Allemaal heel hartelijk welkom voor weer een inspirerende middag!

Gedachtenspelsels in oktober II

Geboren in 1181/82 heeft Franciscus, na een jeugd in welstand, het armoede-ideaal omhelsd: hij vond Christus niet alleen in heel de geschapenheid, maar bij uitstek in hen die van alles niets en van niets teveel hadden. Van 'Il Poverello' is zijn omhelzing van een melaatse beroemd; in de Middeleeuwse tijden bepaald niet zonder risico. Hij zal later zelf schrijven – en het typeert zijn spiritualiteit –: 'Waar liefde is en wijsheid, daar is vrees noch onwetendheid. Waar geduld is en nederigheid, daar is toorn noch onrust. Waar armoe is en vreugde, daar is hebzucht noch gierigheid. Waar rust is en beschouwelijkheid, daar is zorgelijkheid noch onbestendigheid. Waar de Heer ervoor waakt dat zijn huis wordt bewaakt, daar heeft geen vijand kans om binnen te dringen. Waar barmhartigheid is en verstandigheid, daar is veeleisendheid noch verstoktheid.' Actualiteit der Middeleeuwen.

Zijn herkennen en zoeken van Christus in de armoede ging zover dat hij in de zomer van 1224 ook zelf de stigmata, de tekenen van de kruiswonden, ontving. Ook ligt hier de wortel van een andere nalatenschap van St. Franciscus: de kerststal. In de winter van 1223, in de kluis van Greccio, bootste hij de kerstnacht na. "Ik zou met eigen ogen willen zien hoe het dat Kind aan het meest noodzakelijke ontbrak en hoe het in een kribbe op het stro moest liggen tussen de os en de ezel." Die nacht heeft hij gepreekt over de geboorte van de arme koning en het kleine stadje Bethlehem.

Het is ondoenlijk in deze korthed zelfs maar een fractie recht te doen aan deze grootheid uit de kerkgeschiedenis. De zee van literatuur over hem is om in te verdrinken. Groots daarin zijn de biografieën: Raoul Manselli, Franciscus van Assisi, Rome 1982 (Ned. vertaling, Helmond 1992) en Helene Nolthenius, Een man uit het dal van Spoleto, Franciscus tussen zijn tijdgenoten, Amsterdam 1988. In de boekhandel liggen inmiddels nieuwere uitgaven: die van de auteur Adrian House en bovenal van de grote Franse mediaevist Jacques le Goff.

'Gedachtenspelselend' in de maand waarin Franciscus van Assisi aan het begin staat: zinnig, actueel? De lezer overtuige vooral zichzelf bij verdere kennismaking met St. Franciscus.

ds. Nico Paap



Een bijzondere actie

Volgende maand is er een bijzondere actie bij de Windwijzer. Daar zijn twee mensen uit onze wijk Centrum-West nauw bij betrokken.

Er gaat een mooie tentoonstelling in de Windwijzer komen met werken van Joop van Dorp en Cor Maarleveld. Heel veel werken die ze zelf gemaakt hebben, maar ook werken die ze in hun bezit hebben, door anderen gemaakt. Deze werken worden allemaal verkocht. Bij een groot aantal daar staat een prijs bij en kan zo gekocht worden, maar een aantal worden geveild, dat wil zeggen per opbod verkocht.

De opbrengst van deze verkoop tentoonstelling is bestemd voor een goed doel. Het goede doel is nog niet precies bekend, maar het is in elk geval bestemd voor mensen aan de onderkant van onze samenleving, om ze wat extra's te geven.

Voor nu is de vraag: schrijf het in de agenda of op de kalender, de tentoonstelling is van zaterdag 6 november – vrijdag 19 november. De Veiling in de Windwijzer is 19 november en begint om 20:00 uur.

Aanmelden voor de avond van de Veiling kan via aanmelden@dewindwijzer.nl

Marian Verhagen

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.