

## Wijkberichten maandag 4 oktober 2021

### Kerkdiensten

De komende weken mogen we de volgende gastpredikanten ontvangen in onze eredienst. Zondag 10 oktober zal ds. M.J. Wattel, uit Hoofddorp bij ons voorgaan en zondag 17 oktober zal dat ds. P. Schelling uit Monster zijn. We wensen elkaar Goede en Gezegende diensten toe.

Lenie de Boer-Keijzer

### Een 70 jarig huwelijksfeest

Het komt in heel Nederland misschien twintig keer per jaar voor, maar in onze wijk kon het gevierd worden: op 27 september waren de heer en mevrouw Doorduyn – Abrahamse 70 jaar getrouwd; een geweldige mijlpaal! Vele jaren woonde de familie Doorduyn aan het Van Heutzpark en ik leerde hen kennen aan de Olivier van Noortlaan. Daar was een overweldigend uitzicht op het scheepvaartverkeer, dat altijd een basisinvulling van hun leven is geweest. Enkele maanden geleden werd het toch noodzakelijk om te verhuizen naar een zorginstelling en sindsdien wonen zij in Zuidland, maar zijn zij bij onze wijk blijven horen. Namens onze wijkgemeente zijn de diakenen Joke de Zwart en Marian Verhagen en ik op die maandagochtend naar de familie Doorduyn gereden om hen te feliciteren. De bloemen uit de kerk van de dag tevoren gingen mee én de paaskaars van 2020. Die kaars te ontvangen ontroerde hen zichtbaar: een prachtgeschenk dat meteen een ereplaats in de woonkamer kreeg. Daar stond al het ook schitterende boeket dat zij ontvangen hadden van onze Koning en Koningin. Om gesprekstof zaten we ook deze keer niet verlegen: met name de heer Doorduyn vertelde van de trouwdag in 1951 en ook over de boottocht met familie en vrienden op zaterdag 25 september om hun huwelijksjubileum te vieren. Toen ik als laatste afscheid van hen nam, zei Wim Doorduyn iets heel persoonlijks-warms: ‘na alle jaren is de liefde tussen ons alleen maar sterker en dieper geworden.’; zijn vrouw kon het alleen maar beamen. Ook op deze plek van ons allen heel hartelijke gelukwensen, samen met onze wens dat zij hun levensweg samen nog een flinke poos kunnen voorzetten onder de zegen van onze Heer!



## **Gedachtenspinsels in oktober I**

De misschien meest beroemde afbeelding van Franciscus van Assisi – zoals te vinden van de hand van Giotto in de (enkele jaren geleden door een aardshok beschadigde) benedenkerk in Assisi - is wel die waarop hij preekt tot de vogels: “Jullie moeten God dankbaar zijn: het voedsel ligt voor het oprapen en jullie hebben een enorme vrijheid gekregen, het hele luchtruim is van jullie.” Ongeveer iedereen is wel bekend met de liefde van Franciscus voor de natuur. Toch hield hij ook weer niet van alle dieren evenveel: in één van de langdurige periodes in zijn leven van ziekte en pijn werd hij geplaagd door vele muizen, maar hoe vriendelijk hij hen ook vroeg om hem met rust te laten, zij luisterden niet.

Franciscus beschouwde de hele natuur als een spiegel van God en als evenzovele wegen tot God. In de hele schepping zocht hij een afbeelding van Hem die haar gemaakt had. In alles wat mooi was, herkende hij de Opperste Schoonheid en alles wat goed was, hoorde hij roepen: Die ons schiep is nog veel beter! Franciscus omhelsde al het geschapene en sprak ermee over God en hij spoorde alle creaturen aan om God te loven. Eén van de krachtigste uitingen daarvan vinden wij terug in het “Zonnelied”, dat hij dichtte en waarvan een Nederlandse vertaling als gezang 400 in het Liedboek van de Kerken is opgenomen. Helaas is dit lied niet in het Liedboek 2013 meegenomen.

Talloos zijn de verhalen over zijn ontmoetingen met dieren en hun reacties op hún ontmoeting met hem. Daarbij ging Franciscus' voorkeur wel uit naar de zachtaardige dieren, allereerst naar de lammeren in wie hij het Lam Gods herkende. Op een reis, laat in de avond al, werd hij door boeren gewaarschuwd niet verder te gaan omdat die streek wemelde van de wolven die hem en zijn ezel zouden kunnen aanvallen. Franciscus: “Ik heb geen wolf ooit kwaad gedaan, waarom zou hij mij en broeder ezel dan kwaad doen?” Hij vervolgde zijn reis en er gebeurde hem (inderdaad) niets. Een dier evenwel dat een ander dier verslonden had, werd in wat mindere zachtmoedigheid door hem vervloekt, zodat het ziek werd en stierf.

Het is natuurlijk overduidelijk dat aan legendevorming niet te ontkomen valt, zeker niet bij wereldberoemdheden als de Middeleeuwse Franciscus van Assisi. Zijn eerste biograaf komt daar al niet los van en was nota bene tijdgenoot en ooggetuige: Thomas van Celano. Toch is het bepaald niet zonder reden, dat het de vierdag van Franciscus – de vierde oktober dus! – is geweest waarop vele eeuwen later de ‘werelddierendag’ is geplaatst. Even goede reden die paus Johannes Paulus II in 1979 had om Franciscus uit te roepen tot patroonheilige van de ecologie. Niet zozeer bedoeld om St. Franciscus de grote oplosser van alle ecologische vraagstukken te maken – dat zou een groot misverstand zijn van de patronages van heiligen -, maar om in zijn spiritualiteit, Franciscus dus als sturende en stuwende kracht, om te gaan met alle zaken van natuur en milieu.

Eigenlijk dient gesproken te worden van St. Franciscus. Op 15 juli 1228 namelijk al, binnen twee jaar na zijn dood, wordt hij door paus Gregorius IX – zijn oude beschermheer – gecanoniseerd. Dat is ook deel van ónze kerkgeschiedenis, want niemand zal toch in ernst willen beweren dat die pas in 1517 begon! Zo geldt dat ook de vierdag van de heiligen: niet hun geboortedag, maar hun sterfdag is daarvoor bepalend. De sterfdag van St. Franciscus is 3 oktober 1226. Hij overleed in Assisi. De aansluitende dag is zijn vierdag geworden.

ds. Nico Paap

### **Oud Papier/Koffie:**

Zaterdag 16 oktober kunt u uw oud papier weer inleveren.

Tegelijk is er gelegenheid in de kerkzaal een kopje koffie te drinken. Hartelijk welkom.

### **Wijkdiaconie**

Laat ik eens beginnen met de koffie-ochtenden op woensdag. Dat is een succes geworden! In de maanden juli t/m september vonden wij (ongevraagd) € 175,00 in een (koffie)pot. Dit was nagenoeg het gehele bedrag van de kosten. Fijn!

De inhoud van de bloemengroetbussen op de 1e zondag van de maand oktober bevatten een bedrag dat door iemand werd aangevuld tot € 50,00. Voor de 'bloemenpot' werd nog € 25,00 ontvangen door Nel Romers. Via fam. Immerzeel werd € 10,00 voor de bloemengroet ontvangen. Voor verkoop van boeken op de boekenmarkt waren er 2 giften van elk € 10,00. Die bedragen zijn nu overgemaakt naar de wijkpenningmeester Paul Faas. Voor algemene kosten ontvingen wij € 10,00 en € 15,00. Al met al een mooi lijstje ter bevestiging van uw medeleven met onze wijkdiaconie. Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Riet Elmendorp, penningmeester, IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05  
t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

### **Wijkkas.**

In de maand september werden de volgende bedragen ontvangen.

Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft bestemd is voor de bloemenpot van de wijkkas diaconie.

Via Nel Romers werd een gift ontvangen van € 25. Via Joop Immerzeel werden twee giften ontvangen van € 10 en € 4,50. Via Lenie de Boer werd een gift ontvangen van € 20.

De laatste boekenmarkt, op de startzondag 12 september na de kerkdienst, heeft een totaalbedrag opgeleverd van € 290!!

De opbrengst van het oud papier van de maand augustus bedroeg € 184,50 (1,80 ton).

De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 15 en 16 oktober aanstaande. De prijs van het oud papier is nog steeds heel gunstig, dus iedereen van harte uitgenodigd om uw oud papier te komen inleveren.

Alle gevers en medewerkers van het oud papier heel erg bedankt.

Tot slot een speciale dank voor alle medewerk(st)ers van de boekenmarkt voor alle jaren van tomeloze inzet en enthousiasme bij de vele boekenmarkten.

Een hartelijke groet,

Paul Faas, wijkpenningmeester - IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

### **FFA – Wereldvoedseldag 17 oktober 2021**

Zondag 17 oktober is het Wereldvoedseldag en zal de collecte tijdens de dienst voor stichting “Food For All” zijn.

“Food For All” (FFA) is een Vlaardingse stichting die in 2003 het levenslicht zag en die zich inzet voor hulp aan de allerarmsten in Ethiopië. Het gaat vooral om hulp aan alleenstaande moeders en hun kinderen, hulpbehoevende ouderen en kwetsbare kinderen. FFA werkt samen met stichtingen in Ethiopië zelf, dat stelt de Ethiopische overheid verplicht. De hulp bestaat vooral uit het verzorgen van de eerste levensbehoeften, medische zorg en het helpen om een menswaardig bestaan op te bouwen. Tijdens de Corona periode heeft FFA extra hulp kunnen bieden, omdat de gevolgen van de pandemie desastreus waren.

Onze mooie projecten zou FFA nooit kunnen uitvoeren zonder de hulp van o.a. U! Dat kunt doen door de collecte van zondag 17 oktober niet aan u voorbij te laten gaan. Maar u kunt ook helpen door het kopen van onze Ethiopische artikelen. Benieuwd wat die artikelen zoal zijn? Dan moet u beslist op volgende week zondag naar de Rehobothkerk komen want dan kunt u het allemaal bekijken. We hopen natuurlijk dat het niet bij kijken blijft, maar dat u een goedgevulde portemonnee bij u heeft om iets moois/leuks te kopen. Trouwens: op de pof mag

u ook artikelen kopen. Daar doen wij niet moeilijk over. Meer info over FFA kunt u vinden op de FFA-website: [www.food-for-all.nl](http://www.food-for-all.nl).

Franny Treurniet (secretaris FFA) – tel. 010 4750757

**Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West**

**06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur**

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.