

## Wijkberichten Maandag 20 september 2021

### Kerkdiensten en gemeentezondag

De gemeentezondag van 12 september was een feest! Zo heb ik het zeker beleefd: exact aan het maximum aantal toegestane aantal kerkgangers, alle, wat uitdagend bedoelde, 'doordenkertjes' tijdens de dienst en alle gezelligheid en gesprekken bij de koffie met eigengebakken lekkers en het glaasje daarna. En zeker al het gesnuffel en gezoek in de vele dozen met boeken en de volle armen die iedereen had bij het naar huis gaan, beladen met boeken en puzzels!



Onze kerkdiensten waren in de coronatijd flink versoberd in hun vormgeving, tijdens de periode van opnames, tijdens de periode dat de kerk weer open kon met vastgestelde aantallen kerkgangers. Daar kwamen behoorlijk wat reacties op en die waren positief. Het handvat om ons gele boekje met de vaste orde van de dienst eens te herzien. De werkgroep erediens heeft de kerkenraad een concept aangeboden met het voorstel die te aanvaarden als de nieuwe vaste liturgische opzet van onze diensten. De kerkenraad heeft dit voorstel omgezet in een besluit en nu gaat binnenkort het nieuwe boekje naar de drukker. De opzet van de dienst is aan het begin wat ingekort en er is nu meer vrijheid in aangebracht om de verschillende responsies muzikaal te wisselen, bijvoorbeeld per deel van het kerkelijk jaar. Zo kunnen we nu in de Veertigdagentijd een ander Kyrie zingen dan in de Kersttijd, hetzelfde voor de afsluiting van de evangelielezing en tijdens de voorbeden. Het is de bedoeling om er vanaf begin november standaard mee te gaan werken; tegelijk blijft de openheid voor andere vormen als het ochtendgebed.

### Gesprekskring

In het vorige wijkbericht schreef ik al over de nieuwe gesprekskring als opvolger van de meerdere Bijbelkringen die wij in de wijk kenden. Iedereen in de wijk is van harte

uitgenodigd te komen en mee te denken en mee te praten! Woensdag 29 september, 27 oktober en 24 november. Om 15.00 uur in de grote zaal in de Rehobothkerk. Zo om 16.30 uur sluiten we weer af. Vooraf opgeven hoeft niet: u komt gewoon naar de Rehobothkerk. De eerste keer zullen we kennismaken en zorg ik voor een gespreksonderwerp. Heel hartelijk welkom!

### **Koffieochtenden**

Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur staat de koffie klaar; bij mooi weer op het plein voor de kerk en bij minder goed weer gewoon binnen. Zo zullen zij heel het jaar 2021 doorgaan. Het is niet bedoeld als een bijeenkomst voor alleen gemeenteleden uit onze wijk, al is het wel op die manier begonnen als eerste contact- en ontmoetingsmoment na alle coronasluitingen. Neemt u dus gerust iemand mee, waarvan u weet dat die zo'n ochtend ook gezellig vindt en voor wie het samenzijn met anderen fijn is. Hartelijk welkom en graag tot de woensdagochtenden bij de koffie!

### **Overleden**

Van mevrouw Nel Romers kreeg ik de twee volgende overlijdensberichten door.

Op dinsdag 14 september is overleden mevrouw Tine van Zuijen - Joosse, Zij woonde aan de Roemer Visscherstraat en bereikte de leeftijd van 83 jaar. In de tijd van de Ichthuskerk was Tine erg actief in haar werk voor de bloemendienst, waar zij zich jarenlang verantwoordelijk en betrokken heeft getoond voor de wekelijkse bloemengroet en daarbuiten vaak zelf een bloemetje of kaartje bracht, waar zij een steuntje in de rug nodig vond. We zijn haar veel dank verschuldigd. Zij leefde de laatste jaren wat teruggetrokken. Het afscheid vond plaats in besloten kring.

Ook op dinsdag 14 september is overleed de heer Ferry Schlärmann op de leeftijd van 69 jaar, na een betrekkelijk kort ziekbed. Met zijn vrouw woonde hij aan de Hoogstraat. In de Ichthuskerk werden nauwe contacten onderhouden met een Oosters-orthodox klooster in Chevetogne in België en hij voelde zich erg hiermee verbonden. Vele jaren werden er weekenden georganiseerd vanuit de Ichthuskerk naar dat klooster. De liturgische rituelen en gezangen spraken hem bijzonder aan. Ferry was een bevlogen man. De afscheidsdienst werd gehouden in de Grote Kerk op woensdag 22 september in besloten kring.

Hun beider nagedachtenis zij tot zegen!

### **Ten slotte**

Een warme en hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

### **Vanuit de kerkenraad**

Zondagmorgen 19 september heb ik in de dienst vanuit de kerkenraad de volgende mededelingen gedaan. Allereerst in aansluiting op de heldere en inspirerende preek van Bart heb ik aangegeven dat we op zaterdag 4 september jongstleden onze, vanwege corona uitgestelde, kerkenraadsdag hebben gehouden. Het thema van de dag was 'kunnen wij kerk zijn in de buurt'. Al pratende kwamen we er achter dat we voor de toekomst twee sporen moeten bewandelen. Spoor 1 is aandacht voor de wijkgemeente, onze geloofsgemeenschap. Wat gaan we doen, hoe behouden we een levende geloofsgemeenschap. Spoor 2 is kerk in de buurt. Kunnen wij kerk zijn in de buurt en heeft de buurt behoefte aan een kerk. Beide sporen zijn op de kerkenraadsdag besproken en de kerkenraad heeft daar ideeën over.

Maar we willen weten wat u als wijkgemeente wilt. Daarom houden wij op zondag 31 oktober een gemeentezondag. De kerkzaal bouwen we om als 'huiskamer' met tafels en stoelen, er is koffie met wat lekkers, een kort ochtendgebed en aansluitend gaan we met u in gesprek over de toekomst van onze wijkgemeente zowel via spoor 1 als via spoor 2.

Abusievelijk noemde ik gisteren 30 oktober maar dit met natuurlijk zondag **31** oktober zijn. Noteert u alvast deze datum in uw agenda en denk alvast na wat uw mening en/of ideeën zijn.

Daarnaast heeft de kerkenraad besloten dat we ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen de indeling van de kerkzaal laten staan zoals het nu is. We kunnen voldoende mensen ontvangen en eerst maar de ontwikkelingen afwachten.

Bram van der Staaij

voorzitter kerkenraad Wijk Centrum-West

### **Wijkkas**

In de maand augustus (vanaf 8-8) werden de volgende bedragen ontvangen. Via Joop Immerzeel werd een gift ontvangen van € 20. Via Lenie de Boer werd driemaal een gift ontvangen van € 20. Eveneens via Lenie de Boer werd een envelop met los geld ontvangen van in totaal € 13,35. Via Adri van Vliet werd een bedrag ontvangen van € 30 voor losse verkoop van boeken, puzzels en dergelijke.

De opbrengst van het oud papier van de maand augustus is nog niet bekend. De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 17 en 18 september aanstaande. De prijs van het oud papier is nog steeds heel gunstig, dus wederom van harte uitgenodigd om uw oud papier te komen inleveren. Alle gevers, Adri en medewerkers van het oud papier weer heel erg bedankt.

Een hartelijke groet,

Paul Faas  
wijkpenningmeester  
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

### **Ouderensoos**

Beste Soosgast, Na zo'n lange tijd te hebben stil gestaan, willen we kijken of we kunnen beginnen aan een nieuw soosjaar. Voordat we dit kunnen doen, willen we graag van u weten of u van plan bent onze soosmiddagen weer bij te gaan wonen, want zonder u kunnen we het natuurlijk vergeten. In de afgelopen twee jaar zijn we een aantal soosleden kwijtgeraakt door overlijden, ziekte of verhuizing, maar we hopen, dat we nog genoeg mensen enthousiast kunnen maken om soosmiddagen te gaan draaien.

De gastdames zijn inmiddels bij elkaar geweest en stellen voor om voorlopig niet elke week maar één keer per maand een soosmiddag te houden. Als er veel enthousiasme is, kunnen we altijd nog terug naar een wekelijkse of tweewekelijkse soos. Bij voldoende deelname zal de eerste soosmiddag plaatsvinden op **dinsdag 5 oktober aanstaande** van 14:30 tot 16:30 uur. Een aantal gastdames heeft besloten om zelf ook sooslid te worden, waar we erg blij mee zijn. Wilt u ons uiterlijk **17 september** laten weten wat u van ons voorstel vindt en of u van plan bent regelmatig onze soosmiddagen te gaan bezoeken? U kunt hiervoor contact opnemen met Maaike Vis, tel 4352697 of Ina Nieuwstraten, tel. 4342760.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Oudersociëteit  
'DE REGENBOOG'

**Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West**

**06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur**

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.