

Wijkberichten maandag 9 augustus 2021

Kerkdiensten

Op de komende vier zondagen zal ik de voorganger zijn, behalve op 22 augustus wanneer wij ds. K. Blei begroeten: in ons midden bepaald geen onbekende! Wij volgen de lezingen uit het evangelie naar Marcus. Aanstaaende zondag, 15 augustus, zal ik ook voorgaan in de vesper in de Grote Kerk: u bent er om 17.00 uur ook allemaal hartelijk welkom! Wij hopen op fijne en gezegende diensten!

Koffieochtenden

De koffieochtenden zijn een geweldig succes gebleken: alle bezoekers – zij die wekelijks trouw komen en zij die zo nu en aanhaken – geven allemaal aan dat zij de persoonlijke ontmoetingen heel erg waarderen! Ik sluit mij daar meer dan van harte bij aan; het lukt mij in principe elke keer om ook aanwezig te zijn. Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur staat de koffie klaar; bij mooi weer op het plein voor de kerk en bij minder goed weer gewoon binnen. Nu de belangstelling zo groot is en er zoveel positiefs klinkt, is in overleg met gastdames en gastheren, die alles prima verzorgen (!), besloten dat in elk geval deze ochtenden ook in de maand september door zullen gaan. Graag tot de woensdagochtenden bij de koffie!

Een honderdjarige

Op zaterdag 24 juli vierde mevrouw Van Nes – van Witzenburg haar honderdste verjaardag. In de ochtend bracht ik haar een bezoek om haar ook van de wijkgemeente van harte geluk te wensen. Zij zat in afwachting van de feestelijkheden die 's middags met haar familie zouden plaatsvinden en zo hadden wij een heel plezierig gesprek. Zij is een geboren en getogen Vlaardingse en kon heel wat vertellen over alles wat zij in haar leven in onze stad had meegemaakt: alle fijne en goede dingen, ook alle nare dingen zoals over de oorlogsjaren. Ook op deze plaats nog eens de hartelijke felicitaties van ons allemaal!



Boekenmarkt

Door de pandemie van corona kwamen er heel wat activiteiten ook in onze wijk tot stilstand. Gelukkig worden er verschillende weer opgepakt en wordt er voor de nabije toekomst aan nog meer gedacht, maar één activiteit zal helaas niet meer terugkeren: de boekenmarkt op de derde zaterdagochtend van de maand. Daar moeten we afscheid van gaan nemen. De hoofdreden is wel dat het aantal vrijwilligers wat afneemt om dit te verzorgen, maar ook dat enkelen van hen een leeftijd aan het bereiken zijn, dat je van hen toch nauwelijks kunt vragen maandelijks met al die zware dozen met boeken te gaan sjouwen. Het zal missen worden, maar ik heb ooit eens geleerd dat het tóch beter is om te stoppen als iedereen roept ‘wat jammer’, dan door te gaan tot men zegt ‘het stelde niets meer voor’. Niettemin: een verlies voor onze wijk, want die zaterdagochtenden trokken best belangstellenden en die brachten gezelligheid mee én het was een steun voor de wijkkas.

Het afscheid van de boekenmarkt willen we op een leuke manier vormgeven: op zondag 12 september willen we een gemeentezondag houden (binnen al de dan geldende veiligheidsregels!) en alle boekendozen zullen dan langs de wanden van de kerkzaal opgesteld staan. U kunt dan meenemen wat u kunt dragen en vervoeren, zoveel u wilt! De boeken zijn ooit wél gegeven ten bate van onze wijkkas; er zal dus een – grote! – pot staan voor een donatie aan de wijkkas (mag ook iets in zonder dat u boeken meeneemt...). Wanneer u uw bijdrage wat wilt afronden tot een mooi bedrag, is er desgewenst een kwitantie beschikbaar: u doet immers een gift aan de kerk, een zeer gewaardeerde gift, want de wijkkas kan elke injectie goed gebruiken.

Omdat er veel bezoekers kwamen om gezellig een kopje koffie te drinken op die zaterdagen van boekenmarkt en oud-papier, gaat die koffie op de derde zaterdag van september gewoon door: welkom in de grote zaal ook al zullen er dan geen boeken meer bij zijn!

15 en 17 augustus

De vijftiende augustus is voor de Indische Nederlanders vooral, maar ook voor allen die een band met Indië hebben, een dag van veel betekenis. Het is de datum van de capitulatie van Japan in 1945. Er is tegelijk veel dubbelheid: het is geen bevrijdingsdag. Op 17 augustus werd de Republiek Indonesië uitgeroepen. De onrustige tijd van de Bersiap volgde; vele Nederlanders en Indische Nederlanders verloren hun leven en alles wat zij (nog) bezaten. De Japanse bewakers van de kampen werden nu beveiligers; buiten de kampen was het levensgevaarlijk.

Van vele persoonlijke Indische vrienden en van vele goede Indische bekenden – meerderen zijn al eens of vaker in de Rehobothkerk geweest – heb ik het verhaal beluisterd: van de zware zwarte tijd na 1941/42, na 15 en 17 augustus 1945, van de kampen, het geweld, de Nederlandse militaire acties, de soevereiniteitsoverdracht en daarna. Er is heel veel dubbelheid: van heimwee naar Indië en verbondenheid met het moderne Indonesië; van hun oude bestaan in Oost en het nieuwe bestaan in West; van het naar Nederland komen met alles verloren te hebben en niets vergoed te krijgen. Een anonieme Indische dichter verwoordt het zó en met zijn gedicht ook hier de verbondenheid met zovelen voor wie 15 en 17 augustus zulke speciale dagen zijn:

Moederland

*Er is een land, dat niemand kan verzinnen,
Maar dat bestaat, in innig zielsverband,
Zoals 'n kind haar moeder kan beminnen,*

Zo min ik haar, mijn beeldig moederland.

*Dit land verschijnt in veler mijner dromen
En overdag, dan is zij ook bij mij.
Ze laat niet los, wil steeds weer bij mij komen,
En dat doet pijn, maar maakt ook blij.*

*O ja, ik weet, de jaren zijn vergleden,
Maar lang gelee is daar het licht ontstaan.
Ik moest vertrekken, ondanks mijn gebeden,
Maar ben in feite nimmer weggegaan.*

*Het mag toch wel? Wij hebben iets verloren.
Nee! Niet een prul of gene waarde
Het is het land, waar wij werden geboren,
Een deel van ons, een deel van moeder aarde.*

*Nu wil men hier opeens een veertje laten,
Er is protest, men mokt en spreekt van strop.
Men levert in, procenten van de baten!
Dan zwijg ik stil. Wij gaven alles op!*

*Is er wel iemand, die snapt wat wij bedoelen?
Kreeg U een pleister op de diepe wond?
Is wel een die voelt wat Indo's voelen?
Gedjraboet zijn? Geplant in vreemde grond?*

*Ik vrees van niet, daarom blijf ik beminnen,
Dat land van rust, van eenheid en van pracht,
Het land dat vol zit van mijn jeugd en zinnen
Het mooiste land op aard! Mijn Gordel van Smaragd!*

Ten slotte

Langs deze weg weer tot over vier weken! Een hartelijke groet aan u allemaal, heel graag tot ziens op zondagmorgen in de kerkdienst, op woensdagmorgen bij het koffiedrinken en bij allerlei andere contactmomenten!

ds. Nico Paap

Wijkkas

In de maand juli en de eerste week van augustus werden de volgende bedragen ontvangen. Rechtstreeks op de bankrekening werd zowel in juli als in augustus een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft bestemd voor de bloemenpot van de wijkkas diaconie. Eveneens rechtstreeks op de bankrekening werden twee giften ontvangen van € 50. Via Joop Immerzeel werden twee giften ontvangen van € 10 en € 20. De opbrengst van het oud papier van de maanden juni en juli bedroeg respectievelijk € 187,20 en € 169,15 (1,92 en 1,70 ton). De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 20 en 21 augustus aanstaande. De prijs van het oud papier is nog steeds heel gunstig, dus langs deze weg van harte uitgenodigd om uw oud papier te komen inleveren. Alle gevers en medewerkers van het oud papier weer heel erg bedankt. Een hartelijke groet,

Paul Faas, wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Wijkdiaconie

In de vier weken van de maand juli mocht onze wijkdiaconie de volgende giften ontvangen: op de bankrekening voor een bloemengroet € 10,00 en voor algemene kosten € 25,00, € 30,00, 3x € 10,00 en 2x € 50,00. Uit de bloemengroetbussen op de eerste zondag van de maand telden wij op 4 juli € 55,00 en op 8 augustus € 38,20. Overige kontante giften voor bloemengroeten waren via Nel Romers € 10,00 en € 20,00 en via Corrie Molenaar € 20,00. Tot slot was er nog een gift 'met een gouden randje' via Hannie Baauw: welgeteld € 1240,00. U begrijpt dat uw wijkdiakenen en de penningmeester u bedanken met een enorme glimlach! Met vriendelijke groet,

Riet Elmendorp, penningmeester.
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05
t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.