

Wijkberichten maandag 12 juli 2021

Kerkdiensten

Twee kerkdiensten hebben wij met elkaar al weer kunnen vieren: het was beide keren een feest om zo weer samen gemeente te zijn! Bij de eerste keer op 4 juli ging mijn hart gewoon van vreugde meekloppen in het ritme van de kerkklok die toen voor het eerst sinds meer dan een half jaar weer op zondagmorgen geluid werd! Hoeveel verbondenheid met elkaar kwam tot uiting: in het kerkgebouw en thuis door de rechtstreekse verbinding via livestream!

De kerk weer open voor de diensten: toch blijven er allerlei regels gelden voor onze veiligheid in de Rehobothkerk. Daar gaan we heel zorgvuldig mee om, zij het zonder krampachtigheid. Vanaf nu hoeft u zich niet meer tevoren voor het bijwonen van een dienst op te geven. De kerk kan het huidige aantal kerkgangers prima aan bij alle coronavooraarden. Het belangrijkste is de anderhalve meter afstand tot elkaar en de stoelen zij zo opgesteld dat dit gewaarborgd is, steeds een rij met enkele stoelen voor wie alleen komt en rijen met twee gekoppelde stoelen voor wie samen naar de kerk gaat. Mochten ineens veel meer kerkgangers komen dan gebruikelijk, dan wordt dat prima opgevangen door extra stoelen op het podium tegen de smalle kant van de kerkzaal te plaatsen (het oude liturgische centrum) en in een uiterste geval kunnen ook de stoelen in de grote zaal zo neergezet worden dat u ook daar veilig de dienst kunt bijwonen met een verbinding via livestream. Bij het in- en uitgaan is duidelijk te zien dat u zelf heel gedisciplineerd de nodige afstand tot elkaar bewaart en dat ook op het plein, waar wij elkaar na de dienst nog even spreken. Een compliment dat ook hier gegeven mag worden!

Het aantal toegelaten kerkgangers heeft ook te maken met de ventilatie van de kerk, net als het zingen door alle aanwezigen. Om die reden wordt ervoor gezorgd dat de kerkdienst niet langer dan een uur duurt en de kerkzaal dan weer leeg is. De ingekorte liturgie wordt dus nog even gevolgd, zoals die bij de opnames van de diensten, en het aantal liederen blijft dus ook nog wat beperkt, maar daardoor kunt u ook alle liederen zelf zingen; twee zondagen is al bewezen dat iedereen dat prachtig ingetogen doet en tegelijk erg waardeert. Zijn verruiming en/of veilig, dan kan daar altijd weer in aangepast worden, maar dat zal de nabije toekomst pas kunnen uitwijzen.

Ook de andere zondagen in juli zal ik de voorganger zijn. Wij volgen de lezingen uit het evangelie naar Marcus in de hoofdstukken 6 en 7.

Wij hopen op fijne, gezegende en extra feestelijke diensten nu wij rond de Schrift ook weer zo persoonlijk bij elkaar kunnen en zullen zijn!

Koffie in de zomer

De eerste koffieochtend is intussen al geweest: een geweldig fijn moment met vele aanwezigen, keurig binnen de geldende veiligheidsvoorschriften. Het was een feest voor velen om velen weer persoonlijk te ontmoeten! Op elke woensdagmorgen tot en met 25 augustus bent u hartelijk welkom om koffie te komen drinken in de Rehobothkerk en elkaar weer te zien en te spreken! Van 10.00 tot 12.00 uur staat de koffie klaar; bij mooi weer op het plein voor de kerk en bij minder goed weer gewoon binnen. Ik schreef in het vorige wijkbericht dat ik er in principe elke keer zal zijn, alleen is sindsdien bekend dat er wat werkzaamheden in mijn huis gaan plaatsvinden, waar ik als bewoner bij aanwezig moet zijn; u raadt het al: twee

keer op de woensdagen. De organisatie van de koffieochtenden is intussen perfect geregeld met gastdames en gastheren, die alles prima verzorgen. Graag tot de woensdagochtenden bij de koffie!

Ten slotte

In het vorige wijkbericht bleek wel dat ik met een al te scheef oog in het rooster van het kerkblad had gekeken: in plaats van vier weken waren het er twee voordat het wijkbericht weer bij u kwam. Nu dus wél: langs déze weg tot over vier weken! Een hartelijke groet aan u allemaal, heel graag tot ziens op zondagmorgen in de kerkdienst, op woensdagmorgen bij het koffiedrinken en bij allerlei andere contactmomenten!

ds. Nico Paap

Een woord van dank

We hebben nu al twee zondagen een ‘volle’ kerk meegemaakt en tientallen bezoekers via livestream mogen begroeten. Wat heerlijk dat dit weer mogelijk is, en we hopen dat we dit door kunnen zetten ondanks de oplopende aantallen besmettingen. Fijn om al die blijde gezichten weer te zien.

Dit is wel mogelijk gemaakt door een groep vrijwilligers die de afgelopen weken heel veel tijd en energie hebben gestoken in het project livestream. Dagen op internet speuren naar de juiste apparatuur. Van belang omdat we een zo simpel mogelijke bediening wilden hebben waardoor het aantal problemen bij uitzending zo minimaal mogelijk zal zijn. En dat is gelukt. Daarnaast ook dagen van installeren en proberen. We zijn als gemeente heel veel dank verschuldigd aan deze groep. En de komende weken gaan ze verder met vaste camera's ophangen en een definitieve bedieningsplek vaststellen. Nogmaals heel veel dank.

Ook wil ik hierbij een groep zangers bedanken. De groep die, samen met onze organisten, de afgelopen maanden de diensten die op zaterdag werden opgenomen van zang hebben voorzien. Een grote groep vrouwen en mannen uit de diverse wijken van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen. Een prachtig voorbeeld van samenwerking. En het enthousiasme dat de groep uitstraalde, was mooi om te zien en mee te maken. Ik heb dat zelf mogen ervaren. En dat zij er plezier in hadden, blijkt uit het feit dat een ieder heeft aangeboden weer beschikbaar te zijn mocht dit nog een keer aan de orde zijn. Ook jullie allen zijn we heel veel dank verschuldigd.

En wekelijks zijn we blij met het verzorgen van de nieuwsbrief. We blijven op de hoogte van het nieuws uit de wijk en kunnen inloggen op de diensten. Ook hiervoor veel dank.

Wat fijn dat veel gemeenteleden zich in willen zetten op velerlei gebied. We hopen dat we stapje voor stapje weer terug gaan naar het ‘oude normaal’. Maar voorlopig zijn we blij met de huidige stand van zaken.

Hartelijke groet,

Bram van der Staaij

Voorzitter Wijkgemeente Centrum-West

De Vredesweek en de Hiroshima herdenking 2021

De Vredesweek is van 19 t0t 26 september. Er worden al voorbereidingen gedaan. Eén daarvan is de verkoop van steentjes. Misschien staat er ook een algemeen stukje in deze

Onderweg, maar via dit bericht laat ik weten dat wij, Centrum-West, ook mee willen doen. PAX, de Vredesorganisatie in Nederland, heeft helaas financiële problemen en wij, heel Vlaardingen, gaan ook daarbij helpen.

Er worden steentjes verkocht á € 10,00 per stuk. Dat steentje krijg je niet, maar is wel je eigendom. We hopen dat we in Vlaardingen 200 steentjes verkopen. Deze zullen gebruikt worden om een extra aandachtspunt te maken bij het Hiroshima monument. Landelijk zijn er al 7600 steentjes verkocht. Het zou erg fijn en leuk zijn als we die 200 steentjes werkelijk verkopen. Tevens is het handig tegen die tijd de media, zoals Groot Vlaardingen en de Nieuwsbrief via Mary Poot, in de gaten te houden. Want de Hiroshima herdenking bij het gelijknamige monument is op 6 augustus. Alleen is het op dit moment nog onzeker of daar bezoekers bij aanwezig mogen zijn. Als dat niet het geval is, wordt het vast wel via internet uitgezonden en in nieuwsrubrieken gezet. Goed in de gaten houden dus.

De steentjes zijn de zondagen 18 en 25 juli na de dienst te koop bij mij of één van de andere diakenen. Het zou heel fijn zijn als deze actie ook weer een succes gaat worden. We ondersteunen PAX en de Hiroshima herdenking krijgt op deze manier meer aandacht.

Een fijne zomertijd gewenst.

Marian Verhagen

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.