

## Wijkberichten maandag 28 juni 2021

### Erediensten

**Eindelijk.** Dat kunnen we met recht zeggen. Vanaf zondag **4 juli 2021** gaan we eindelijk weer zondagse diensten houden in de Rehobothkerk. En we mogen gelijk een ‘volle’ kerk, wel op 1,5 meter, dus met zo’n 60 personen beginnen. Wat zal dit vreemd zijn maar tegelijk ook weer heerlijk. Het betekent wel dat u zich moet aanmelden bij onze scriba Lenie de Boer, telefoon 4340176 of e-mail [jenmdeboer@hetnet.nl](mailto:jenmdeboer@hetnet.nl).

Zoals het er nu uitziet kunnen degenen die niet in de kerk kunnen zijn, om wat voor reden dan ook, live meekijken op zondagmorgen 10.00 uur via livestream. De site waarop u kunt inloggen krijgt u via de nieuwsbrief. Mocht het echt nog niet lukken met livestream, dan wordt de dienst op zondag opgenomen en kunt u de dienst later bekijken. Niet ideaal, maar we willen niet langer doorgaan met zaterdag opnemen en zondag naar de computer kijken.

- Mondkapjes hoeven gelukkig niet meer.
- Zingen mag ook weer.
- Tevens kunnen we de respons bij Votum en Groet in ere herstellen.
- Het Onze Vader mee bidden en na de zegen gezamenlijk Amen zingen.

Zo komen we meer in een ‘normale’ dienst. Als ik minister De Jonge mag geloven, kunnen we in september ook de 1,5 meter afstand afschaffen. Dan wordt het echt normaal. Ook weer wekelijks koffie drinken na de dienst. Wat zal dat weer een feest zijn. Met vriendelijke groet,

Bram van der Staaij

### Na mijn vakantieweken weer in de kerk

Nu ik dit schrijf, zitten mijn drie weken zomervakantie er weer op: het was heerlijk om er even uit te zijn en de vertrouwde en geliefde Twentse klankkleur van onze taal weer te horen, de ‘Twentse sproake’ die ik in mijn eerste gemeente Almelo zo lief ben gaan hebben. Nu alles weer aan het oppakken en met diepgevoelde vreugde vond ik bij thuiskomst het bericht dat wij aanstaande zondag, de 4<sup>de</sup> juli, weer gewoon op zondagmorgen gaan kerken. Geweldig dat dit weer mogelijk is: een gekoesterde wens en zeker niet van mij alleen!

Alle vier de zondagen in juli zal ik de voorganger zijn. Het leesrooster geeft dit jaar aan als Marcusjaar. Vanaf aanstaande zondag volgen wij deze lezingen uit het evangelie en wij lezen dan Marcus 6 : 1 – 6 en als eerste lezing staat Ezechiël 2 : 1 – 7 aangegeven.

Wij hopen op extra feestelijke diensten nu wij elkaar rond de Schrift ook weer zo persoonlijk bij elkaar kunnen en zullen zijn!

### Koffie in de zomer

Steeds sterker werd het verlangen, en daarmee ook de roep daarom, om elkaar weer persoonlijk te ontmoeten. Tot en met de zomer van 2019 hadden wij daarom in de stille maanden van juli en augustus een zomerprogramma met koffieochtenden, lunches en zangmiddagen. Met – en gelukkig! – alle versoepelingen is een volledig zomerprogramma misschien nog wat te veel (al weet je in augustus maar nooit...) en daarom in elk geval weer de koffieochtenden. Op elke woensdagmorgen in juli en augustus bent u hartelijk welkom om koffie te komen drinken en elkaar weer te zien en te spreken! Wij beginnen op woensdag 7

juli en zo verder tot en met 25 augustus, dus acht keer. Van 10.00 tot 12.00 uur staat de koffie klaar; bij mooi weer op het plein voor de kerk en bij minder goed weer gewoon binnen.

De organisatie heeft nog even iets van 'op de tast'; in principe hoop ik er elke keer te zijn en koffie inschenken, die de koster voor ons heeft gezet, lukt mij desnoods alleen ook prima, al zal er altijd wel spontane hulp bij zijn. Voor het verplaatsen van tafels en stoelen naar buiten en later weer naar binnen is wél wat hulp nodig... Als rond 9.45 uur enkelen daar even bij mee willen helpen, dan heel graag (anders moeten we steeds binnen blijven zelfs bij het meest stralende weer)! Met het spreekwoord in gedachten van de vele handen en het lichte werk, zal ook dat toch wel spontaan lukken... Graag tot de woensdagochtenden bij de koffie!

### **Meeleven**

Van mevrouw Marijke Royen ontving ik een e-mail: haar man Giel verblijft vanaf 9 juni in het verpleegtehuis de DrieMaasStede te Schiedam. Thuis werd het uiteindelijk te zwaar voor hemzelf en voor zijn vrouw. Misschien zijn er mensen die hem een kaartje willen schrijven of willen bezoeken. Het adres : Voorberghlaan 35, 3123 AX Schiedam, afd. Noord 1 kamer B 412. Een teken van betrokkenheid doet altijd erg goed, ook voor zijn vrouw, Floris de Vijfdelaan 27, 3132 HK Vlaardingen!

### **Ten slotte**

Een hartelijke groet aan u allemaal, heel graag tot ziens op zondagmorgen in de kerkdienst, op woensdagmorgen bij het koffiedrinken en bij op allerlei andere contactmomenten en langs deze weg tot over vier weken!

ds. Nico Paap

### **Wijkkas**

In de maand juni werden de volgende bedragen ontvangen. Rechtstreeks op de bankrekening werd zowel in mei als in juni een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft bestemd voor de bloemenpot van de wijkkas diaconie. Eveneens werd rechtstreeks op de bankrekening een gift ontvangen van € 200.

De opbrengst van het oud papier van de maand mei bedroeg € 159,90 (1,64 ton). De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 16 en 17 juli aanstaande. De prijs van het oud papier is op dit moment heel gunstig, dus langs deze weg van harte uitgenodigd om uw oud papier te komen inleveren.

Alle gevers en medewerkers van het oud papier weer heel erg bedankt. Een hartelijke groet,

Paul Faas  
wijkpenningmeester  
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

### **Wijkdiaconie**

Zomertijd, een rustige tijd, ook in de boeken van de diaconale wijkkas. Ik heb u de volgende bedragen te melden, ontvangen in de afgelopen weken. Op de bankrekening € 10,00. Contant voor de bloemengroet via Joke de Zwart € 10,00 en Nel Romers € 5,00. Wim Poot ontving € 20,00 te verdelen voor bloemengroet en algemene kosten. Ook voor de post Algemeen € 20,00 via Annet Duyverman. Hartelijk dank. Met vriendelijke groet,

Riet Elmendorp, penningmeester

IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05  
t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

**Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West**

**06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur**

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.