

Wijkberichten maandag 14 april 2021

Paastijd

Het paasfeest wordt doorgevierd tot en met de achtste dag, het 'Octaaf van Pasen', dat is de eerste zondag na Pasen. Acht is het getal van de opstanding, van de herschepping. Na de oude schepping van zeven dagen begint de nieuwe schepping op de achtste dag; de zondag als achtste dag van de week is ook de eerste dag van de nieuwe week. Na de zondvloed kwam Noach op het droge met de acht mensen die in de Ark verbleven. Menig doopvont en doopkapel telt acht zijden.

Zo spelen wij met symbolen; daarin is vaak meer en dieper aan te geven en te zeggen dan met woorden alleen. Na de veertig dagen voor Pasen kent ook de tijd ná Pasen een periode van veertig dagen. In deze periode bereiden wij ons voor op het afscheid dat de opgestane Heer van ons nemen zal: tot zijn hemelvaart tellen wij veertig dagen. Tien dagen later is het Pinksteren: na het afscheid van onze Heer is Hij in en door zijn Geest bij ons en zullen wij leven als herschapen mensen. Pinksteren is de afsluiting en de voltooiing van de Paastijd: nu is het aan ons te gaan in het voetspoor van Jezus, te leven zoals Hij, te tonen dat de nieuwe schepping daadwerkelijk een feit is. Het is oorspronkelijk een oogstfeest: is door ons en aan ons te ervaren dat wij de oogst van Pasen zijn? Het woord 'Pinksteren' komt van het Griekse woord dat 'Vijftigste' betekent: de veertig dagen na Pasen plus tien. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet niet toevallig 'Wezenzondag', naar de belofte van Jezus dat Hij ons niet als wezen achter zal laten (Johannes 14: 18); de andere naam van deze zondag is 'Exaudi' ('Hoor') vanuit Psalm 27: 7.

Ook de zondagen van de Paastijd dragen hun eigen namen met recht en reden en zo geven zij ook iets van hun eigen karakter weer. De eerste zondag heet 'Quasimodo geniti' en dat betekent 'als pasgeborenen'. Omdat dit dus de achtste dag van het paasfeest is en daarmee ook de afsluiting ervan, heet deze zondag ook 'Beloken Pasen'; dat zegt dat als het ware de luiken nu voor het paasfeest gaan. Dit jaar was dat op 11 april. De tweede zondag na Pasen heet 'Misericordia Domini', 'Goedertierenheid van de Heer' (Psalm 33: 5) en wordt ook wel 'Goede-Herder-zondag' genoemd (dit jaar 18 april). De derde zondag na Pasen (nu 25 april) heet 'Jubilate', 'Juicht' (Psalm 66: 1); op 2 mei valt zondag 'Cantate', 'Zingt' (Psalm 98: 1), gevolgd door zondag 'Rogate' ('Bidt'). Zo gaan de stapstenen van het kerkelijk jaar door de tijd gewoon door, als een houvast ook in een vreemde en onwerkelijke tijd.

Aanstaande zondag is het dus 'Misericordia Domini' en wij verwelkomen in ds. K. Blei een ons heel bekende en vertrouwde voorganger. Op 25 april zal ik weer in de dienst voorgaan en wij zullen dan de Schrift openen bij Ezechiël 34 : 1 – 10 en Johannes 10 : 11 – 16. Wij hopen op fijne en gezegende diensten!

Bij voldoende plaatsruimte hier graag de illustratie met bijbehorend onderschrift

Overleden

Op Goede Vrijdag, 2 april, overleed de heer Willem Frederik Johannes Baauw. Hij was bijna 60 jaar oud en woonde met zijn vrouw Hannie, onze ouderling, aan de Witte van Haemstedestraat. Fred was al geruimere tijd ernstig ziek en enkele maanden geleden werd duidelijk dat genezing niet meer mogelijk was. Met verdriet en met nuchterheid is hij die weg gegaan samen met zijn gezin. Hij was in zijn wezen en talent een technisch man: feitelikheden en berekeningen en dan het eindresultaat. Een mens van rechtuit, duidelijk en

rechtvaardig. Zo was hij in het gezin, in zijn werk in de binnenvaart en later in Rozenburg. Naast het gezin was er nog een grote liefde, een technische: die voor Engelse motorfietsen. Zijn eerste heeft hij als een soort bouwpakket gekocht en zelf verder geconstrueerd. Maar het gezin stond natuurlijk voorop: bijna 40 jaar waren Hannie en hij getrouwd, drie kinderen kregen zij samen en later kleinzoon Thomas, die zijn trots was.

Een mens met techniek als zijn wezen denkt en voelt langs andere lijnen dan iemand uit de 'geesteswetenschappen': de Bijbelverhalen zijn moeilijk geloven als vaststaande feitelijkheden; het zijn vee eerder zingevingsverhalen, met hoeveel historische achtergrond ook. Fred vertaalde zijn geloof in heel praktische zin: een betrouwbaar en integer mens te zijn en zo mee te bouwen aan Gods schepping. De trouwtekst in 1982 kwam uit Genesis 1: 'Ik houd de wereld in mijn hand' en van daaruit heeft Fred zijn leven ingevuld.

De uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 10 april en voor die dienst werd de Rehobothkerk geopend, zij het met alle veiligheidsvoorschriften en beperking van aanwezigen. Er werd gelezen uit Genesis 1 en uit het Evangelie klonken de Zaligsprekingen uit Mattheüs 5. Psalm 42 en Lied 913 kwamen tot klinken en het alles omvattende Lied 513. Daarnaast klonk hedendaagse muziek, waarbij tijdens een fotopresentatie door Fred heel bewust het lied 'Voor haar' was aangegeven, gezongen door Frans Halsema. Vier sprekers, als eerste dochter Anne-Marie, spraken warme persoonlijke woorden.

Na de dienst is Fred in de kleine kring van directe familie naar het crematorium gebracht. Voorop ging een uitgebreid ere-escorte van vele leden van de vereniging van motorrijders waar Fred lid van was geweest.

Zijn nagedachtenis zij tot zegen!

Overleden

In de Rehobothkerk vond ik de aan mij gestuurde rouwkaart, die het overlijden meldde van mevrouw Nelly Elizabeth Blomberg – van der Haagen. Zij is op Tweede Paasdag, 5 april, overleden, de dag die haar tachtigste verjaardag was. Uit ons midden kennen wij Nel Blomberg natuurlijk heel goed. Met haar man Tienus, die in december 2018 overleed, was zij heel betrokken in onze wijkgemeente. Zij woonden aan de Javastraat. Een heerlijk huis, maar vanwege de gezondheid van Nel bleek het toch wat gevaarpunten te hebben en zo verhuisde Nel naar Frankenland in Schiedam. Door de coronabeperkingen werd ons contact in het laatste jaar beperkt tot kaarten, maar daarvoor hebben wij elkaar heel regelmatig gesproken. Wij deelden iets, allebei geboren aan de Noord-Hollandse kust. Nel kwam uit Egmond aan zee en groeide op aan de voet van de watertoren. De afbeelding ervan siert haar overlijdensbericht; de toren is in de zestiger jaren van de vorige eeuw buiten gebruik gesteld en gesloopt. Nel vertelde met warmte over haar jeugd en leven. De uitvaartdienst was op maandag 12 april in de aula van de begraafplaats Holy of in het naastgelegen uitvaartcentrum, ook in beperkte kring.

De nagedachtenis aan Nel Blomberg zij tot zegen!

Ten slotte

Met Pasen heeft God de klok een eeuwigheid vooruit gezet: de dood en alles wat daarvoor staat, is het laatste woord ontnomen. Het dagelijkse bestaan staat dus in een ander en nieuw licht, maar is in de praktijk tegelijk niet meteen totaal veranderd. Het parool van volhouden, moed houden en elkaar vasthouden blijft dus ook in de Paastijd volop gelden! Denk om elkaar

en denk om u zelf! In het contact houden en in het zorgen voor elkaar. De telefoon, de e-mail en kaarten: het zijn en blijven allemaal momenten van verbondenheid en van onze gemeenschap! Blijft u ook mij gerust opbellen en u weet dat u de meeste kans om mij thuis te treffen hebt van maandag tot en met donderdag zo van 12.00 tot 13.30 uur en zolang de avondklok duurt, ben ik eigenlijk 's avonds na 22.00 uur ook thuis.

Allerbeste wensen en hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Veertigdagen- of Vastentijd: 'Ik ben er voor jou'

Hier nog eens de slogan van de 40dagen- of Vastenactietijd. We hebben met veel mensen ons best gedaan om er "voor jou" te zijn. We kunnen "jou" met namen van personen en/of organisaties via Kerk in Actie invullen, waar we voor be-/gespaard hebben. In de doosjes, waar we inhoud van geteld hebben, zat totaal € 479,-. Een prachtig bedrag. Veel mensen hebben geld overgemaakt en dat was ook een prachtig bedrag namelijk € 7.556,02 Dat is inclusief het bedrag van de spaardoosjes, die ik hierboven noemde. Gemeentelijke en parochiële acties leverden € 2.894,47 op en van particulieren € 4.661,55, waarbij ook de inhoud van de doosjes meegerekend is. Bij elkaar € 7.556,02 ge- en bespaard door mensen van RK en PKN-kerken uit Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Nogmaals heel hartelijk bedankt voor alle inspanningen.

Marian Verhagen

Dank

Ik wil iedereen bedanken voor de mooie bloemen die ik mocht ontvangen na mijn schouderoperatie.

Hennie Koerts.

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.