

Wijkberichten maandag 10 mei 2021

Pinksteren

Pinksteren is de vijftigste dag, de afsluiting van de Paastijd. Een oogstfeest: wij zelf de zullen de eerstelingen van de oogst van de bevrijding van Pasen zijn. Het werk van onze Heer wordt en is nu verder in onze handen gelegd: een enorm vertrouwen van zijn kant, een enorme verantwoordelijkheid aan onze kant. Het zou onze menselijke krachten te boven gaan. De Geest van de Opgestane bemoedigt en leidt ons. De Geest woont bij ons in om ons te bezielen; daalt op ons neer als een duif uit den hoge. Zeven gaven schenkt Hij ons: wijsheid en verstand, raad en sterkte, wetenschap en vroomheid en de vreze des Heren (Jesaja 11: 2). Uitgaand van de Vader en de Zoon, dat is de waarborg voor de waarheid. Niet alles ter wereld, hoe mooi 't ook schijnt, is van de Geest. Er is altijd nog de leugen, zoetgevooid, vermomd met zijn dubbele tong. De Geest der waarheid is gebonden aan de Vader en de Zoon, die beiden niet tegen zichzelf en elkaar in kunnen gaan. Dus is ons houvast onder het geleide van de Geest, de Schrift: Thora, Profeten en Geschriften, Evangelie en Epistel: daar spreken Vader en Zoon, door de Geest, zichzelf.

De dichter Sytze de Vries maakte een prachtig kerklied geënt op de Engelse hymne 'Come down, o love divine', te vinden in zijn bundel 'Het liefste lied van overzee':

*Daal Liefdesvuur, daal neer
en breek door mijn verweer,
tot ik uw liefde diep in mij voel vloeien.
Kom, Trooster, kom in mij,
mijn hart komt voor U vrij,
als haard waarin uw heilig vuur kan gloeien.*

*Vul mij geheel met gloed!
Mijn eigen hartstocht moet
in 't vlammen van uw Geest tot as verteren.
Want als Gij mij verlicht,
ontluikt een vergezicht.
Dan zult Gij zelf de weg daarheen mij leren.*

*Wanneer uw Geest mij vult,
Gij mij in liefde hult,
zal liefde ook mijn hart en ziel bekleden.
Zo groot voor U te zijn,
dat maakt mij stil en klein.
Ik schrei niet langer om een oud verleden.*

*Ik reikhals naar het uur
waarop uw liefdesvuur
nog hoger vlamt dan alle woorden weten.
Geen mens die maar vermoedt
uw ongekende gloed,
tot hij voorgoed uw Geesteskind mag heten!*

In het kerkelijk jaar is Pinksteren omringd door twee zondagen: zondag 'Exaudi', 'Hoor' en 'Trinitatis', 'Drie-eenheid'. Prachtige zondagen om samen te vieren. Zondag 'Exaudi' heet

ook 'Wezenzondag': nu de Heer is opgevaren naar de hemel houden wij zijn belofte vast, dat Hij ons niet als wezen zal achterlaten (Johannes 14 : 18) en wachten wij op de komst van zijn Geest. In onze kerkdienst zal die zondag ds. Rainer Wahl voorgaan. Na de komst van de Geest past het de zondag te vieren die in het licht van de Drie-eenheid staat.

Op Pinksteren is er een centrale dienst vanuit de Grote Kerk. Zo totaal atechnisch als ik ben, heb ik geen idee van het hoe, maar ik weet wel zeker dat u deze dienst ook langs de digitale weg kunt meevieren. Op 30 mei, de zondag er na, zal ik weer de voorganger zijn.

Wij hopen op een gezegend Pinksteren en feestelijke diensten!

Ten slotte

Het lijkt in de laatste dagen heel voorzichtig beter te gaan met de besmettingen, de ziekenhuisopnames en verpleegden op de Intensive Care. Ook de vaccinaties gaan gestaag door: van velen hoor ik dat zij de eerste of beide inentingen al ontvangen hebben. Zelf heb ik nu de eerste prik gehad. Volhouden, moed houden en elkaar vasthouden blijft niettemin volop gelden! Denk om elkaar en denk om u zelf! In het contact houden en in het zorgen voor elkaar. De telefoon, de e-mail en kaarten zijn en blijven allemaal momenten van verbondenheid en van onze gemeenschap! Natuurlijk blijft uw telefoontje naar mij ook hartelijk welkom wanneer het u wel eens al te stil wordt en u weet dat u de meeste kans om mij thuis te treffen hebt van maandag tot en met donderdag zo van 12.00 tot 13.30 uur.

In de Rehobothkerk zijn we intussen ook stapjes verder gegaan om elkaar weer meer persoonlijk te ontmoeten. De opnames van de kerkdiensten blijven gewoon doorgaan – en nu met vier zangers in plaats van één solist – en het is mogelijk voor u om een keer de opname bij te wonen. Steeds op zaterdagmorgen om 10.00 uur en met alle veiligheidsvoorschriften van het maximum van 30 aanwezigen, mondkapjes en desinfectie bij de ingang. Het is nu één keer geweest en dat was gewoon heel fijn. U moet zich wél tevoren even aanmelden bij onze scriba Lenie de Boer, telefoon 4340176 of e-mail jenmdeboer@hetnet.nl en u bent hartelijk welkom! Op de zaterdag voor Pinksteren is er vanwege de centrale dienst geen opname in de Rehobothkerk.

Allerbeste wensen en hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Erediensten

Aanstaande zondag mogen we welkom heten: ds. Rainer Wahl uit Ermelo. Enkele jaren geleden werkzaam als interimpredikant in onze wijkgemeente. Dus geen onbekende voor velen. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. Ook deze dienst wordt op zaterdagmorgen opgenomen om zondag te bekijken/beluisteren. Wilt u de opname bijwonen dan kan dit. Wel even vooraf aanmelden.

Lenie de Boer-Keijzer

Wijkkas

In de maand april werden de volgende bedragen ontvangen. Rechtstreeks op de bankrekening werden giften ontvangen van € 20, € 30 en € 100. Van de gift van € 20 is € 10 overgemaakt naar de wijkkas van de Diaconie voor de bloemengroet. Via Adri van Vliet werd een zakje los geld ontvangen met een totaalbedrag van € 16,05. Via Lenie de Boer werd een gift ontvangen van € 20.

De opbrengst van het oud papier van de maand maart bedroeg € 199,50 (2,28 ton). De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 14 en 15 mei aanstaande. De prijs van het oud papier is op dit moment heel gunstig, dus langs deze weg van harte uitgenodigd om uw oud papier te komen inleveren.

Alle gevers en medewerkers van het oud papier weer heel erg bedankt. Een hartelijke groet,

Paul Faas
wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Wijkdiaconie

Ondanks de 'gesloten' kerk wist u met giften toch onze bank en kasboek te vinden! Hartelijk dank daarvoor. Ik noem u de bedragen van de maand april: op de bank € 5,00 en € 15,00 en 2 x € 10,00 voor de bloemengroeten. Daarnaast nog voor algemene doeleinden € 20,00 en € 30,00. Ger van Embden en Lenie de Boer ontvingen elk 20,00 contant en Joke de Zwart bracht een 'zak met geld', daarin zat aan munten welgeteld € 65,00. Zoals gezegd: hartelijk dank.

Riet Elmendorp, penningmeester.
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v.
Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

Definitief eindbedrag Veertigdagen- of Vastentijd: 'Ik ben er voor jou'

Er zijn na begin april nog een aantal overschrijvingen ontvangen en hierbij is het definitieve eindbedrag van de 40dagen- of Vastentijd 2021.

van particulieren	4.821,55
gemeentelijke/parochiële acties	5.651,53
totaal	10.473,08

Hiervan gaat 15 % (= 1.570,96 euro) naar het project dichtbij (Vluchtelingen werk) en de rest (= 8.902,12 euro) naar Kerk in Actie.

Heel fijn dat we zo'n groot bedrag met elkaar en met andere gemeenten en parochies bij elkaar hebben gebracht. Dank jullie wel allemaal.

Marian Verhagen

Dank

Het zijn de kleine dingen
Vanzelfsprekend of toch niet
het zijn de kleine dingen
die je voelt en die je ziet
het zijn de kleine dingen
eenvoudig en heel fijn
het zijn de kleine dingen
die heel groot blijken te zijn !

Bedankt voor de vele berichtjes, kaarten, bloemen en fruitmand na mijn operatie, het gaat de goede kant op maar ik ben er nog niet! Hartelijke groet ook namens Jaap,

Nel Kleijwegt

Dank

Lieve mensen, Onze hartelijke dank voor de mooie bloemen na mijn knieoperatie en voor ons 60-jarig huwelijk. Allen bedankt voor de kaarten en telefoontjes. Het waren warme gebaren in deze coronatijd, waarin niets gevierd kan worden. We zijn dankbaar dat we dit hebben mogen meemaken. Met vriendelijke groeten,

Jan en Jannie de Bruijn

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.